

Oktober
2024

Vierklank

Streven naar gerechtigheid



Waar is ons kompas van compassie?

Interview met wethouder Micheline Paffen-Zeenni



Stap voor stap groener leven

Generaties in gesprek



Workshop God in de klimaatcrisis

'Een onderwerp voor iedereen'



Protestantse Gemeente
Amersfoort



Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort-Noord

Streven naar gerechtigheid

Beste lezer,

Bij ons thuis streven we dagelijks naar gerechtigheid. Hoeveel pepernoten pakt grote zus? Kleine zus telt er net zoveel uit voor haarzelf (en eentje meer). Kleine broer weet op hoeveel minuten schermtijd hij recht heeft. Krijgt grote broer er vijf meer, dan is dat onrechtvaardig. Vindt kleine broer een speeltje waar grote broer nooit naar keek? Zodra grote broer dat ziet, moet het gelijk terug: het is niet van jou en je hebt het niet gevraagd.

Herkenbaar? Gerechtigheid op zeer kleine schaal, en vooral opkomen voor jezelf... We proberen de kinderen er ontspannen mee om te laten gaan, het is niet het einde van de wereld als je een stukje appel minder hebt. We hebben het zo goed! Toch hoop ik dat ze iets van die gedrevenheid vasthouden, en om kunnen zetten naar gerechtigheid voor anderen, minderbedeelden. En in bredere zin naar gerechtigheid voor de schepping. Dat we inzien dat we bondgenoot zijn met de schepping in plaats van heerser erover.

Ik denk dat Franciscus van Assisi, zo mooi afgebeeld op de voorkant, zich net zo kon opwinden over ongerechtigheid. Hij koos vrijwillig voor een leven in armoede en eenvoud, een leven in dienst van zijn God en van zijn kerk. Opmerkelijke legenden vertellen dat hij het evangelie verkondigde aan vogels en dat hij een bloeddorstige wolf liet beloven om dorpsbewoners niet meer aan te vallen. Hoewel het wat sprookjesachtig overkomt, zie ik een knipoog naar de actualiteit in Den Treek. Misschien is het tijd dat wij iets van Franciscus leren?

Deze Vierklank inspireert in ieder geval. Directe aanleiding voor het thema is Michazondag op 20 oktober, vlakbij Wereldarmoededag. We staan stil bij waar de profeet Micha ons toe oproept: 'Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te



Annemarie Stoffer-Brink
Hoofd- en eindredacteur

gaan van je God' (Micha 6:8). Wethouder Micheline Paffen vertelt bemoedigend dat op bestuursniveau aandacht is voor ongelijkheid (blz. 4). Uit het Generatiegesprek (blz. 6) haal ik een paar nieuwe groene voornemens voor mezelf. Boudewijn Hogeboom uit De Hoeksteen ambieert een groot-schaliger aanpak van het gebruik van gif in sierteelt (blz. 8). En op 15 oktober zijn we uitgenodigd voor de workshop: 'Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?' (blz. 10)

Tot slot: na het lezen van het Profiel (blz. 12) besef ik de waarde van de Amersfoortse Zwaan, het belangeloos aanwezig zijn in de stad, te midden van alle commercie. En sluiten de gekozen doelen van de Diaconale Najaarscollecte (blz. 34) niet perfect aan? Een fijne thuisplek bieden en buurtmaaltijden, om mensen op een laagdrempelige manier een luisterend oor te bieden. Ds. Lydia Kansen pleit in haar column hiernaast dat 'je kleden in de liefde' beschermt tegen de kou om ons heen en in je hart. Prima stappen om met elkaar gerechtigheid op gang brengen.

Hartelijke groet,
Annemarie Stoffer-Brink

PS Ik had graag in deze Vierklank een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid opgenomen, maar het paste niet. Ontdek ze zelf via schrijversvoorgerechtigheid.nl.



4

WAAR IS ONS KOMPAS VAN COMPASSIE?

Interview met wethouder Micheline Paffen-Zeenni



6

GENERATIES IN GESPREK

Stap voor stap groener gaan leven: voorzichtig optimistisch



8

GERECHTIGHEID VOOR BLOEMEN?

In gesprek met Boudewijn Hogeboom



10

AANKONDIGING WORKSHOP

'Er is hoop voor deze aarde.
En we mogen aan de slag
gaan.'

De icoon 'Heilige Franciscus van Assisi' op de voorkant is gemaakt door Liesbeth Smulders, <https://liesbethsiconen.nl>.

De foto op de achterkant is van Andrew Neel via Unsplash.com.

- 12** **Profiel van een kerk**
De Amersfoortse Zwaan en de
Stadsdominee staan met een open
houding midden in de stad
- 14 - 27** **Nieuws uit alle wijkgemeenten**
- 28** **Er zit muziek in de Veenkerk:**
Benefietconcert 19 oktober
- 30** **Leren & ontmoeten**
- 32** **Kunst, cultuur & muziek**
- 34** **Een fijne thuisplek en buurtmaaltijden**
Diaconale Najaarscollecte 2024
- 36** **Familieberichten**
- 37** **Boekbespreking**
Een nieuw evenwicht zoeken
- 38** **Kerkdiensten**
- 39** **Column**
Streven naar gerechtigheid
- 39** **Colofon**
- 40** **Recht**
Gedicht van Joop

COLUMN



Koud

"Zes mensen waren gestrand in gure en bittere kou en zaten rond een vuur. Elk van hen had een houten stok. Toen het vuur bijna uit was gegaan, verborg de eerste zijn stok. Want hij had gezien dat één van de gezichten rond het vuur zwart was. De tweede man zag tegenover zich iemand van een ander geloof en kon zichzelf er niet toe brengen zijn stok in het vuur te gooien. De derde droeg gerafelde kleren. Hij trok zijn jas wat strakker om zich heen en dacht: 'Waarom zou ik mijn stok geven om een rijke te verwarmen?' De rijke man leunde achterover en dacht aan de weelde die hij had verdiend met hard werken en een beetje handigheid. Hij bedacht hoe goed het was gelukt om zijn verdiende loon uit de buurt van die luie armoedzaaiers te houden.

Toen het vuur steeds kleiner werd sprak het gezicht van de zwarte van wraak. De houten stok in zijn hand zag hij alleen als middel om de witte mensen van zich af te slaan. De tweede man bewaarde zijn stok om zichzelf te beschermen tegen de dreiging van de ander, die zomaar een fundamentalistische radicaal kon zijn. De arme wilde zijn stok bewaren, voor later tijden. En tenslotte de rijke man: hij was zijn leven lang voor de winst gegaan. Hij gaf alleen aan hen die hem iets gaven.

Hun stokken geklemd in hun dode handen waren het bewijs: Deze mensen stierven niet door de kou van buiten maar aan de kou vanbinnen."

Dit verhaal trof me toen ik nadacht over het thema van deze Vierklank: recht en gerechtigheid. Hoe ziet dat eruit? Welke plek heeft het in mijn leven en geloven?

Alle mannen rond het kampvuur hebben reden om hun stok niet in het vuur te gooien, maar juist daardoor sterven ze. De kilte om ons heen kan ons als mens zo isoleren dat we van binnen bevriezen. Het blijkt zo lastig om zelf de vlam weer aan te wakkeren. Maar valt er dan nog iets te doen? Paulus zegt in Colossenzen 3: 'Kleedt u in de liefde.' Wat die liefde rooft beschrijft hij uitvoerig, maar ook hoe die liefde gestalte krijgt. Liefde is meer dan een romantisch begrip, het is een woord waarmee God zich laat kennen en wat vraagt om een concreet antwoord.

Want als ons verlangen naar verzadiging een medemens honger bezorgt wordt het tijd om je af te vragen of dat de overvloed is die God heeft gegeven. Als het lessen van onze dorst je relaties en lichaam sloop, dan weet je zeker dat dát geen geschenk van God is. Als je, door op te gaan in eigen geluk en genot, geen oog meer hebt voor mensen die dat geluk niet kennen, dan is de liefde verkild. En dat heeft onherroepelijk effect. Kleden in de liefde beschermt ons tegen de koude om ons heen en in ons eigen hart.



Gesprek met wethouder Micheline Paffen: waar is ons kompas van compassie?

Afgelopen juni verhuisde de Amersfoortse voedselbank naar een voor­malige garage aan de Amsterdamseweg 153. Na een verbouwing zijn de voedselbank en de speelgoedbank daar nu gehuisvest. Op de zaterdag voordat de eerste klanten ontvangen werden, moest het nieuwe gebouw schoon­gemaakt worden. Daarbij werden de vrijwilligers geholpen door twee wethouders (Nadya Aboyaakoub en Micheline Paffen) en twee gemeente­raadsleden.

Tussen het vegen en dweilen door maakte ik (als bestuurslid van de voedselbank) een praatje met deze beide wethouders en ik werd geraakt door hun enthousiasme. Na drie uur schoonmaken moesten beide dames weer door naar een volgende afspraak: Nadya naar de Johanneskerk, voor de opening van de Nacht van Vluchteling, en Micheline naar een bijeenkomst met de straatadvocaten, die zich bekommeren om daklozen in Amersfoort. Regelmatig staan ze beiden op zaterdag in de AH in Kattenbroek om mensen uit te nodigen tot deelname aan de supermarktacties voor de voedselbank. Wat beweegt onze stadsbestuurders om zich zelfs op hun vrije zaterdag zo in te zetten voor mensen die het minder getroffen hebben dan de meeste Amersfoorters?

Dat was een aanleiding voor een gesprek over 'gerechtigheid' met Micheline Paffen. Zij is loco-burgemeester en als wethouder verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op grond van die wet moeten gemeenten ondersteuning bieden aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn

(ouderen, daklozen, mensen met een psychische stoornis). Daarom heeft zij de wijkteams en sociale basisinfrastructuur in haar portefeuille, en ook volksgezondheid, diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. Een mensgerichte portefeuille. Ook is zij wijkwethouder van Hoogland, Nieuwland en Kattenbroek.

In haar kleurrijk ingerichte kantoor (met aan de muur de Grondwet, die voor haar heel belangrijk is, tegen de Amersfoortse Koppelpoort) met uitzicht op het in aanbouw zijnde nieuwe stadhuis, sprak ik met een bevlogen wethouder. Omdat we elkaar van het schoonmaken van de voedselbank kenden, besloten we elkaar voor dit interview te tutoyeren.

Op 20 oktober is het Michazondag: de dag waarop we in de kerken stilstaan bij gerechtigheid. Wat betekent dat voor jou?

"Voor mij betekent 'gerechtigheid' dat ieder mens kan opgroeien in een kansrijke omgeving, met voldoende eten, kleding en scholing. Om dat te bereiken hebben wij als gemeentebestuur in ons coalitieakkoord bewust gezegd dat we ongelijk willen investeren om de kansengelijkheid te vergroten.



In sommige (kansarme) wijken investeren we meer dan in andere wijken, bijv. door huiswerkbegeleiding te betalen voor sommige kinderen. In ons streven naar gerechtigheid moeten wij keuzes maken.

Mijn collega Nadya en ik gaan vaak de wijken in om te horen wat er leeft. Bij zo'n supermarktactie zie je dat ook mensen die zelf weinig te besteden hebben, toch iets geven voor mensen die nog minder hebben. Een tweede aspect van gerechtigheid is voor mij: mensen aanspreken op grond van hun waardigheid. Wij willen voorkomen dat verschillen in status, geld, kleur of afkomst een barrière gaan vormen tussen mensen. Nazaten van tot slaaf gemaakten hebben nog steeds last van de manier waarop er tegen hen aangekeken wordt. Diversiteit is ook een aspect van sociale gerechtigheid."

Op de avond voor Prinsjesdag vond in de Joriskerk, ter voorbereiding op de troonrede, de jaarlijkse Kroonbede plaats: een liturgische viering waarin gebeden wordt voor politici en bestuurders. Micheline (lid van het CDA) was door de Raad van Kerken Amersfoort gevraagd om tijdens die viering te spreken. Zij mocht daarvoor een Bijbeltekst uitkiezen, en daar hoefde zij niet lang



over na te denken. "Het verhaal dat mij inspireert is dat van de barmhartige Samaritaan. Ik benadrukte in mijn verhaal dat wij ons kompas van compassie kwijtgeraakt lijken te zijn. Jezus vertelt hoe de priester en de leviet aan de gewonde man voorbijliepen, maar de Samaritaan, de buitenlander, zorgde voor hem."

Dat kompas van compassie heeft op Michelines voorspraak een plaats gekregen in het Amersfoortse coalitieakkoord, want daarin ligt de basis voor gerechtigheid. "Maar je hebt behalve rechten ook plichten: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden."

Vorig jaar had Michazondag als thema "klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde". Want sociale en ecologische gerechtigheid staan niet los van elkaar. Doordat we de schepping aantasten en uitbuiten, lijden er mensen: ver weg, dichtbij, nu en later. Is dat verband tussen ecologische en sociale gerechtigheid iets waar jullie als gemeentebestuur ook over praten?

Micheline grijpt direct naar het coalitieakkoord dat CDA, CU, D66, GL, PvdD in 2022 hebben gesloten. De visie daarin start met: 'Goed leven binnen de grenzen van onze aarde'. Want je hebt ook een verplichting naar de komende generaties: wij denken twee generaties vooruit. Ook dierenwelzijn heeft een plaats, want dieren zijn onderdeel van de schepping. Daarna volgt: 'een thuis voor iedereen, op basis van welzijn en sociale rechtvaardigheid'. En om dat te bereiken benadrukt het akkoord: we doen het samen: 'goed samenspel en in gesprek'. Die punten zijn de richtlijn voor Michelines wethouderschap.

"En ja, soms botsen de waarden die uit dit akkoord spreken. Bijvoorbeeld: om iedereen een 'thuis' te geven, moeten we 10.000 woningen bouwen. Er is voor gekozen om dat niet ten koste van het 'groen', maar binnen de stadsgrenzen te doen: inbreiden en soms de hoogte in. Dat betekent ook de komst van ruim 12.000 auto's in de stad en dat botst met 'goed leven binnen de grenzen van de aarde', vanwege de luchtvervuiling en parkeerdruk. Maar het inperken van autoverkeer is lastig voor mensen die slecht ter been zijn. We komen die groep nu tegemoet door extra invalideparkeerplaatsen en meer bankjes in de stad, bijv. op de Varkensmarkt."

Waarin is die ecologische gerechtigheid nog meer zichtbaar?

"De thermostaat staat hier lager, en het nieuwe stadhuis wordt energieneutraal. Zonnepanelen, aquathermie. Ons restaurant hier levert normaalgesproken vegan maaltijden. Als iemand liever vegetarisch of vlees wil kan dat wel, maar dat wordt dan een uitzondering. Het koffieapparaat geeft havermelk. Als stadsbestuur proberen we gedrag voor te leven dat bijdraagt aan ecologische en sociale gerechtigheid, maar wel steeds in overleg met het personeel hier."

Jij bent coach geweest bij Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk Amersfoort. Je bent kerkelijk betrokken in de R.K. Geloofsgemeenschap Sint Ansfridus. Je bent actief binnen het CDA, je hebt een gezin, je had als civiel ingenieur een carrière in het bedrijfsleven, en nu werk je tachtig uur per week als wethouder. Uit welke bron haal jij de energie?

"Mijn geloof is mijn anker. Voor mij zijn alle geloven gelijkwaardig. Mijn collega Nadya is moslim, en net als zij bezoek ik iftarmaaltijden (het avondeten tijdens de ramadan, red.). Maar Jezus inspireert mij en ik ben me bewust van mijn bevoorrechte positie: dat vraagt gewoon dat je iets teruggeeft. Ik kook ook regelmatig voor de daklozen. Gelukkig staat mijn man net zo in het leven!"

Terugfietsend concludeerde ik: Amersfoort mag zich rijk prijzen met een stadsbestuur dat vanuit een heldere visie toekomstgerichte keuzes maakt. En met een wethouder die, gedreven door haar geloof en idealen, streeft naar gerechtigheid.





Stap voor stap groener gaan leven: **voorzichtig optimistisch**

Een gesprek met twee generaties gelovigen, waarin het thema gerechtigheid jegens de medemens en de aarde regelmatig terugkomt. Barbara Borkent-Raven (42) en haar vader Gerard Raven (70) uit De Hoeksteen over diepgang in preken, plantaardig eten en het geloof dat de dood niet het einde is.

Wat kregen jullie mee in je jeugdijaren?

Gerard: "Ik kom van katholieken huize, ging in mijn hele jeugd elke zondag naar de kerk en mijn wereld was blijmoedig, ook door het geloof. Mijn ouders waren vanuit een dorp naar de stad gekomen. Ze hadden de crisis en de oorlog meegemaakt en gaven mij het levensdevies mee: 'Wees zuinig, eet alles op, geef spullen die niet meer nodig zijn een tweede leven bij andere mensen, gooi niets weg want dat is verspilling.' Toen ik puber werd was net het Vaticaans Concilie gehouden, met daarna zeer veel veranderingen in de liturgie van de katholieke kerk. Alle missen gingen in het Nederlands en voor ons gezin brak een verwarrende tijd aan. Ik miste in de preken de diepgang. Daarom ging ik een keer naar een gereformeerde kerk en daar kwam ik ontmoedigd van terug; wat een kale en koude bedoening. Ik kon door toeval lid worden van een gesprekskring voor jongeren en daar werd uit de bijbel gelezen en ging het weer ergens over. Dat gaf mij zekerheid. Niet alleen de rituelen, maar het geloof zelf deed ertoe."

Barbara: "Als kind had ik in Oegstgeest een fijne tijd. Mijn ouders waren lid van een progressieve gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk. De kinderclub daar was leuk. Ik zat er tussen allemaal jongens. De hartelijke begeleiders mochten we oom en tante

noemen. Mijn ouders waren toen al milieubewust. Mijn moeder schreef er columns over in het kerkblad. Mijn vader hing een poster op in de kerk: 'Naar de kerk? Ga op de fiets, dan vervuul je niets!' We droegen als kinderen meestal tweedehandskleding, die vaak van andere gezinnen uit de kerk kwam. Op mijn tiende verhuisden we naar Amersfoort, waar de NGK veel conservatiever bleek te zijn. Als gezin zochten we een nieuwe kerk en zo kwamen we in 1993 bij De Hoeksteen. Als tiener werkte ik mee aan themadiensten, waardoor ik me betrokken voelde. Maar we gingen ook naar kinder- en tienerclubs van andere kerken, als het ons daar beter beviel. Tijdens mijn studie biomedische wiskunde werd ik lid

van studentenvereniging Ichthus in Amsterdam. Dat was een fijne club met serieuze mensen, maar ook met genoeg ruimte voor plezier. Ik begon één keer per week geen vlees te eten. Toen ik met Michiel trouwde, zijn we samen vegetariër geworden. Inmiddels eten we al jaren veganistisch, vanwege het milieu, gezondheid en dierenwelzijn.



Wij zijn nu betrokken bij het platform Vegan Church, waar we veel herkenning vinden. We onderzoeken bijvoorbeeld wat de Bijbel zegt over dieren. Wist je dat mensen pas na de zondeval dieren zijn gaan eten? Later in de woestijn kreeg het volk Israël manna te eten. Pas toen ze klaagden dat ze in Egypte vlees aten, gaf God zoveel kwartels dat het ze de neus uitkwam. Het toekomstbeeld van de bijbel is dat dieren elkaar niet meer opeten: 'dan zal de leeuw gaan slapen bij het lam'."

Gerard: "Ik weet nog dat ik in 1980 in Londen in een vegetarisch restaurant heb gegeten en het was heerlijk, tot mijn verbazing. Eerder, in mijn studententijd, ik studeerde geschiedenis, vielen er op de bijbelkring veel dingen op zijn plaats. Wat mij vooral is bijgebleven is dat we eigenlijk helemaal niet doodgaan. En ook niet bang hoeven zijn voor de dood."

De persoonlijke relatie met God blijft bestaan, voor eeuwig. Hij is er altijd voor je. Dat is een diepe overtuiging voor mij geworden. Mijn opa en oma hadden ook zo'n diepe overtuiging. Mijn opa zei altijd: "Iedereen komt in de hemel; je gooit je eigen kind toch niet in de kachel?"

Barbara: "Ik ben er heilig van overtuigd dat de dood niet het einde is. En dat wij hier niet zomaar zijn."

Bewustzijn van de aarde

Barbara: "Deze aarde wordt volgens de bijbel vernieuwd. Daaraan mogen we ons steentje bijdragen, samen met God. In de kerk heb ik dit lange tijd gemist, want ik maak mij zorgen over het klimaat en de aarde. Nu beginnen er eindelijk meer mensen over na te denken. Dat geeft me hoop. Naast plantaardig eten koop ik veel biologisch en verpakkingsarm. We bezitten geen auto. Wel probeer ik mild te blijven en mensen aan te moedigen om stap voor stap groener te gaan leven."

Gerard: "Ik ben voorzichtig optimistisch over het bewustzijn van onze aarde. Als je kijkt naar de 'Duurzame top 100' in Trouw zijn daar opmerkelijke initiatieven bij. Ik zie bemoedigende signalen,

misschien wel laat, maar toch. Mijn vrouw Ans en ik doen wat we kunnen: over naar een groene bank, elektrische auto, minder vlees. We zijn lid van het Voedselkollektief dat samen biologisch inkoopt bij boeren uit de buurt."

Waarin lijken jullie op elkaar en waarin verschillen jullie?

Barbara: "Onze insteek is hetzelfde en we herkennen veel in elkaar. Het verschil is dat ik niet meer elke zondagochtend in de kerk zit. We gaan wel naar de vespers in de Hoeksteen (zie blz. 31, red.) en de vieringen in de Lutherse kerk."

Gerard: "Voor mij is het belangrijk om elke zondag naar de kerk te gaan. Ik word er bemoedigd, hoor nieuwe inzichten en we hebben er veel vrienden. Ik hou van zingen, onder andere bij de cantorij. Ook ben ik lid van de nieuwe werkgroep 'Duurzaam goed leven' van De Hoeksteen."

Hoe zien jullie de toekomst van de kerk?

Barbara: "In de kerk zie ik veel ouderen en er blijven steeds minder mensen over. Wat willen we dan vasthouden? Het is van alle tijden om te zoeken naar zingeving: waarvoor ben ik hier en wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Jonge mensen zijn op zoek naar houvast in deze onzekere tijden. Misschien kunnen kerken iets voor hen betekenen."

Gerard: "Ach, mensen hebben altijd geloofd, dat gaat er niet uit. Bijna iedereen in de wereld is gelovig en de kerk is altijd meegegaan met de tijd, zij het met vertraging. Er zullen zaken verdwijnen, maar er komen ook weer nieuwe dingen voor terug, nieuwe vormen. Ik blijf optimistisch en hoopvol, zeker als historicus."

Gerard Raven is voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. ●

"In de kerk beginnen er eindelijk meer mensen na te denken over het klimaat en de aarde. Dat geeft me hoop."

Barbara Borkent-Raven, rechts op de foto



Gerechtigheid voor bloemen?

In gesprek met Boudewijn Hogeboom

Gerechtigheid wordt vaak in verband gebracht met mensen, maar hoe zit het met de natuur en het klimaat? En nog dichterbij huis: onze bos bloemen op tafel en de planten in onze tuinen? Aan zijn keukentafel met een beker gemberthee laat Boudewijn Hogeboom van De Hoeksteen me een flyer zien: 'Gifvrije bloemen'. Het is een pleidooi om voortaan gifvrije, biologische bloemen te kopen. Deze flyer is van de stichting 'Gifvrije bloemen', die hij aan het oprichten is. We praten over dit belangrijke, maar soms lastige onderwerp.

Wat bracht je ertoe om hiermee te beginnen, Boudewijn?

"In het voorjaar las ik een artikel in de krant over een fotografe die insecten wilde fotograferen. Ze kocht planten en bloemen bij een tuincentrum om de insecten te lokken, maar tot haar schrik vielen de insecten dood neer op de planten. Het bleek dat er nog veel gif op de sierteelt van tuincentra zit."

Wat deed je daarna?

"Vanuit mijn werk als zelfstandig trainer/adviseur in het basisonderwijs ben ik gewend om zaken goed uit te zoeken, om door te vragen. Dus ik ging op onderzoek uit. Het gif zijn de 'gewasbeschermingsmiddelen' die gebruikt worden om planten en bloemen tegen ziekten en schade door insecten te beschermen. Deze middelen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVA. Maar de toestemming is per werkzame stof. In de praktijk worden 'cocktails' gebruikt, veel stoffen door elkaar. Daar wordt niet op getest. En er is weinig geregeld voor de sierteelt zelf. Er blijken in praktijk nauwelijks controles of

sancties te zijn. Het treurige is dat dit erkend wordt door de toezichthouders, maar zij hebben gewoonweg onvolgende capaciteit. De gezondheidsraad heeft geadviseerd middelen zoals glyfosaat niet toe te staan, tenzij gebleken is dat het veilig is."

Wat zijn de effecten van deze pesticiden?

In de flyer, die Boudewijn me laat zien, lees ik: 'Het aantal insecten daalt, waardoor de bestuiving van planten én bomen in gevaar komt. Ook wij kunnen niet tegen deze middelen: er zijn aanwijzingen voor een verband met Parkinson, Alzheimer, kanker en longaandoeningen. Zelfs een verband met de afname van onze weerstand en daling van onze vruchtbaarheid.

Plus: het is steeds moeilijker en duurder om het gif uit ons drinkwater te houden.'

Wat deed dit inzicht met jou?

"Als ik iets weet, moet ik er iets mee. Ik kan niet doen alsof ik het niet weet. Zeker als het een groot probleem oplevert kan ik dat slecht negeren. Maar, wat kun je dan doen? Ik besloot geen bloemen of planten meer uit tuincentra te kopen en zocht naar alternatieven: bloemen uit onze eigen tuin, pluktuinen, biologische bloemen en planten. Thuis was dat even slikken, het is gewoon een slechtnieuwsboodschap. Maar ik wilde verder gaan en het breder delen. Ik zat al in de groene werkgroep van De Hoeksteen, daar hebben we nu een werkgroep Gifvrije bloemen."





We zochten contact met het Amersfoortse Groene Kerkennetwerk, met de landelijke organisatie. En buiten de kerk met het Pesticide Actie Netwerk (PAN), Grootouders voor het Klimaat, de belangenorganisatie van biologische siertelers en de certificeringsorganisatie."

En zo ontstond het idee voor de stichting Gifvrije bloemen?

"Ja, inderdaad. Zorg voor de schepping - rechtvaardigheid voor bloemen - begint natuurlijk in huis, in wat je zelf doet. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Met elkaar, in De Hoeksteen, in de kerken in Amersfoort en ook landelijk kun je een groter verschil maken. En er is een wereld buiten de kerk. Ook betrokken mensen, die vanuit hun motieven recht willen doen aan de natuur. Mensen willen wel, maar je moet het wel weten. En dat schuurt eerst. Maar vervolgens kun je ernaar handelen. Biologische bloemen kopen in plaats van de gifbommetjes. Het is nu nog niet makkelijk om biologische bloemen en planten te vinden. Er is weinig aanbod, alleen in het seizoen. Vaak zijn biologische bloemen ook duurder door de keuring, om ze echt biologisch te mogen noemen. Maar bewustwording is belangrijk. Ik wil zorgen dat mensen weten waar ze gifvrije bloemen kunnen kopen en hoe ze kunnen bijdragen."

Waar komt je gedrevenheid vandaan?

"Dat maatschappelijke had ik al vroeg. De kerk speelde daarbij een grote rol. Onze predikant, ds. Spoelstra, legde in de catechisatie vaak het verband tussen de Bijbel en de maatschappij. Zijn ideeën maakte indruk op me. Al jong spraken de zaligsprekingen me aan: 'Ja, zo zou het moeten zijn!' Voor mij is die gerechtigheid, ook voor de natuur, de boodschap van het christendom."

Je bent ook het gesprek aangegaan bij kerken, over de bloemen in de kerk, het liturgisch bloemstuk?

"Klopt. Veel kerken denken al na over alternatieven voor bloemen in de kerk, zoals bloemen uit eigen tuin of biologische bloemen. Of alternatieven, zoals bloemen van theezakjes of zijden bloemen. Die laatste zijn natuurlijk prima, maar hebben geen impact op het probleem van de sierteelt."

Hoe diep zit het probleem in de sierteeltsector?

"Het is een probleem van de hele sector, een succesvolle sector bovendien, en is dus echt verweven in het hele systeem. Verandering kost tijd, maar er is hoop. Meer veilingen doen iets met de 'sustainability goals'. Wat wij kunnen doen is tegen het systeem aanduwen. Voorbeelden zijn het kopen van bio bloemen via abonnementen en bekend maken waar gifvrije bloemen te koop zijn. Ook de kerken zijn een goed netwerk; hoe meer kerkleden meedoen, hoe meer impact we kunnen maken."

Wat zijn je dromen voor de toekomst?

"Met elkaar kunnen we veel. Ik droom ervan dat welke bloem of plant ik ook koop, ik zeker weet dat die gifvrij en met respect voor de natuur gekweekt is. Dat vraagt een gifvrije en rendabele sierteeltsector. Als er genoeg druk vanuit de consument komt, kan regel-

geving veranderen: geen pesticiden meer voor eigen teelt uit Nederland en controle op de import. Dat is mijn droom voor de komende vijf jaar!"

Hoe nu verder?

"Op ziekenzondag gaan we biologische bloemen uitdelen met een kaartje met info over gifvrije bloemen. We zijn bezig om flyers per stad of gemeente te maken met informatie over waar gifvrije bloemen te koop zijn. Dit zijn de eerste stappen om bewustwording te vergroten. Uiteindelijk moet het idee gaan leven."

Doe je mee?

Meer weten: zie www.gifvrijebloemen.nl (website in ontwikkeling) ●



**Gifvrije
bloemen**

'Er is hoop voor deze aarde. En we mogen aan de slag gaan.'

"Voor mij is vooral het verlangen om dichtbij God te leven een stimulans om bezig te zijn met eenvoudig leven", zegt Nieske Stoel. Ze is betrokken bij de Nieuwe Kerk, en een van de initiatiefnemers voor de workshop *God in de klimaatcrisis*, op dinsdagavond 15 oktober. "Dit is een onderwerp voor iedereen."

Ruim een jaar geleden sloot Nieske zich aan bij De Nieuwe Kerk. En toen ze links en rechts liet vallen dat ze in een tiny house woonde, zat ze al gauw in de Denktank Duurzaamheid. Maar duurzaamheid en de kerk, dat is nog niet een combinatie die zomaar bij iedereen op enthousiasme kan rekenen, merkt ze.

Een tiny house, vertel eens?

"Jaren geleden volgde ik op New Wine eens een workshop over de vraag 'Hoe ga je om met de schepping?' En het raakte me toen echt dat we de aarde uitputten, door onze manier van leven. Dat inzicht zette me op het spoor voor een eenvoudiger leven, met minder spullen, en een andere verdeling van mijn tijd. En ik ontdekte dat dat eigenlijk beter bij mij past. Ik raakte geïnspireerd door andere mensen die me vertelden over hun plannen om in een tiny house te gaan wonen."

Zes huisjes

In Amsterdam, waar ze eerst woonde, kwamen plannen om dat voorbeeld na te volgen niet van de grond. "Het lukte niet om een betaalbare plek te vinden die ervoor geschikt was om dit met meerdere mensen te gaan doen."

In Amersfoort lukte dat wel. "Ik kon me inschrijven voor een lapje grond in de Indische buurt, waar ik met mensen uit de kerk en een oud-collega een plan voor heb ontwikkeld. Het had best wat voeten in de aarde, qua vergunningen, en plannenmakerij. Maar na tweeënhalve jaar is het zover, en woon ik hier, in een kleine gemeenschap van zes huisjes."

Op een prachtige, groene plek. We delen een wasmachine, en een droger, en we zorgen samen voor de tuin. Zo gaaf, vind ik, dat ik dit samen met mijn burens kon doen."

Maar het is nu niet zo dat Nieske vindt dat iedereen maar in zo'n tiny house moet gaan wonen. "Ik ben niet van de normen en de regels, en 'ó, wat doe ik dit toch allemaal goed.' Nee, ik probeer in mijn leven wel te zoeken naar hoe ik op een duurzame manier kan leven. Niet omdat het moet, maar omdat het bij mij past. Het is hoe ik uitdrukking wil geven aan mijn geloof en hoe ik wil leven als christen."

Workshop God in de klimaatcrisis

Wat kunnen we van de workshop verwachten?

"Het wordt een interactieve, maar ook een positieve avond. We gaan bezig met de vraag hoe je hoop houdt





in een snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang?"

Zijn jullie in de Nieuwe Kerk veel met deze vraag bezig?

"We hebben een aantal kleine, praktische stappen gezet. Geen plastic bekertjes meer, bijvoorbeeld. En fair trade koffie na de dienst. Als Denktank Duurzaamheid organiseren we daarnaast elk jaar een avond, dit keer in samenwerking met de Duurzaamheidscommissie van de Adventkerk. Steeds is de bedoeling vooral om mensen in beweging te zetten. En dat begint wat mij betreft met de vraag wat je zelf kunt doen. Dat is een belangrijke vraag, want voor je het weet ga je bij de pakken neerzitten, als je alle berichten over de klimaatcrisis hoort. Heeft het wel zin? Maakt het wel een verschil wat ik zelf doe? Nou, tijdens de workshop ontdek je dat dat wel degelijk zin en betekenis heeft."

Wat hoop je dat de workshop teweegbrengt bij de bezoekers?

"Bewustwording. En ik hoop echt dat er veel mensen komen. Niet alleen diegenen die zich toch wel met duurzaamheid bezighouden, maar juist de gemeenteleden die misschien wat reserves voelen bij het onderwerp. Want dit moet niet een thema van een groepje zijn; heel leuk allemaal, maar niet realistisch. Nee, dat is het niet. En

het is ook geen somber verhaal. Er is hoop voor deze aarde. En we mogen actief aan de slag gaan."

Workshop God in de klimaatcrisis

De Adventkerk en de Nieuwe Kerk organiseren op 15 oktober de workshop God in de klimaatcrisis. Hoofdvraag is hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. En: welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

De workshop is ontwikkeld door Alfred Slomp, auteur van verschillende boeken over duurzaam leven en geloof, zoals God in de supermarkt en Wat je wél kunt doen. "Alfred verstaat de kunst om een zwaar thema op een uitnodigende, hoopvolle en niet moralistische wijze te brengen", zegt een bezoeker over de workshop. "De interactieve werkvormen brengen je in beweging, letterlijk maar zeker ook figuurlijk. Er ontstond een levendige uitwisseling. Een echte aanrader!"

De workshop is gratis en voor iedereen toegankelijk. Ook burens, kennissen of vrienden zijn welkom. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Adres: Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, Amersfoort.

Meer info: godindeklimaatcrisis.nl en nieskestoel@hotmail.com



De Amersfoortse Zwaan en de Stadsdominee staan met een open houding midden in de stad



Op deze kerkplek werkt het net even anders dan anders. Deze kerk is niet van een gemeente, iederéén is hier te gast. En iedereen is welkom! We zijn ondernemend en gericht op samenwerking met andere netwerken. We voegen de eigen kleur van geloof en traditie toe aan initiatieven in de stad. We hebben hart voor (kerk)muziek en beeldende kunst, voor levensverhalen en Bijbelverhalen. De Amersfoortse Zwaan is de thuisbasis voor de Stadsdominee, met de trefwoorden inspiratie, educatie en zielzorg.

Wat is belangrijk voor jullie?

Voor deze gemeente is gastvrijheid en verbinding met de stad belangrijk. Dat is eigenlijk al gegeven met de locatie van de kerk, zo midden in de Langestraat. Te midden van alle commercie van terrassen en winkels willen wij belangeloos aanwezig zijn. Je bent altijd welkom en bidden is gratis. Te midden van alle prikkels van de stad, al het lawaai, is deze plek een oase van rust. Dat helpt om even te focussen op wat zo makkelijk ondersneeuwt in het dagelijkse leven.

Het is goed om ook voeding te geven aan je ziel. We doen mee aan Gluren bij de Buren, Vreemde Gasten, de KunstKijkRoute, Open Monumentendagen en het Amateurkunstfestival en komen zo met veel mensen in contact.

Werk je samen met andere kerken?

Er zijn mensen uit veel verschillende kerken betrokken bij de Zwaan, dus dat gaat vanzelf. Maar we werken er ook aan, want samen sta je sterk en samen is het leuker. Zo bezorgen we met vijf kerken elk jaar 2500 kerstkaarten huis aan huis in de hele binnenstad. Mensen in de stad snappen niets van intern kerkelijk gedoe en nadruk op onderlinge verschillen. Zo houden ze ons een spiegel voor want lezen we niet hetzelfde Boek en geloven we niet in dezelfde God? Het is slechts Gods 'grondpersoneel' dat varieert in gewoontes en interpretaties.

Wat hoop je voor de toekomst van de gemeente?

We hopen en bidden dat mensen zich verrast en aangesproken voelen door wat ze zien, horen en ervaren. En dat Gods liefde de mensen die onder dit oude dak komen inspireert en kracht geeft. Twee Bijbelteksten die bij ons horen: "Gooi de netten eens aan de andere kant uit!" (Johannes 21) en "Alles wat adem heeft loof de Eeuwige!" (Psalm 150)

Kwetsbaar

We geven vorm aan het verlangen van de PGA om er als kerk niet alleen voor de eigen mensen te zijn. Voor de financiering van de noodzakelijke professional daarbij, de 'stadsdominee', zijn we afhankelijk van fondsen, de PGA en andere gevers, dat maakt ons kwetsbaar voor de toekomst. ●

"Als de Zwaan er niet was, was ik nu niet meer bij de kerk geweest."





“Ik hou van zingen, van kerkmuziek, van de eenheid tussen verkondiging en liturgie! Dat vind ik in de Zwaan.”



“Ik wil van mijn leven niet meer in hokjes vastzitten. Maar hier is het open - daarom kom ik hier graag.”



***“Bij jullie is altijd zo'n positieve energie. Dat vind ik leuk!”
(ondernemer in de binnenstad)***

De kerk in het kort

Aantal leden

Er zijn 100 officieel geregistreerde 'leden': Luthers of anderszins PKN. Maar dat is niet de gemeente. De 'gemeente', dat zijn de 300 abonnees van de Nieuwsbrief Amersfoortse Zwaan & Stadsdominee en de online-community van zo'n 1000 betrokken mensen.

Aantal kerkbezoekers

De Zwaan 'kerkt' op zaterdagmiddag, dan bezoeken 30-40 mensen de viering.

Sinds wanneer

Deze kleine kerk is in de 13e eeuw gebouwd. De Lutherse gemeente is hier te vinden sinds 1686, de Amersfoortse Zwaan is in 2012 in het leven geroepen als stadskerk.

Voorganger

Sinds het vertrek van Diederiek van Loo vorige maand zien we uit naar een nieuwe Stadsdominee.

Vaste activiteiten

Elke zaterdag en zondag is de kerk open. Een team van vrijwilligers met of zonder kerkelijke achtergrond zorgt voor een hartelijke ontvangst van wie binnenloopt. Mensen komen een kaarsje opsteken en de stilte zoeken, of juist even wat delen. Toeristen uit de regio en de hele wereld komen kijken, uit nieuwsgierigheid en interesse naar de historie en het huidige gebruik van dit gebouw.

Elke zaterdagmiddag is er een bijeenkomst om 16.00 uur. Dat kan een gesprek, lezing of workshop zijn (eerste en tweede zaterdag van de maand), of een concert (derde zaterdag van de maand) of een viering, altijd met brood en wijn: elke vierde zaterdag van de maand. Er zijn mensen die vaak komen, maar elke serie heeft ook zijn eigen liefhebbers.

De Bijbelleesgroep "Er is eens..." komt elke zes weken samen om onder leiding van een theoloog een Bijbelpassage literair te analyseren en met nieuwe ogen te bekijken en beluisteren.

Er zijn ook vaste activiteiten van de Stadsdominee die niet in de Amersfoortse Zwaan plaatsvinden zoals Nachtlucht en de Stiltemeditatie. Daarvoor wordt de Sint Joriskerk gehuurd.

Stadsdominee/ Amersfoortse Zwaan



Agenda

5/6 oktober: Vreemde Gasten is een gratis te bezichtigen expositie van hedendaagse kunst op meerdere locaties in de binnenstad van Amersfoort. In historische panden exposeren bekende en minder bekende kunstenaars uit de regio. In de Bijbel staat: 'Vergeet de gastvrijheid niet! Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen gastvrijheid geboden.' Onze vreemde maar zeer welkome gasten op deze kunstdagen zijn Margreet Dijkstra, Karen Pompe en Jet Kunz. Op 5 oktober om 16.00 uur gaat Erik Renkema in gesprek met Karin Pompe.

12 oktober is Bachdag in Amersfoort. In de Amersfoortse Zwaan zullen met name orgel en klavecimbel klinken, samen met blokfluit en gamba. Tussen 10.00 en 17.00 uur begint er ieder heel uur een concert, met om 13.00 en 15.00 uur Cees-Willem van Vliet in een vertelconcert met Wim Faas.

17 oktober, 16.00 uur Muziek na de Markt: onze cantor-organist Cees-Willem van Vliet geeft deze middag een concert op orgel en klavecimbel.

26 oktober: De maandelijkse viering in de Amersfoortse Zwaan. Gastpredikant Marianne Vonkeman zal voorgaan in de viering.

Een Luthers afscheid

"Wat is dit voor kerk?" Dat vroegen meer dan vijfhonderd mensen vorige week in het Open Monumentenweekend. Niet wetend dat ze daarmee meteen een heel moeilijke vraag stelden. We willen er zijn voor iedereen, gelovig of niet meer, of nooit geweest, maar toch, even kijken, even een kaarsje aansteken, even stilstaan. Het maakt ons niet uit, zolang de Bijbel op tafel mag liggen, de Paaskaars brandt en iedereen welkom is. Het is het huis van God en mensen, midden in de stad. En om de stad is het te doen bij de stadsdominee en bij het hele team. Of we nou mensen hier treffen voor gesprek en gebed, of in de Sint Joriskerk bij

de stilte, in de bibliotheek of de Hogeschool voor debat, bij de kerstlichtjestocht, in de krantencolumns, met muziek die je ziel raakt...

Maar meer nog dan veel mensen weten is deze kerk Luthers. Sommigen raden dan nog wel onze voorliefde voor muziek. Het mooiste geschenk van God aan de mensen, zei Luther. Want wat zou de Zwaan zijn zonder muziek. En dus musici. Maar ook dat andere kenmerk van de Zwaan is Luthers: dat er niet alleen gezegd wordt dat het feest is, maar dat je het ook kunt zien en proeven. Omdat het leven en de aarde die we van God kregen goed zijn. En dat mag gevierd en versierd worden.'

(woorden van Diederiek bij het afscheid)



Wethouder Micheline Paffen-Zeenni en Diederiek van Loo op de afscheidsborrel.



Zangeressen Maria den Hertog en Paula Bär-Giese begeleid door luitist Hans Meijer op het afscheid van Diederiek.

Stadsdominee

Diederiek van Loo
(06) 40 70 09 66
diederiekvanloo@stadsdominee.nl
www.stadsdominee.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk
(033) 465 01 18
buitendijk.corrie@gmail.com

**Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur
Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een
half uur onder de hoge gewelven in de
stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en
gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.**

We namen op zijn Luthers afscheid van Diederiek. Vandaar dat we de kerk versierd hebben, natuurlijk! Twaalf zwanen voor de twaalf jaren dat ze bij ons de drijvende en bezielende kracht was. Het was een drukbezochte receptie op 20 september, veel mensen wilden *dag zeggen* en *dank je wel!* En natuurlijk was er ook muziek! We gaan haar missen, maar we zijn erg dankbaar voor al het goede wat Diederiek ons en de stad Amersfoort heeft gegeven.

Adventkerk



Ds. Hendrik Mosterd schrijft elke Vierklank op deze plaats een korte overdenking bij een beeld dat een van de tieners van de Adventkerk bij het Bible journalen op zondagavond maakte.

Zoete honing

Bij honing denk ik om te beginnen aan het land dat zou overvloeien van melk en honing. Die beide zijn kenmerkend voor de toekomst die de Heer aan zijn volk belooft (vgl. Ex. 3:8). Daarnaast denk ik bij honing aan de Psalmen waarin het gebod van de Heer begeertlijker is dan goud en zoeter dan honing (vgl. Psalm 19:11). Het ene heeft ongetwijfeld met het andere te maken. Als er in het land van de belofte niet naar het gebod wordt geleefd dan stinkt het vloeien van de honing en zijn de druiven zuur.

In Spreuken is de honing in een meer algemene zin verbonden aan vriendelijke woorden. Het doet een mens goed vriendelijke woorden te horen. Dat geeft nieuwe energie en kracht om je weg te

vervolgen. Geen mens kan zonder een goed woord op zijn tijd. In dat goede woord komt iets van het beloofde land ons leven binnen. Zo'n vriendelijk woord komt niet altijd als vanzelf over onze lippen. Er wordt hard voor gewerkt door de bijen en dat geldt ook voor de Heer. Er is noeste arbeid door hem verzet om het zoete evangeliewoord in onze oren te laten klinken.

ds. Hendrik Mosterd



Onzichtbaar werk in onze gemeente

'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.' (1 Kor. 12:12) Een groot aantal van ons zet zich op uiteenlopende manieren in voor de opbouw van onze gemeente. Van vele belangrijke schakels zijn we ons helemaal niet zo bewust. De werker in de kerk die deze maand voor het voetlicht komt is Michel Verduijn van de kindernevendienst (knd).

Wat is jouw taak?

In onze gemeente heb ik onder andere de taak van de knd-leider. Ik doe dit nu alweer acht jaar en leid nog steeds met veel plezier de kindernevendienst van groep 5-6. Na het kinderlied tijdens de dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte in de kerk. Daar begint de knd met even lekker kletsen en uitleg geven waar we het vandaag over gaan hebben. We gebruiken de methode 'Vertel het

maar', waarin we aan de hand van een Bijbelverhaal met de kinderen in gesprek zijn en daarna een verwerking doen. Dat is de ene keer een puzzelblad over het Bijbelverhaal en de andere keer een 'knutselwerk' om mee naar huis te nemen. Er wordt ook regelmatig een spel gespeeld rondom het thema van die ochtend.

Wat vind je mooi aan wat je doet?

Ik vind het iedere keer weer mooi om te zien hoe de kinderen zichzelf kunnen zijn in de knd. Met de kinderen van groep 5-6 heb je ook al de mogelijkheid om ze echt uit te dagen om dieper na te denken over verschillende thema's die voorbijkomen. Het is ook fijn om te horen dat de meesten graag naar de knd komen. Dat bemoedigt mij ook weer. Het mooiste is wel dat ik zelf iets van de kinderen kan leren in hun kennis, vrijmoedigheid en onbevangenheid die ze meenemen en het plezier dat we daarbij samen hebben.

Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74
(033) 472 00 31

Predikant

ds. H.S. Mosterd
predikant@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons
(06) 51 44 10 43
scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Biblejournaling Spreuken 16: 24 door Fenna



Bergkerk



Aarden in geloof

Achthonderd jaar geleden noemde Franciscus van Assisi de aarde zijn moeder. Het feit dat hij met planten, dieren en mensen omging als met broeders en zusters, was geen romantische houding, maar een principiële keuze voor het evangelie. In de geest van Franciscus hebben al veel mensen zich laten uitdagen om te 'aarden in geloof'. In september is een gesprekskring gestart in de Bergkerk om na te denken hoe je bewuster en duurzaam kunt leven. 'Doe wat nodig is, kijk wat mogelijk is en dan plotseling doe je het onmogelijke'.

In de herfst stilstaan bij leven en sterven

Zondag 3 november Allerheiligen: op deze zondag nabij 1 november gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen van onze overledenen. Bij elke naam ontsteken wij een licht aan de paaskaars. Het is een goede mogelijkheid om als familie deze gedachteniskaars zelf te ontsteken. Behalve de namen van overleden gemeenteleden die ons bekend zijn en waarvan nabestaanden persoonlijk worden genodigd, is het ook mogelijk om dierbaren te gedenken uit persoonlijke kring. Wij vieren de gemeenschap met Christus, in de tekenen van brood en wijn, verbonden met elkaar en verbonden met hen die ons zijn voorgegaan.

De vroegdienst in de Bergkapel vervalt deze zondag.

Bergkerklunch

De eerstvolgende lunch is op dinsdag 29 oktober. Inloop om 12.15 uur in de Bergkerk. Opgave bij Jacqueline van der Beek (jvanderbeek74@gmail.com). Het gaat om de ontmoeting met mooie gesprekken.

Film op de Berg

Na een succesvolle start in september en oktober is de eerstvolgende film "IDA" op dinsdag 12 november 2024 19.30 uur, regie Pawel Pawlikowski. Anna staat op het punt om geloften

af te leggen bij het klooster waar ze als wees werd opgenomen. Dan blijkt dat ze nog familie heeft. Anna blijkt van Joodse afkomst, haar echte naam luidt Ida. De waarheid is grimmig. De zaal gaat om 19.00 uur open. De film begint om 19.30 uur. Er is een korte inleiding en een nagesprek. Graag vooraf aanmelden: filmopdeberg@gmail.com. Toegang € 10,- bij binnenkomst.



Kunst op de Berg: expositie 'Dialogo' door Germán Jiménez

Van 22 september tot 24 november, zondag vanaf 11.45 uur en op afspraak (06) 13 46 00 22.

Extra opening: zondagmiddag 10 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Germán Jiménez is geboren in Bogota, Colombia, en woont dertig jaar in Nederland. Door zijn reizen en door te kijken naar mensen en naar de natuur raakt hij geïnspireerd. "Dialogo" is ontstaan in de coronajaren en gaat over het contact van de mens met de natuur maar ook over het contact tussen mensen. "Dialogo" symboliseert innerlijke rust en schoonheid en kracht van de natuur.



Bergkerk

Dr. A. Kuypertlaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 461 79 17
www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk
(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)
predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders
beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl
NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Avondgebed

Iedere woensdag is het Avondgebed. U bent van harte welkom in deze vesper. Om 19.30 uur luidt de klok.

Activiteiten

- 29 oktober
12.15 uur Bergkerklunch
- 12 november
19.30 uur aanvang Film op de Berg 'Ida'
- t/m 24 november
Expositie Germán Jiménez

Het Brandpunt



Even voorstellen:

vertrouwenspersoon Wiëna Bakker

In een kerk verwacht je dat mensen zorgzaam en liefdevol met elkaar omgaan. Gelukkig is dat vaak ook het geval, maar het gaat ook wel eens mis. Als je dan nergens terecht kunt met je verhaal of je nare ervaring, dan kan het zijn dat je de kerk niet meer als een veilige plek beleeft.

De geloofsgemeenschappen De Veenkerk, De Inham en Het Brandpunt willen een veilige kerk zijn en blijven voor hun leden en hebben samen met de Protestantse Gemeente Amersfoort drie onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld: Ineke Ruiten, Rita Buijs en sinds kort ook Wiëna Bakker.

Startweekend 21 en 22 september

Wat was het een feest, het startweekend van Het Brandpunt! Op zaterdagmiddag viel er veel te genieten tijdens het Brandpunt Muziekfeest, met o.a. muzikale bijdragen van Roon Staal, koor 4U uit de St. Ansfridus, de Gospelkidz, de cantorij van Het Brandpunt en jonge musici Joëlle Ocheng en Tiwaz Kraan.



Wiëna Bakker is lid van Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt en is als vertrouwenspersoon beschikbaar voor heel Hoogland en Amersfoort-Noord. Zij heeft de opleiding voor vertrouwenspersoon gevolgd en heeft hier ruime ervaring in opgedaan.

Dit heeft Wiëna je als vertrouwenspersoon te bieden:

Wanneer je te maken hebt of hebt gehad met ongewenst gedrag binnen de geloofsgemeenschap, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Het kan bijvoorbeeld gaan over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten of werkdruk. Met de vertrouwenspersoon kun je je verhaal delen in alle geheimhouding. De vertrouwenspersoon verkent wat er speelt en wat je wilt met jouw melding en klacht. Samen kan gekeken worden naar mogelijke opties om tot een oplossing te komen. Je wordt geholpen een eigen, passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces. Je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen.

Je kunt contact opnemen met Wiëna Bakker via wienabakker@planet.nl of (06) 18 99 82 85.



Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma
anna.walsma@hetbrandpunt.net

Kerkelijk werker

RK pastor Josephine van Pampus
josephine.van.pampus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Frank Lether
secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Voor aandacht en contact

Willemien Kamphuis, (033) 456 55 15 of
(06) 41 74 09 91

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke
koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt



Op zondagmorgen ontving Josephine van Pampus in een feestelijke viering een zegen over haar aanstelling als RK theoloog en pastor in Het Brandpunt. Haar pleidooi om gehoor te geven aan onze roeping als kerk en een ander verhaal te vertellen in de samenleving dan dat van 'wij' tegenover 'zij' werd met applaus ontvangen. In dezelfde viering traden nieuwe bestuursleden en ambtsdragers aan, en werden vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun inzet. Hierbij een impressie in foto's, voor wie nog wil nagenieten.

De Bron



Achter de schermen

Kerkschuivers

De koster bedacht deze term voor degenen die de kerkzaal, wijkzaal of andere zalen herinrichten ten behoeve van de diverse activiteiten. Ik tref een van hen, Kasper Lootens, op een maandagmiddag om 15.30 uur, aansluitend op een bijeenkomst van mijn studiekering jaargenoten Theologische Universiteit die ik in de wijkzaal had. Een aantal vragen leg ik hem voor.

Wie zijn de kerkschuivers?

Wim Wulfers al vele jaren. Sinds enige tijd help ik hem. Onze koster Madelon doet ook mee als er veel stoelen en tafels verschoven moeten worden.

Hoe vaak schuiven jullie deze week?

In de wijkzaal zes keer: maandag ledenvergadering postzegelverzamelaars, dinsdag drie koren, woensdag postzegelbeurs en maandelijks maaltijd, donderdag koor, vrijdag inloop en 'koffiestand' zondag klaarzetten. Dit is een doorsnee week. Er komen regelmatig 'grote activiteiten' in de kerkzaal bij

Met hart en handen

Op 13-14 september was er weer het prachtige kinderkamp bij Henk en Jantien van Ieperen. Naast spelen, lekker eten, wat weinig slapen en veel plezier, klonk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Voor wie kunnen wij iets doen? De kinderen maakten een lantaarn om iemand licht te geven. Ontroerend mooi wat zij dan maken, aan wie ze het geven en waarom ze dat doen. Je snapt weer waarom er staat dat we moeten worden als een kind! De tieners waren er op zaterdagmiddag en -avond. Dat was ook weer heel bijzonder in wat werd gedeeld en gespeeld.

Op zondag hielden we op hetzelfde terrein de startdienst van het nieuwe seizoen. Met woorden uit de brief van Jakobus bedachten we weer dat geloof doorwerkt, wat stelt het anders voor?!

zoals beurzen, concerten of examens.

Wat vergat ik te vragen en is ook nog van belang om te zeggen?

Er wordt nagedacht over meer gebruik van de kerk. Prima, maar houdt het wel flexibel! Het moge duidelijk zijn dat er nogal eens verschoven moet worden. Meer gebruik van de kerk betekent ook nog meer werk. Dan zijn wat meer schuivers ook gewenst!

Naast kerkschuiver is Kasper een van de koster op zondag en soms ook koster bij uitvaarten.



Mooi en passend was de herbevestiging van diaken Roland Fennema.



'Kerkzaal' startzondag 15 september

Kringen en bijeenkomsten

Kerken in Amersfoort en Hoogland bieden gezamenlijk een grote variatie aan kringen. Deze staan op www.zindex033.nl, op de nieuwsbrief

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 41 / (06) 36 20 86 62

koster@debronomersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronomersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronomersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronomersfoort.nl

Kasper Lootens, naast kerkschuiver een van de koster op zondag en soms ook koster bij uitvaarten.

wordt hiernaar verwezen en met enige regelmaat worden voorbeelden genoemd.

In De Bron organiseert het pastoraal team dit seizoen enkele bijeenkomsten in de komende weken. Nadere informatie volgt via nieuwsbrief en kerkapp, bij deze al de data:

- 2 november: Voor wie steek jij een kaarsje op? De kerk staat van 16.00 tot 18.00 uur open om in een mooi aangeklede ruimte een kaarsje te ontsteken ter gedachtenis aan overleden geliefden. Een kopje koffie of thee staat ook klaar.
- 29 november: Leven met verlies. 17.30 uur inloop, 18.00 uur maaltijd, 19.30 uur programma.
- Adventstijd: lunchconcert op zondag

De Brug



De Brug

Schuilburgerweg 2
(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs
susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkebalans

kerkebalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl



We zijn weer begonnen!

Zondag 8 september hadden we een heel mooie startzondag met warme ontmoetingen en goede workshops. En er ligt alweer een heel programma klaar voor de komende periode waarin we 'kijken met andere ogen'. We danken de commissie voor het opzetten van een nieuw jaarthema met allerlei activiteiten.

Iets nieuws wat in het verschieft ligt, is de diaconale themadienst van 27 oktober. Het team van diakenen en diaconaal medewerkers verzorgt met grote trouw en liefde de Avondmaalsdiensten en diaconale acties door het jaar heen. Tijdens deze themadienst denken we verder na over onze diaconale opdracht als hele gemeente. We danken de diaconie voor haar zorgvuldige en trouwe werk en vragen uw zegen daarover. Blijft u ook met ons bidden voor de beroepingscommissie?

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad.

Tienerkamp 2024

Op 13 september vertrokken we met een mooi groep tieners richting Lunteren. Op voorhand was het fietsen wel een dingetje maar het weer werkte goed mee en de fietstocht was dan ook zo voorbij. Toen we ons hadden geïnstalleerd in de comfortabele groepsaccommodatie was het tijd voor wat spellen en daarna zijn we met de verschillende tiengroepen even gaan zitten om het thema van het weekend

te introduceren: Ik geloof! Een boeiend thema waarbij twifelen en vragen stellen mag. Op verschillende manieren gingen we hierover in gesprek.

De dag sloten we af met een coördinatie spel in de bossen van Lunteren. Het was soms een heel gepuzzel en best spannend maar iedereen kwam gelukkig weer heelhuids terug en daar stond een heerlijk broodje knakworst te wachten. De nacht was kort toen we lekker luidruchtig wakker werden gemaakt voor de ochtendgymnastiek. Maar na de nodige oefeningen stond er een lekker ontbijtje klaar.

Na een moment van bijbel lezen gingen we na de lunch op de fiets voor het middagprogramma. Van samenwerkingsspellen, tot puzzels, van nadenken tot kruisboogschieten, het was heel afwisselend. In de avond hadden we een heerlijk door ons zelf verzorgd diner waarna de voetjes van de vloer gingen met een themafeest en karaoke. Het was nog lang onrustig.

De ochtend was weer vroeg en we moesten weer rek- en strekoefeningen doen onder begeleiding van heuse aerobicjuffen. Nog maar net bijgekomen mochten de eersten zich melden voor corvee. In de ochtend hadden we een mooie getuigenis van Cindy Vedder en gingen we verder praten in onze eigen groepen wat geloven voor ons betekent. En hoe we God kunnen zoeken in gebed, bijbel lezen maar ook door elkaar vragen te stellen. Een mooie ochtend met mooie gesprekken.

Helaas liep het weekend bijna alweer ten einde, tassen pakken, tussendoor God loven bij de piano (tof!) en dan na de pannenkoeken weer op de fiets richting Amersfoort. We kijken terug op een geweldig gaaf weekend, een mooie start van ons nieuwe clubseizoen!

Joost, Wianne, Floor, Eric, Matty en Hannemiek



Emmaüskerk



Naast de kerk

Het was lekker weer, die zondagochtend 15 september. Naast de kerk stond een fiets met een karretje erachter, helemaal afgeladen met spullen. Er naast stond een man, ook bepakt en bezakt. Hij bleek al acht jaar zo door het leven te gaan, als nomade. Vanwege zijn leven buiten leek mij 'het weer' een goed onderwerp van gesprek. We constateerden beiden tevreden dat het nog heerlijk was, zeker voor deze tijd van het jaar.

Toen vertelde ik over het noodweer in Oost-Europa. Bij het horen van dat nieuws trok er een schaduw over zijn gezicht. Ik zei er daarom snel achteraan dat het noodweer gelukkig daar bleef en niet onze kant op kwam. Hij bleef echter zorgelijk kijken en zei: "Wat verschrikkelijk voor die mensen."

Koert Jansen

Even voorstellen

Ik ben Gianni da Costa, sinds 2 september ben ik op maandag en dinsdag diaconaal werker op de oude plek van Jennie Harmelink. Ik wil de buurt, de kerk, het veld van organisaties en verschillende mensen uit de kerk en mensen daarbuiten beter leren kennen. En ik word nu al enthousiaster: een mooi kerkgebouw, betrokken mensen,



waardevolle en leuke activiteiten. Ik ben dankbaar dat ik in zo'n mooie setting mijn talenten en passies kan inzetten ten behoeve van medemensen, die om wat voor reden dan ook niet zo goed kunnen meekomen in de maatschappij én mensen die hun tijd en gaven willen inzetten om anderen een helpende hand te bieden.

Ik maak graag mensen enthousiast voor een project of activiteit, of het nu gaat om vrijwilligers, mensen uit kwetsbare doelgroepen of buurtbewoners in het algemeen. Dat doe ik het liefst door mensen persoonlijk te benaderen en daarbij aansluiting te zoeken bij wie zij zijn en wat zij leuk vinden. Wie weet komen wij ooit wel eens in zo'n context met elkaar in contact. Heb je een idee dat past bij het Diaconaal Steunpunt? Of wil je je inzetten? Of gewoon eens kennismaken? Loop gerust een keertje binnen. Op maandag en dinsdag ben ik altijd aanwezig. Of stuur even een mailtje of een appje, dan maken we een afspraak. Ik hoop tot ziens!

Gianni da Costa
diaconaal werker
giannidacosta@pkn-amersfoort.nl
(06) 16 25 19 95

Church events

In een mensenleven zijn zaken als een verhuizing, een nieuwe baan en kinderen krijgen serieuze 'life events', die je maar beter niet allemaal tegelijk kan plannen. Het is allemaal prachtig, maar het kan flink druk op jezelf en op je relatie zetten. Zo zijn er ook serieuze 'church events': gebeurtenissen omtrent je 'personeel' (predikant, kerkelijk werker), je gebouw en je gemeente (een fusie, ik noem maar wat). Het lijkt verstandig om dergelijke veranderingen ook niet allemaal tegelijk door te voeren. Immers, dat kan flink druk op de ketel geven.

Toch hebben we dat wel gedaan. En we hebben het gemerkt, van die ketel, die af en toe een pluim stoom en een

Emmaüskerk

Noordewierweg 131
(033) 461 39 37
Postadres: Palmstraat 278
3812 XM Amersfoort

Internet

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant

ds. M. van der Burg-Los
(035) 542 69 53

Diaconaal werker

Gianni da Costa
giannidacosta@pkn-amersfoort.nl
(06) 16 25 19 95

Verhuur

zaalbeheer@gmail.com

Bankrekening

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk
Protestantse Gemeente

fluittoon produceerde. Toch hebben we het met elkaar goed doorstaan. Als u dit leest hebben we inmiddels een nieuwe predikant als sluitstuk op een turbulente tijd. Dan kunnen we nú weer aan kinderen gaan denken...).

Koert Jansen

Fonteinkerk



De seizoenstart Fonteinkerk ALS NIEUW

Soms is het goed om samen te brainstormen, maar soms is het juist verfrissend om naar buiten te kijken, nieuwe mensen te ontmoeten en frisse ideeën op te doen. Dit jaar hebben wij bij de seizoenstart voor dat laatste gekozen. Het thema ALS NIEUW, dat door de PKN is gekozen, lijkt speciaal voor ons gemaakt.

Drie redenen waarom dit seizoen bijzonder wordt:

- We gaan samenwerken met de Emmaüskerk. Nu nog onbekenden, maar hopelijk snel vertrouwd.
- Samen met hen krijgen we een nieuwe voorganger, iemand van buiten met wie we veel verwachten te bereiken.
- We gaan onze Fonteinkerk verbouwen en hebben daarvoor frisse ideeën van buiten gehaald.

Deze vernieuwingsdrang kwam ook terug in onze uitstapjes vóór de startzondag. We bezochten inspirerende plekken zoals natuurvoedingswinkel Nieuw Mos, de Kunst en Kijkroute, en gingen met Pastor Mieke op pad om het leven van daklozen beter te begrijpen. Alle uitstapjes en elke bijbehorende ervaring bracht ons nieuwe inzichten.

Zo halen we de wereld naar binnen en worden wij écht ALS NIEUW!

Activiteiten - Wees welkom

- Zo 3 nov. Taizé-viering met zang, stilte en gebeld. Aanvang 17.00 uur.
- Vrij 8 nov. Wees erbij Café, Ruud Bartlema met interactieve lezing Ontmoeting en Inspiratie. Aanvang 20.00 uur.
- 22, 23 nov. Duurzame ruilbeurs. Vrijdagmiddag en -avond spellen brengen, zaterdag 'winkelen'.

KIEM - Kerk In Elke Maat

KIEM is na de vakantie enthousiast gestart met het thema duurzaamheid. Samen ontdekten we wat dit betekent en waarom het zo belangrijk is. Psalm 8 inspireerde ons om zorg te dragen

voor de aarde, en Johannes 3 leerde ons dat we altijd opnieuw kunnen beginnen. We gingen creatief aan de slag: we recycleerden papier, verzamelden afval en maakten vogelhuisjes van oude plastic flessen. Deze huisjes verkochten we spontaan aan gemeentelieden en het statiegeld werd ook ingeleverd. Het resultaat? Een prachtig bedrag voor het Wereld Natuur Fonds. Wat zijn we trots op onze KIEM'ers!



De eerste avond van de 12+groep. Een leuk groep jeugd bij elkaar. Op naar een mooi seizoen met de jeugd!



Tieners-op-Zondag begon het nieuwe seizoen met een knallende start of beter PLONS! Onder leiding van schipper Henk voeren we over de Eem en doken we vol enthousiasme het water

Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho
(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl

Predikant

Vacature
Consulent: ds. L.J. Koffeman (06) 28 80 72 75
leokoffeman@pkn-amersfoort.nl

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

in. Met een toast verwelkomden we drie nieuwe Tozzers en hernieuwden we onze band. Uit gesprekken met de tieners bleek dat we dit seizoen graag aansluiten bij de jeugdsoos van de kwartetkerken, één keer per maand op zaterdag. Op 20 oktober staat de volgende ToZ-activiteit gepland, waarbij we in gesprek gaan met een jonge Syrische vluchteling.



De Hoeksteen



Uit de kerkenraad

Op zondag 22 september, precies tussen de startzondag en de zondag van de erkenning van de vrijwilligers in, konden we na de dienst horen over de plannen van de Commissie BIK (Beamers en Inrichting Kerkzaal). Het begon met het probleem van de beamers, dat vooral het rechter scherm onleesbaar was bij zonnig weer. Maar omdat het mogelijke verplaatsen van de schermen allerlei consequenties had op de rest van de inrichting van de kerkzaal, werd dat gelijk ook meegenomen. Het werd een levendige gemeentevergadering, met allerlei goede suggesties en ook bezwaren. Wordt vervolgd! Ook over het bekostigen van dit alles hoort u binnenkort meer. Ook dat doen we samen!

Leven in verbondenheid, vesperdiensten 2024-2025

Vespers op de zondagen 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april en 18 mei. De vesper wordt gevierd bij het vallen van de avond. De duisternis werpt ons terug op onszelf. We zoeken dan naar houvast op onze weg door de nacht. Door het donker heen mogen we uitkijken naar de morgen.

Het nieuwe seizoen richt zich op het 'leven in verbondenheid'. In acht vespervieringen staan we stil bij de Bijbelse betekenis van de relaties die we als mens hebben met God en met elkaar. We luisteren naar de betekenis van 'verbonden zijn' met onze levensgezel, in de zorg die we dragen aan wie ons zijn toevertrouwd en in vriendschap. We luisteren naar de Bijbelse betekenis

U heeft het al gemerkt: de diensten beginnen met een nieuw openingsritueel. Zo worden we vanaf de opening bepaald bij waar we mee bezig zijn in de dienst, en weten we dat niemand onbegroet de kerk weer uitgaat.

De kerkenraad is van plan om verschillende groeperingen uit de wijkgemeente uit te nodigen op een kerkenraadsvergadering voor een gesprek. We willen weten wat voldoening geeft, waar men tegenaan loopt, welke zorgen of vragen er zijn. En voor die geleding bidden! Zo zien we eens te meer: kerk-zijn is van en voor en door iedereen!

Ineke van Oosten, Scriba

van gastvrijheid aan wie een beroep op ons doen en naar de betekenis van het voorleven en het navolgen, zoals Jezus en Zijn volgelingen. De Bijbel leert ons ook de waarde van familieverbanden en generaties en de zorg die we voor toekomstige generaties dragen. In het 'leven in verbondenheid' zijn velen ons voorgegaan. Naast de Bijbel als inspiratiebron, maken we ook gebruik van andere bronnen of van mensen, die ons waardevolle betekenis meegeven in hoe we in ons eigen leven de waarden van 'leven in verbondenheid' kunnen toepassen. We hopen op weer een goede gang door het jaar heen. Van harte welkom om deze vesperdiensten in 'De Hoeksteen' mee te vieren. Elke tweede zondag van de maand, om 17.00 uur.

Info: Job van den Berg

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59
3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz
lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl
(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer
voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl

Seniorensoos

Op woensdagmiddag 23 oktober 2024 komen wij weer bij elkaar in De Hoeksteen. Die middag zal een lezing worden gegeven door de heer G.C. van Dompsele uit Putten, over de razzia die daar heeft plaatsgevonden in oktober 1944. Aanvang 14.00 uur.

Namens Team Seniorensoos,
Jan van Veluw, (06) 23 37 93 23



De Inham



Nieuw initiatief voor twintigers: Holy Shit - Wat heb ik met het christelijk geloof?

Wat geloof je eigenlijk? En wie gelooft in jou? Is er iets heilig? En wat als 'shit happens'?

Lijkt het je leuk en inspirerend om met andere twintigers dieper in allerlei thema's en vragen rondom geloof te duiken? Geef je dan snel op! Je kunt - als je dat wilt - de cursus volgen als voorbereiding op je belijdenis/vormsel. Leiding (bij toerbeurt): Rolinka Klein Kranenburg, Anna Walsma, Martin Snaterse, Josephine van Pampus (de laatste onder voorbehoud).

Start: 13 oktober 2024, om 12.00 uur in de Veenkerk, met lunch. Andere data: 10 november, 8 december, 19 januari 2025, 9 februari, 16 maart. Kloosterweekend in De Spil, Hilversum, 9-11 mei 2025. Info en opgave bij martin.snaterse@inham.net, (06) 17 38 82 70.



De **Filmkring** in De Inham is weer van start gegaan. Films die uitnodigen voor een goed gesprek. Welkom op zondagavonden in De Inham, 19.00 uur. Opgave bij jokevrij@xs4all.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

As it is in heaven, 3 november
Merry Christmas, 15 december
De Poolse bruid, 2 februari 2025
Drinkable rivers, 30 maart
Boyhood, 11 mei



Thuis duurzamer leven... best een dingetje!

Duurzamer leven thuis. Hoe doe je dat? Wat is je eerste stap? Die moet natuurlijk impact hebben, haalbaar zijn en bij jou passen. En wat is je volgende stap? Hoe ver ga je? En waarom zou je? Misschien lukt het je prima, maar weten hoe het bij anderen gaat kan helpen. Het komt allemaal langs op drie woensdagavonden in De Inham. Werkgroep De Groene Inham en Martin Snaterse bieden deze ontmoetingen aan om verhalen te delen, nieuwe inspiratie op te doen en elkaar zo verder te helpen. Elke avond heeft een andere invalshoek. Denk aan: God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en met heel je verstand. Of nog oudere woorden: met inzet van al je krachten. Hoofd, hart en handen. Ingrediënten: nuchtere informatie; besef hoe je naar de wereld kijkt; wat drijft je ten diepste; zorgen, spijt en hoop; inspiratie; keuzes maken en stappen zetten. Hoe: filmfragmenten, Bijbel lezen, voorwerpen, gesprek, workshop e.d.

Data: de woensdagen 16 oktober, 6 november en 20 november in De Inham. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Deelname is gratis. Informatie en aanmelding: Johan van Dalen (06) 49 37 75 87 of DeGroeneInham@kpnmail.nl.

Samen Ontdekken dienst

Zondag 10 november is er om 10.00 uur een Samen Ontdekken dienst in De Inham. Het thema is dit keer 'Genoeg is genoeg' aan de hand van Exodus 16 over het manna in de woestijn.

De Inham

Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij
(06) 41 64 78 10
koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin
secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net



Vrijdag 15 november wordt er in De Inham een Herfstfair gehouden. Kom gezellig snuffelen tussen de curiosa en het klein meubilair. Geniet van een broodje en een kopje soep. Bied mee op de (talenten)veiling. Of koop zelfgemaakte jam of een taartje. Er is voor ieder wat wils. De Herfstfair is van 16.00 tot 20.00 uur.

Nieuwe Kerk



God verwachten

De komende tijd komt het thema *God verwachten* aan de orde in diensten en tijdens de gemeentekringavonden. Ik ken mensen die eindeloos over de toekomst kunnen speculeren. Ze schetsen dan toekomstplaatjes van wat God zal gaan doen. Je moet denken

aan onderwerpen als de wederkomst van Christus, het leven na de dood, hemel en hel, het herstel van Israël, de opname van de gemeente, het laatste oordeel of het duizendjarig vrede-rijk. Ik ken ook mensen die deze dingen onuitsprekelijk vermoeiend vinden. Ze zijn helemaal niet met de toekomst bezig, het laat hen onverschillig. Het mooie van het boek *God verwachten* van Leeflang is dat het niet draait om toekomstplaatjes, maar om de vraag hoe gelovigen naar de toekomst toe kunnen leven. Hoe staat ons leven vandaag in het teken van Gods komst? Die toekomstgerichte levensstijl vult de schrijver in met woorden als hopen, zuchten, dulden, waken en voorberijden. Ik ben benieuwd hoe wij met behulp van deze woorden wellicht meer kunnen toeleven naar Degene die gekomen is en komt.

ds. Gerard Kansen

Even voorstellen...

Elke maand stellen we iemand uit de Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen een taak uitvoert. Deze keer is de beurt aan Olivier Knook. Olivier is zestien jaar en woont met zijn ouders, broertje Floris en hondje Teddy in Amersfoort. Zus Sarah woont sinds kort op kamers in Groningen. Hij is musketier, wat inhoudt dat hij hulpverlening is bij de kinderdienst en sinds kort ook collectant.

Graag stellen we Olivier drie vragen:

1) Wat maakt jou vooral gelukkig of waarover ben je het meest blij?

Mijn vriendin en vrienden om me heen! Zij zijn er altijd voor me, we lachen samen, steunen elkaar en hebben gewoon een geweldige tijd samen. Hun aanwezigheid maakt me een stuk blijer en ik voel me gezegend dat ik zulke mensen om me heen heb. Ook mijn familie speelt een belangrijke rol in mijn leven. We hebben een hechte band en zijn er echt voor elkaar.

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog op de toekomst?

Dat het een plek blijft waar mensen, vooral jongeren zoals ik, meer over het christelijk geloof kunnen leren. Een omgeving waar je vragen kunt stellen en samen kunt ontdekken wat het geloof voor ons betekent in het dagelijks leven.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in jouw geloofsleven?

Het kunnen delen met mijn vrienden. We praten vaak samen over het geloof en dat helpt me om steeds meer te leren. Door naar hun verhalen en inzichten te luisteren, ontdek ik nieuwe perspectieven en krijg ik meer begrip voor hoe het geloof in het dagelijks leven werkt. Ik kan met mijn vrienden over alles kan praten, ook over moeilijke dingen. Hierdoor voel ik me niet alleen gesteund, maar ook uitgedaagd om mijn geloof te verdiepen en beter te

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort
www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen
(033) 737 00 10
gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
of bij één van de ouderlingen

Verhuur

Marijke Buis (033) 461 48 57
beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl



begrijpen wat het voor mij betekent.

Olivier geeft de pen graag door aan Jacob Schermers. De redactie zal contact met hem opnemen!

Nijenstede



Naast dat hij jarenlang veel heeft betekend voor de diensten en de bewoners van Nijenstede, heeft Kees Hoogendoorn ook verschillende gedichten geschreven. Bij zijn afscheid als ouderling begin 2024 droeg hij dit gedicht voor. Een gedicht van wandelen in stil vertrouwen. We delen het graag met u.

*In stil vertrouwen wil ik vragen:
als U mijn pelgrimsreis geleidt,
wilt U dan ook helpen dragen
bij wat te zwaar valt, elke tijd?*

*Mag ik in stil vertrouwen weten,
mijn tijden zijn toch in Uw hand.
Ontferming is een blijvend teken:
U doet Uw trouw altijd gestand.*

*Zo legt U zegen op mijn leven:
geeft mij weer moed en nieuwe kracht.
Beloften met Uw Naam verweven,
zijn mij als licht, bij dag én nacht.*

*In stil vertrouwen overnachten
bij 't Woord dat mij Uw liefde toont,
nabijheid die ik mag verwachten:
Uw Geest, die troost en in mij woont.*

*Wandel ik eens mijn reis ten einde,
Uw arm omsluit mijn arm altijd:
de Bron van leven, van het zijnde,
mijn Gids, zelfs tot in eeuwigheid.*

Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur.
Voorlopig geen aankondigingen
in Vierklank om organisatorische
redenen.



Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)

Geestelijk verzorger

Geke van Schuppen

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink
bartvandenbrink@kpn-amersfoort.nl

Vrijwilligerscoördinator

Rob Schuitemaker
robschuitemaker@gmail.com

Penningmeester

Bert Blankenstijn
bert.blankenstijn@kpnmail.nl
NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG
Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk



De dominee vertrekt

Ik ben nu ruim twaalf jaar bij de Johanneskerk. Ik zal mijn werk daar beëindigen in januari 2025. Ik ben te jong voor het emeritaat, maar ga in ieder geval minderen. Daarom ga ik door met werk op contractbasis - als 'ambulant predikant'. Ik blijf hier wonen en op Amersfoort betrokken. Maar vanaf 2025 leest u hier tekst van andere auteurs.

En natuurlijk is de Johanneskerk op zoek naar een nieuwe voorganger. De vacaturetekst is op de website te vinden.

Ds. Alke Liebich

De fluwelen brug*, een korte cursus over liturgie

Op zondagmorgen doen we iets bijzonders: we roepen een andere werkelijkheid op dan die we kennen. Een heilige werkelijkheid. Wanneer je

dat wilt uitleggen, ontglipt het je. Je kunt het niet vastpakken. Maar misschien kun je het wel ontvangen. En je kunt er toch iets over zeggen: er zijn bibliotheken over volgeschreven. Kerkganger zijn is allebei: soms vastpakken, soms ontvangen. Hoe gaat je dat af, en wat valt er te leren en te ontdekken? Van harte uitgenodigd voor enkele avonden. U mag ook per avond deelnemen. Opgeven is dan wel fijn, bij predikant@johanneskerk.nl.

Het gebed, onder meer het Onze Vader: **maandagavond** 21 oktober 20.00-21.30 uur.

De bijbel (en andere bronnen): woensdagavond 31 oktober 20.00-21.30 uur. Het kerkelijk jaar: woensdagavond 28 november 20.00-21.30 uur.

*De titel 'De fluwelen brug' is ontleend aan het gedicht 'Over het gebed' van Czeslaw Milosz.



Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com
(06) 28 36 77 49

Predikant

Mw. ds. A. Liebich
(033) 258 36 13
a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere
Aard te Amersfoort

St. Joriskerk



Bij de diensten

Op zondag 6 oktober was het Israël-zondag, een gelegenheid om onze verbondenheid met het Israëlsche volk te onderstrepen. Israël is een terugkerend thema in onze liturgie, zoals in de psalmen en schriftlezingen. In de context van de huidige staat en het conflict tussen Joden en Palestijnen is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan de relatie met het Joodse volk, vooral rond de grote joodse feesten. We kijken uit naar zondag 13 oktober, wanneer ds. A.J. Plaisier de doopdienst in de morgendienst leidt.

Vanuit de kerkenraad

Broeder van Middelkoop heeft ons laten weten dat hij met zijn vrouw gaat verhuizen, waardoor hij zijn ambt moet neerleggen. We zijn dankbaar voor het werk dat hij tot nu toe heeft mogen verrichten en wensen hem Gods zegen. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 19 september is er een nieuwe diaken gekozen: broeder Geert Doek. De gekozen broeder zal uiterlijk op 27 september een beslissing moeten

nemen. Wij wensen hem hierin Gods zegen toe.

Daarnaast hebben we het beleidsplan van onze gemeente geëvalueerd aan de hand van drie belangrijke aandachtspunten: een terugblik op wat is gerealiseerd, een vooruitblik naar de toekomst en de halfjaartheme's van wat er is blijven hangen.

Winterwerk

Op 21 september kwamen we samen voor de gemeentedag, een prachtig moment van samenzijn. De volgende dag, 22 september, openden we het winterwerk met een eredienst. Laten we bidden om Gods zegen over het winterwerk. Moedig elkaar aan om deel te nemen aan de activiteiten, zodat we samen een levendige gemeente vormen waarin Christus centraal staat. Mogen we dit seizoen groeien, verbindingen maken en een zegen zijn voor anderen.

Met vriendelijke groet,
Scriba Broeder Gerritsen

St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filaethes

Havik 29

beheerder@filaethes.nl

Website

<https://sintjoriskerk-amersfoort.nl>

Scriba

Reinier Gerritsen

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde wijkgemeente St.-Joriskerk

Gemeentedag 2024

De gemeentemiddag in GSG Guido had dit jaar het thema 'dat je groeien mag'. We startten de middag door met elkaar Johannes 15: 1-12 te lezen en te zingen. Het Bijbelgedeelte over de wijnstok en de ranken geeft stof tot nadenken. Wat betekent het om een 'rank' te zijn die in Jezus blijft? En Hoe kunnen we anderen helpen om ook in Jezus te blijven vrucht dragen? Deze vragen kwamen later op de middag ook nog terug in de groepsactiviteiten die verbindend, creatief en verrassend waren. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. We kijken terug op een mooie start van het nieuwe seizoen en bidden God om zijn Zegen.



De Veenkerk



Veenkerk-menu

Elk jaar presenteert de Veenkerk in september haar menu voor het nieuwe seizoen. Daarin staat overzichtelijk wat er allemaal te doen is buiten de zondagse kerkdiensten.

Thema

Wij zijn de tijden

Dit najaar maken we in de vieringen kennis met kerkvader Augustinus, zijn leven en werk en zijn invloed op onze tijd.

Walking dinner

Zo kom je eens bij de mensen thuis en ontmoet je elkaar rondom een tafel vol lekkers.
5 april 2025

Jeugd

Rondom de vieringen

Tijdens de vieringen op zondagochtend is er altijd mini- en kinderkerk.

Tienerkerk

Eens per maand is er voor de tieners een eigen viering, tegelijk met de 'gewone' viering, maar in een eigen ruimte.
Zondagen 8 september, 6 oktober, 10 november, 15 december.

Kidzz- en Chillclub

De Kidzzclub is voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. De Chillclub is voor de kinderen van klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.
Vrijdagen 4 oktober zwemmen, 8 november escaperoom, 13 december film, 17 januari SinterKerst & Nieuw, 14 februari bowlen, 14 maart ruilspel, 11 april crazy 88, 16 juni bakken (kidzz) en jachtseizoen (chill)
Aanmelden: hilde.kremer@veenkerk.nl

BIJB-Babbelen

Vier avonden in januari en februari speciaal voor de brugklassers.

Kerstmusical

De jaarlijkse kerstmusical is een fantastisch project voor alle kinderen van 4 jaar en ouder.
Zondag 22 december: twee voorstellingen!

Veenkerkkamp

Kamp voor kids van 6 tot 16 jaar.
Juni 2025

Jubileum

Veenkerk 21 jaar!

De Veenkerk is volwassen geworden en dat gaan we vieren! Op zaterdagavond is er een benefietconcert waarin we het verhaal van de Veenkerk vertellen middels muziek en beelden. Op zondagochtend is er een uitgebreid twenty-one breakfast met aansluitend een feestelijke viering.
Zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober

Ontmoeten

Huiskamerkring

Samen lezen we de Bijbel, gaan we in gesprek over teksten en verhalen, achtergronden en betekenis. Bij iemand thuis...
Dinsdagen 8 oktober, 5 november, 10 december, 7 januari, februari, 11 maart, 8 april, 7 mei

Zinkring

In gesprek met andere vrouwen over de grote en kleine vragen in het leven: ouder worden, relaties, opvoeding, vriendschap, onzekerheid, noem het maar op.
Dinsdagen 24 september, 22 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari, 25 maart, 20 mei

HOLY SHIT!

Kennismaken met geloof: wil je meer ontdekken over geloven? Zoek je een plek in Amersfoort-Noord waar je (ook de meest gekke) vragen kunt stellen?
Zondagen 13 oktober, 10 november, 8 december, 19 januari, 9 februari, 16 maart, 10+11 mei

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort

Predikant

Rolinka Klein Kranenburg
(06) 55 87 47 38
predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniëlle (voorzitter@veenkerk.nl)

Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

Groepen: feest van herkenning

Millennials, 25-40-jarigen, ouders van 16+-kinderen, senioren. Deze groepen komen bij elkaar, soms ook met maaltijd en herkennen elkaars worstelingen, vragen en vreugdes. Data en locatie wordt per keer afgesproken.

Aanmelden voor een van deze groepen?

Mail predikant@veenkerk.nl of hilde.kremer@veenkerk.nl

De Veenkerk

Vieringen iedere zondag 10.00 uur
Wij zijn een enthousiaste, frisse, eigentijdse en innovatieve gemeente die openstaat voor nieuwe inzichten. In een snel veranderende wereld blijven wij zoeken naar verbinding en staan we verwonderend open voor al het goddelijke om ons heen.



Er zit muziek in de Veenkerk: Benefietconcert 19 oktober

De Veenkerk, de jongste van de circa vijftien Amersfoortse PKN-kerken, bestaat 21 jaar. Reden voor het benefietconcert 'Er zit muziek in de Veenkerk' op 19 oktober. Waarom een benefietconcert? Wie zijn Annemieke Boot en Edwin van Rooij met zijn combo Ilse & Friends, die dit concert geven? En waarom mag u dit feest niet missen?

'Waarom ik meewerk met het benefietconcert? Nou... het was eigenlijk mijn initiatief!' Zo'n spontaan antwoord is écht Annemieke Boot. De Veenkerk begon ooit als pioniersplek, maar is nu volwassen en moet nu ook financieel op eigen benen staan. 'Dat is toch wel spannend', ervaart Annemieke. 'Dus vroeg ik me af: wat kan ik bijdragen? Ik kan spelen, ik ben professioneel pianiste en violiste, dus ik dacht aan een benefietconcert, waarbij de opbrengst voor de Veenkerk is.'

'Ik vind muziek maken heerlijk', zegt Edwin van Rooij. 'En ik wil gráág onderdeel zijn van 21 jaar Veenkerk. Die theaterzaal in de Kamers is een prachtige plek voor deze kleinschalige kerk. De akoestiek is uitstekend, er is altijd film tijdens de dienst, de vleugel speelt fantastisch. Sinds een jaar of vijf ben ik vaste invalpianist. Daarom zei ik meteen ja toen Annemieke mij vroeg om mee te doen.'

Van Claude Debussy tot Carol King

De muziek tijdens het concert is gekozen aan de hand van acht thema's-uit-het-leven. Hoe kies je daar de juiste muziek bij uit, voor een kerk die 21 wordt? Voor Annemieke was het even zoeken. 'Ik had een stuk gevonden dat ik daarna toch weer afkeurde. Te veel mineur. Wat het dan wél wordt? Ik zal een tipje van de sluier oplichten: ik speel tien stukken, waaronder iets van Claude Debussy: *La Cathedrale engloutie*, over een kathedraal die op de bodem van de zee ligt en af en toe oprijst. Je hoort de golven, je voelt de climax, en daarna komen de golven weer tot rust. Het geeft mij kippenvel, het raakt mijn ziel, het stroomt. Dat is de magie van muziek. Ik hoop dat de mensen zich mee laten nemen naar

de climax en naar de verstillings. Ik ben verwonderd van de creativiteit van zo'n componist. Muziek kan me dankbaar stemmen, me laten genieten, me vrolijk maken of troost geven. Ik kan mezelf erin kwijt. En ja, zulke emoties ervaar ik ook in de diensten in de Veenkerk.'

'We vertellen met onze muziek een verhaal', zegt Edwin. 'Ik hoop dat dat verhaal overkomt bij het publiek.' De muziek die hij met zijn combo brengt is *easy listening*. Wat dat concreet betekent? 'Ik ga nog niet alles verklappen. Het gaat van Elvis Presley, via *You've got a friend* van Carol King, tot *Just the way you are* van Billy Joel. Die laatste twee nummers horen bij *familie en vrienden* en *wees welkom* - twee van de thema's waarmee het concert is opgebouwd.

Kortom, we spelen voor elk wat wils, voor jong en oud, jazzy, klassiek én *uptempo*.'





De Veenkerk moet blijven

De Veenkerk moet blijven, daarover zijn beide musici het roerend eens. Ze hopen op een mooie opbrengst van het concert. Edwin: 'Ik ben katholiek opgevoed, maar wie God is, dat weet ik niet zo goed. Ferdinand Contant, die net als Annemieke ook vaste pianist van de Veenkerk is, vroeg of ik af en toe wilde invallen. Dat doe ik graag. Ik ben gaan houden van de open sfeer in de Veenkerk. Geloven wordt daar niet dichtgetimmerd. En ik kreeg alle ruimte om muzikaal te experimenteren, met bijvoorbeeld een saxofoon erbij of een zangeres. Privé heb ik veel mee-gemaakt in de afgelopen jaren; mijn huwelijk liep vast. De Veenkerk en haar predikant, Rolinka Klein Kranenburg, betekenen veel voor me, merk ik. De kans is vrij groot dat ik vaker ga komen op zondag.'

Annemieke, aanvullend: 'Toen we in Amersfoort kwamen wonen, kwamen we al snel bij de Veenkerk uit. Daar voelden we ons thuis. Het is er open, laagdrempelig en ruimdenkend. Je mag zijn zoals je bent, ook als je - zoals ik - wel je vragen over God hebt. De Veenkerk laat zien wat praktisch geloven betekent: je leven leiden, samen met anderen. De Veenkerk is uniek in zijn soort!'

Aanmelding voor het concert

Kaartjes voor het benefietconcert zijn te krijgen via <https://veenkerk.nl/jubileumfeest> of ga direct naar het formulier op <https://forms.gle/gYrGsi-o15Dq3n6zF6>. Een gift of sponsor-bijdrage geven voor de Veenkerk? Ga dan naar <https://veenkerk.nl/vrienden>.

Wie is Annemieke Boot?

Annemieke Korporaal-Boot woonde met haar man en kinderen van 2010 tot 2020 in Amersfoort en is sindsdien lid van de Veenkerk. Ze studeerde piano en viool aan het conservatorium van Groningen en Utrecht en heeft een bloeiende lespraktijk in Barneveld en Amersfoort. Voor jonge kinderen maakte zij in 2013 samen met een collega een eigentijdse en speelse pianolesmethode: 'Klavierleeuwen en Podiumbeesten'. Naast muzieklerares is Annemieke gepassioneerd kamermusicus.

Wie is Edwin van Rooij?

Edwin van Rooij woont sinds 2002 in Amersfoort. Hij is klassiek geschoold, werkt als IT'er bij Pon, en is daarnaast toetsenist. Sinds kort heeft hij een band: Ilse & Friends, met Ilse Blom als singer-songwriter. Met de band speelt hij jazz en funk. Over zichzelf zegt hij: 'Mijn leven draait om muziek. Muziek is mijn uitlaatklep, geeft me energie en uitdaging. En als ik ernaar luister geeft het me ook ontspanning.'

De Veenkerk: een kerk in de traditie van Iona

21 jaar geleden startte de Veenkerk in Vathorst als pioniersplek. De wijk was nog amper bebouwd, met uitzondering van Hooglanderveen. Hier moest, zo was het plan, een oecumenische kerk komen: V(athorst) Eén Kerk, oftewel: Veenkerk.

In de eerste jaren werd er gekerkt in het Veenhuisje, daarna in het I-centrum, vervolgens in een school en tegenwoordig in De Kamers. Die heeft een theaterzaal waar iedere zondag de liturgische tafel en vleugel worden klaargezet - een omlijsting die bijzonder goed past bij de vieringen. Tot juni 2007 was Jos van Oord de voorganger, sindsdien Rolinka Klein Kranenburg.

De Veenkerk is laagdrempelig en gastvrij: ieder mens is uniek en als zodanig welkom, ongeacht wie hij of zij is. Aan het welkom heten wordt dan ook veel aandacht besteed, zowel bij nieuwkomers als bij de vieringen op zondag. De Veenkerk volgt de grondbeginselen van de Keltische Iona-community: *hospitality, justice and peace*. De liturgie en de liederen zijn eenvoudig en toegankelijk; de diensten gaan over vragen van alledag, die worden gespiegeld aan de verhalen uit Bijbel. In de Veenkerk worden geen etiketten van 'goed of fout' geplakt; je krijgt inzichten aangereikt die tot verwondering, vernieuwing en verbinding leiden - tenminste, dat is de bedoeling. Zo is de viering een oplaadplek om vervolgens in je eigen omgeving je inspiratie te kunnen delen en handen en voeten te geven aan het evangelie. Het motto van de Veenkerk is: 'bron van mensen, bron voor mensen'.

Swap Sint ruilbeurs

De Swap Sint ruilbeurs in de Adventkerk vindt plaats op donderdagavond 7 november vanaf 19.00 uur. Inspecteer je kasten en zolder op speelgoed, spelletjes en kinderboeken die nog een tweede leven verdienen. Deze kun je omruilen voor ander speelgoed.

Voor elk stuk ingebracht speelgoed kun je een ander stuk speelgoed uitzoeken. Het is niet alleen duurzaam, maar ook slim, goed voor de portemonnee en heel gezellig!

Kijk voor de spelregels op www.adventkerk.nl.
Adres: Ringweg Kruiskamp 74, Amersfoort.
De pepernoten en chocomel staan klaar.
Kom je ook?



Café Veerkracht: 24 oktober workshop over rust

Hoe vind ik rust in de drukte? Welke rol speelt rust in jouw leven? Druk zijn lijkt de nieuwe norm in een wereld met eindeloos veel mogelijkheden, blakend van zelfvertrouwen. Maar hoe vind je rust? Alles in onze samenleving is gericht op groei. Maar is hollen en vliegen wel zo'n vooruitgang? We willen alles uit het leven halen, maar het gevolg is dat we onszelf gemakkelijk overvragen.

Ben je jong en ambitieus, maar vraag je je af hoe je rust implementeert in het dagelijks leven? Doe mee en laat rust je ritme bepalen met behulp van nieuwe inzichten, persoonlijke reflectie en oefeningen.

We starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.
Graag aanmelden: cafeveerkracht@gmail.com.
Kosten 15,-



Verhalenviering rond Allerheiligen, allerzielen, allerlevenden

Op vrijdag 1 november 2024 vanaf 19.30 uur verzorgen vier leden van de band Nobuts een verhalenviering in de Amersfoortse Zwaan. Daarmee zetten ze de traditie van Allerheiligen en Allerzielen voort waarmee de kerk al sinds de twaalfde eeuw haar heiligen en overledenen herdenkt.

In de verhalenviering is er ruimte voor aanwezigen om stil te staan bij mensen die hen dierbaar waren en die in het afgelopen jaar of al langer geleden gestorven zijn. Dit kan door een kaars aan te steken, maar ook gewoon door te luisteren en te herdenken. Je ontdekt dat je niet alleen bent in je verdriet.

De vier leden van Nobuts, Nico Knibbe, Wytze Woudsma, Wim de Wild en Haite van der Schaaf, delen hun persoonlijke verhalen en muziek over mensen die voor hun belangrijk waren, of nog steeds zijn. Meer informatie op amersfoortsezwaan.nl.

Workshop God in de Klimaatcrisis

Interactief,
leuk en
leerzaam

Hoe houd je hoop in deze
snel veranderende wereld?

Datum
Dinsdag 15 oktober van 20.00 - 22.00 uur

Locatie
Nieuwe Kerk - Leusderweg 110 Amersfoort

Iedereen is welkom: veel of weinig kennis van
duurzaamheid, bij twijfels of vragen.
Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Nieuwe Kerk
wijkgemeente
Open van aanbidding met God en mensen
www.nieuwekerkamersfoort.nl

adventkerk
www.adventkerk.nl

Oecumenische vesperdiensten
2024-2025, in 'De Hoeksteen' om 17:00 uur

'LEVEN IN VERBONDENHEID'

13 oktober 2024		God en Mens Ds. Lydia Kansen
10 november		Liefde en Trouw Ds. Rein van der Zwan
8 december		Zorg Dragen Ds. Jan Wolswinkel
12 januari 2025		Vriendschap Job van den Berg
9 februari		Gastvrijheid Ds. Marijke van de Pol
9 maart		Voorleven Ds. Rein van der Zwan
13 april		Generaties Ds. Titus Woltinge
18 mei		De Ander Ds. Lydia Kansen

WEESERBIJCAFÉ 8 NOVEMBER 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK | ROBERT KOCHSTRAAT 2-4



**ONTMOETING
EN
INSPIRATIE**

Ruud Bartlema vertelt over een aantal ontmoetingen tussen bekende kunstenaars en filosofen die een geweldige bron van inspiratie zijn geworden voor hun werk. We horen over **Theo Witvliet** die geïnspireerd raakte door het gedachtegoed van **Martin Buber**. De drukker en grafisch kunstenaar **Hendrik Nicolaas Werkman** door de predikant **ds. August Henkels**. De kunstenaar **Marc Chagall** door de glazenier **Charles Marc**. Aan de hand van beelden gaat Ruud door deze ontmoetingen heen en vertelt hoe ontmoetingen ons kunnen inspireren en van betekenis zijn. Ruud Bartlema (1944) kunstenaar en theoloog heeft een speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom.

Na de lezing: Ontmoeting met hapje drankje

INLOOP VANAF 19.30 UUR VRIJWILLIGE BIJDRAGE CONTANT OF MET QR CODE
AANMELDEN: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

VORMING DOOR ONTMOETING Protestantse wijkgemeente
Fonteinkerk - Emmaüskerk

Cartoon Johan

Gewoonlijk liet meneer Jansen zich liever leiden
door andere teksten uit het bijbelboek Micha...



Boekenmarkt in De Ontmoeting

Op zaterdag 19 oktober organiseert inloophuis De Ontmoeting een boekenmarkt aan De Bekroning 2 bij Winkelcentrum Emiclaer. De huiskamer is dan gevuld met duizenden tweedehandsboeken, die soms nog als nieuw zijn.

Iedereen is welkom van 10.00 tot 14.00 uur.

Een mooie kans om voldoende boeken voor de langer wordende avonden in te slaan. De opbrengst van de markt is bestemd voor de activiteiten van het inloophuis.



Zingkring 'Op de Adem van het Jaar'

Adem is de essentie van het leven. De seizoenen, het kerkelijk jaar - alles volgt de ritmiek van in- en uitademen. Zo ook het zingen, dat ieder van ons in zich draagt. Wat is er mooier dan samen, in harmonie, deze eeuwige pendelbeweging te ervaren? En onderweg je eigen stem te ontdekken? We zingen meerstemmige liederen en canons uit christelijke en verwante tradities, van over de hele wereld.

Op maandag 14 oktober is de eerste van zes bijeenkomsten.

Waar: Johanneskerk, Westsingel 30

Wanneer: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december, 9.30 - 11.15 uur.

Wat: inspiratie - stemvorming - zingen - koffie/thee

Wie: iedereen, want zingen kan iedereen leren

Kosten: € 100,- (leden van de Johanneskerk gratis)

Aanmelden: alice.van.eldik@xs4all.nl

Kom en zing mee op de adem van het jaar!



Zing mee met het Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang op 22 december

Op zondag 22 december 2024 om 19.00 uur vindt het Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang plaats in de Sint Martinuskerk. Voor het koor zoekt de organisatie deelnemers. De repetities zijn in Hoogland, in de Sint Martinuskerk, Kerklaan 22, op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur: 7, 14, 21 en 28 november en 5, 12 en 19 december.

De generale repetitie met de muziekvereniging is op zondag 22 december voorafgaand aan het concert. Het concert is in samenwerking met Muziekvereniging Sint Caecilia en het Sint Martinuskoor.

Meer informatie: Truus van Middelaar, (033) 455 08 84 of (06) 49 36 34 99, hetbovenpad@xmsnet.nl.

Aanmelden: Pauline de Blok (secr. Sint Martinuskoor), (06) 44 07 64 62, pdeblok21@gmail.com. Vermeld bij aanmelden graag naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en stemsoort.



50 50 50 50 50 50 50

JUBILEUMCONCERT

SJOFAR

50 jaar zingend geloven



Zaterdag 12 oktober 2024
 Aanvang: 19:00 (deuren open 18:30)
 De Brug, Schuilburgerweg 2, Amersfoort
 Entree: € 15,00 (volwassenen), € 7,50 (kinderen)
 Reserveren via: gkaaden@ziggo.nl
www.sjofar.org

Muzikale lezing



Door Frits de Lange

U bent van harte welkom bij een inspirerende, muzikale lezing door Frits de Lange n.a.v. zijn boek 'Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt' op donderdag 7 november 2024 om 20:00 uur Johanneskerk, Westsingel 30 in Amersfoort (www.johanneskerk.nl)



Toegang (incl. drankje na afloop): € 10 bij de ingang, € 7,50 bij vooraanmelding. Nadere informatie en aanmelding bij Hans Gideonse: jan.gideonse@outlook.com

Inbreng gereedschap, naaimachines en typemachines voor Stichting Mikondo

De Fonteinkerk zet zich voor Stichting Mikondo in om geschikt materiaal in te zamelen voor een nieuw gebouw in een achterstandswijk in Congo.

De Fonteinkerk deed op blz. 31 van het septembernummer van Vierklank een oproep om bij het opruimen van de zolder oud gereedschap, oude naaimachines en typemachines te verzamelen en te bewaren voor Stichting Mikondo.

U kunt uw verzameling inbrengen op zaterdag 9 november tussen 11.00 en 16.00 uur bij de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, te Amersfoort. Informatie bij Dirk Vermeulen, diaconie/ZWO Fonteinkerk, dirk.vermeulen@xs4all.nl, (06) 22 20 80 06.

TAIZÉ-VIERING 3 NOVEMBER 17.00 UUR

Fonteinkerk Robert Kochstraat 2-4, Amersfoort

OECUMENISCHE MEDITATIEVE VIERING MET ZANG, STILTE EN GEBED

IEDEREEN
IS
WELKOM!





Een fijne thuisplek en buurtmaaltijden

Diaconale Najaarscollecte 2024

Verbinding en samenzijn: twee belangrijke thema's in een tijd waarin mensen dagelijks te maken hebben met agressie, polarisatie, armoede en een tekort aan mensen in de zorg. Ook aan gelegenheden is een tekort, waar mensen op een laagdrempelige manier welkom zijn voor aansluiting met een medemens, om een luisterend oor te vinden. Dit jaar kozen wij als diaconie daarom twee mooie collectiedoelen voor de Diaconale Najaarscollecte die beide gericht zijn op verbinding en community building in de samenleving: De Aandacht Amersfoort en de maaltijden van Aan tafel Amersfoort.

Huiselijke sfeer

De Aandacht Amersfoort biedt, als inloophuis aan de Zuidsingel, een plek waar mensen in een huiselijke sfeer elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom, maar in de praktijk zijn de gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken. De Aandacht wil voor hen een thuisplek zijn, waar mensen hun emoties en ervaringen delen. Ze willen op die manier elkaars naaste zijn. Hun visie wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. Ze werken vanuit de presentiebenadering: er gewoonweg 'zijn' voor de ander.

Het interieur opknappen

De naam 'De Aandacht' is nieuw, voorheen heette het inloophuis het Diaconaal Ontmoetingscentrum (het DAC). Zo maken ze een nieuwe start, ook al vieren ze dit jaar - heel bescheiden - hun 35-jarig bestaan. Er zijn al een nieuw logo en een

nieuwe website. Daarnaast is er de grote wens voor herinrichting, voor een betere, functionelere keuken inclusief nieuw stucwerk van de keukenwanden. En de vloerbedekking in de woonkamer is, na de jarenlange voetstappen, nodig toe aan vervanging. Tegelijkertijd zijn ook de deuren en kozijnen toe aan een schilderbeurt. Gelukkig kan een deel van

de (voorbereidende) werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd, maar al met al gaat de kostenpost voor deze interieur- en onderhoudsklus te veel drukken om de begroting rond te krijgen. De collecteopbrengst gaat daarom vooral naar het opknappen van het interieur.





Samen aan tafel

Het tweede collectiedoel voor de maaltijden van Aan tafel Amersfoort is bedoeld voor de uitbreiding van hun bijeenkomsten. Elke week kookt een vriendengroep op de woensdagavond een lekkere en gezonde maaltijd onder andere in wijkcentrum De Groene Stee in Liendert. Sinds kort is er een groep kokers op een nieuwe locatie gestart: Pro33 College, Wiekslag 50 Amersfoort. De collecteopbrengst gaat vooral naar het bekostigen van de huur en het kunnen continueren van beide locaties.

Een goed idee van een vriendengroep Ooit begonnen deze maaltijden met een vriendengroep die een weekendje uit waren. Er ontstond een goed gesprek naar aanleiding van een preek in de PKN-kerk van Gouda. Het thema van de dienst was Aan Tafel, het PKN-jaar-thema van 2022. In het nagesprek over de preek deelden ze de zorgen over de uiteenlopende crisissen in de wereld. Toch eindigde dit gesprek positief met nadenken over hoe ze zelf konden bijdragen aan mooiere wereld en namen ze zich voor om wekelijks samen te eten met een goed gesprek. Deze maaltijden werden niet thuis georganiseerd, maar op een ontmoetingsplek in de buurt, de Groene Stee. Het samen eten lokte spontane reacties uit van

mensen uit de buurt, die graag wilden aanschuiven. Wat dus eerst begon met een vriendengroepje in 2022, is nu uitgegroeid tot buurtmaaltijden voor dertig tot veertig gasten.

Aan tafel Amersfoort: het concept

Het houden van deze maaltijden klinkt misschien simpel. Toch zijn er een paar verbindende elementen die bewust of onbewust goed gekozen zijn en bijdragen aan de kwaliteit van deze avonden.

- Een initiatief van een groep mensen met een mooi verlangen: een belangrijke drager voor vrijwilligers om aan te haken en mee te doen.
- Betrokken vrijwilligers die aandacht voor een ander hebben en niet schromen om een goed gesprek te voeren.
- Eenvoudige, gezonde maaltijden, zodat er tijd en energie over is voor de tafelgesprekken.
- Iedereen is van harte welkom. Ook mensen die zeggen dat ze het niet nodig hebben, maar graag willen bijdragen aan de aandacht voor een ander.
- Een eenvoudig stil gebed vooraf aan de maaltijd en geen 'praatje', zodat je ongeacht je afkomst en geloof, mag weten dat jij erbij hoort.



Diaconale Najaarscollecte

De projecten die de diaconie, het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Amersfoort, heeft gekozen zijn beide even waardevol. We hopen ook dit jaar op een mooie gezamenlijke opbrengst voor De Aandacht Amersfoort en de maaltijden van Aan tafel Amersfoort. In 2023 hadden we een mooi bedrag ontvangen voor de

projecten House of Joy (€ 13.000) en De Soepfiets van het Leger des Heils (€ 10.000). De colleges van diakenen van de PGA en de PGHAN besloten dit jaar de Diaconale Najaarscollecte van harte aan te bieden aan de gemeentelieden van alle aan de PGA en de PGHAN verbonden kerken in Amersfoort. De Diaconale Najaarscollecte 2024 wordt u dus door het college van diakenen van

de Protestantse Gemeente Amersfoort en van de Protestantse Gemeente Hoogland- Amersfoort Noord van harte aanbevolen.



Een nieuw evenwicht zoeken

Bij het lezen van de roman 'De Mierenkaravaan' van Mariken Heitman (ze kreeg in 2022 de Libris literatuurprijs voor haar boek 'Wormmaan') kwam de gedachte in mij op dat het van de vertellers van Genesis een prachtvondst was om met een tuinverhaal te beginnen. Heitman noemt het verhaal van Eden ook ergens. Het heeft haar vast geïnspireerd. Net als het Bijbelboek zet deze roman de lezer direct op het spoor van de bestemming van de mens: leven in een wereld van groei en bloei, van onthaasting, van zaaien en oogsten. Leven met de seizoenen. En net als in de Bijbelse verhalen is er een verteller die de lezer meeneemt in de gedachten over en van de tuin. Ik heb nog niet eerder zo poëtisch, zo beeldend over het wel en wee van een moestuin gelezen.

Heitman neemt de lezer mee in de geheimen van de bodem en wat er in de vier jaargetijden allemaal in de grond en daarboven gebeurt en gebruikt haar kennis als bioloog op indrukwekkende wijze. De eigenaar van de tuin is Kiek, die met veel passie leidinggeeft en vrijwilligers de liefde probeert bij te brengen voor de aarde en haar waarde en waakt over het ecologische evenwicht. Maar net als in de hof van Eden wordt die balans aangetast, zijn er gevaren. Zoals de haas! Het beest staat mooi afgebeeld op de omslag van het boek, maar in het leven van Kiek is de haas een bedreiging met zijn 'vraatschade'. 'Het is een inbreuk, zoals hij de tuin onteert, zoals hij komt en gaat. Maar het allerergst is zijn voorbedachte rade.' De haas is niet te pakken. Is ook de aanzegger voor het kwaad dat Kiek overkomt: ze krijgt de diagnose MS. Een donderslag. Wat hangt haar boven het hoofd? 'De horizon zien maar nooit bereiken. Als zij straks bestaat uit fragmenten, wie is er dan nog om dat vast te stellen?' De tuin loslaten is het leven loslaten, jezelf verliezen. 'De tuin verlaten', denkt Kiek, 'is sterven.'

Gaandeweg wordt Kiek zelf de tuin. De angst van de haas slaat op haar over. Als er geen tuin meer is, is het verband weg. Het leven. Wat rest je dan nog? Is

er de verbittering die overblijft? Of de aanvaarding? Hoe reageer je als je van alles overkomt?

Wat Heitman prachtig laat voelen in dit boek is dat de mens door ziekte uit balans raakt, net als dat met de bodem gebeurt als er kunstmest wordt gebruikt. Kunstmest voedt alleen de plant, waardoor alles in de bodem uiteindelijk uithongert en sterft. De samenhang raakt zoek. Het is wat de schrijfster, Heitman, van binnenuit ook zelf voelt en meemaakt. En dan een nieuw evenwicht zoeken, voor de tuin, voor jezelf, dat is een grote opgave.

Dit boek gaat over de kunst van het loslaten, over troost zoeken, vinden. Een wondermooi boek!

Een uitgave van Atlas Contact.



	13 oktober 2024	20 oktober 2024	27 oktober 2024	2 november 2024	3 november 2024	6 november 2024	10 november 2024
Adventkerk	10.00 uur Heilig Avondmaal Ds. Hendrik Mosterd 18.30 uur Heilig Avondmaal Ds. W. Bos (Amersfoort)	10.00 uur Michazondag Mevr. ds. L. Kansen (Amersfoort) 18.30 uur Dr. W.M. Dekker (Waddinxveen)	10.30 uur Dr. B.J.G. Reitsma (Voorthuizen) 18.30 uur Dr. F.G. Immink (Woudenberg)		10.00 uur Dr. J. van Eck (Lexmond) 15.00 uur Ds. Hendrik Mosterd Bevestiging mevr. dr. I. Cornet	19.30 uur Dankdag Ds. Hendrik Mosterd	10.00 uur Heilige Doop Ds. Hendrik Mosterd 18.30 uur Ds. E.J. Terpstra (Bunschoten-Spakenburg)
Bergkerk	9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. René Rosmolen	9.00 uur Geen dienst 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Geertien Morsink	9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Klaas Holwerda		9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Tafel Ds. René Rosmolen		9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Stijn van der Woude
Het Brandpunt	10.00 uur Pw. G. Martens	10.00 uur Doopviering Ds. A. Walsma en diaken W. Kremer	10.00 uur N. Smit	20.00 uur Allerzielen Ds. A. Walsma + pastor J. van Pampus	10.00 uur Pw. M. Geurtsen		10.00 uur Ds. R. Klein Kranenburg
De Bron	10.00 uur Ds. T. Woltinge	10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan	10.00 uur Ds. M. de Goei		10.00 uur Ds. L. Schoonderbeek		10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan
De Brug	10.00 uur Ds. B. Koster	10.00 uur Ds. B.E. Lamain	10.00 uur Drs. L.P. Dekker		10.00 uur Ds. G.J. Roest	19.30 uur Dankdag Geen uitzending	10.00 uur Ds. C.D. van Alphen
Emmaüskerk	Gezamenlijke viering in de Fonteinkerk	10.00 uur Ds. J. Wolswinkel	10.00 uur Ds. A. Baarslag		10.00 uur Ds. M. van der Burg-Los		10.00 uur Ds. A.J. Plaisier
Fonteinkerk	10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel Ds. Anna Walsma	10.00 uur Ds. Wim Bos	10.00 uur Ds. Roel Bosch		10.00 uur Ds. Wim Verschoor		10.00 uur Ds. Gerben Brunsveld
De Hoeksteen	10.00 uur Ds. Lydia Kansen 17.00 uur Vesper Ds. Lydia Kansen	10.00 uur Ds. Gerrit Gunnink	10.00 uur Ds. Lydia Kansen		10.00 uur Ds. Jan Wolswinkel		10.00 uur Ds. Lydia Kansen 17.00 uur Vesper Ds. Rein van der Zwan
De Inham	10.00 uur Ds. Martin Snaterse	10.00 uur Tafelviering Ds. Martin Snaterse	10.00 uur Ds. Casper van Dorp		10.00 uur Ds. Martin Snaterse		10.00 uur Ds. Martin Snaterse
Johanneskerk	10.00 uur Ds. A. van Baarsen	10.30 uur Ruimteviering	10.00 uur Ds. A. Liebich		10.00 uur Ds. J. den Ouden		10.00 uur Mevr. E. Verhagen-Krikke
Nieuwe Kerk	10.00 uur Ds. Gerard Kansen	10.00 uur Heilig Avondmaal Ds. Gerard Kansen	10.00 uur Ds. Gerard Kansen		10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen		10.00 uur Dankdag / Koninkrijkszondag Ds. Gerard Kansen
Stadsdominee Amersfoortse Zwaan			Zaterdag 26 oktober 16.00 uur Viering M. Vonkeman	Vrijdag 1 november 19.30 uur Allerheiligen verhalenviering			
St. Joriskerk	9.30 uur Dr. A.J. Plaisier (Amersfoort) 18.00 uur Prop. A. Groothedde (Kampen)	9.30 uur Ds. A. Schroten (Gouda) 18.00 uur Ds. A.J. Mensink (Elburg)	9.30 uur Dr. W.J. Dekker (Wageningen) 18.00 uur Prop. A.M. van Manen (Weesp)		9.30 uur Ds. K. van Meijeren (Ede) 18.00 uur Ds. A.D.J. Wessels (Woudenberg)	15.00 uur Kinderdienst 19.30 uur Dankdag Ds. P.J. den Admirant (Apeldoorn)	9.30 uur Ds. J.K.M. Gerling (Putten) 18.00 uur Ds. C.M. van Loon (Rotterdam)
De Veenkerk	10.00 uur Maaltijd Rolinka Klein Kranenburg	11.00 uur Jos van Oord	10.00 uur Tafelviering Rolinka Klein Kranenburg		10.00 uur Rolinka Klein Kranenburg		10.00 uur Martin van der Klis

Streven naar gerechtigheid

Zaterdagochtend. O-hol, zucht ik. Nee, niet zeuren. Levke, stop daarmee. Nee, samen delen. Oké, jullie willen hem alle twee? Hoe gaan we dat oplossen? Oké, je wilt het niet oplossen en voor jezelf houden... zucht. Zondagochtend. We zitten in de kerk. Het is een moment stil, om stil te staan wat jou van God verwijderd heeft deze week.

Ik, ikzelf, was verwijderd. Mijn zuchten tegen Olov. Mijn kortaf zijn tegen Levke. Het vermoeiend vinden om mijn kinderen te leren samen te delen. En nog zoveel meer. Dat in mijn kleine wereldje.

Op de vlucht, waarheen. Zoek dekking, bij wie? Misbruik. Hoe moet ik dit betalen? Vliegtuigen. Volle aarde. Uitbuiting. Leeggeleefde Aarde. Volle winkels. Lege buiken. Volle hoofden. Lege zielen. Dat in mijn grote wereld. Ooit was er genoeg voor iedereen. (Het schijnt: er is nog steeds genoeg voor iedereen.)

In mijn kleine wereldje is het een kunst om te streven naar gerechtigheid. Die grote wereld is vol ongelijkheid. Verdeeld. Scheef. Krom. Het klopt niet meer. En nu?

Hoe komt het ooit weer goed.

Hoe wordt het ooit weer recht.

Hoe wordt het ooit weer billijk.

Hoe wordt het ooit weer eerlijk.

Hoe wordt het ooit weer onpartijdig.

Hoe wordt het ooit weer redelijk.

Woorden die Van Dale ons geeft als alternatief voor gerechtigheid.

Ik weet het niet. En ik probeer.

Streven. In mijn kleine wereldje. Met vallen en opstaan. Op grotere schaal, door mijn woorden de wereld in te sturen. Door giften te geven. Door te bidden. Door te zijn... Ja, het blijft streven. Ik denk terug aan die middag. Zij verfde henna op mijn handen. Zij was op de vlucht. Ik was aan het reizen, met mijn gezin. We brachten tijd samen door. Ze waren onder de indruk van onze fietstocht. Ik was stil van de krachtige en levendige jonge mensen die ik zag, gedwongen buiten hun eigen taal, land en cultuur. Van de betrokkenheid die ik voelde. Van de liefde die de werkers voor hen hadden. Van even een moment elkaar in de ogen kijken.

Ik heb niks opgelost. Ik voelde ongemak. Moet ik niet meer? Het was een moment van 'met hen zijn'. Van mens zijn, onder elkaar.

Streven. Ik blijf het proberen. En in mijn hart een lied. Ik hoef het niet alleen te doen.

Want U woont waar niemand meer kan leven.

U bent thuis op plaatsen zonder hoop,
waar de aarde niets meer heeft te geven,

waar de zee de dorpen binnenstroomt.

U bent vrienden met de allerarmsten,

U zit naast hen in de hete zon.

En zijn wij met hen,

dan bent U met ons.

(Schrijvers voor Gerechtigheid)

Jantien van den Brink-Makkenze, vrouw van Jan, moeder van Olov en Levke. Eigenaar van www.ZinnigOnderweg.nl.

Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse Gemeente Hoogland – Amersfoort Noord (PGHAN) en de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en komt voort uit Lopend Vuur en Drieluik.

Redactie

Annemarie Stoffer-Brink (hoofd- en eindredacteur), Riemke Leusink, Mariëtte Christophe, Gert de Pijper en Eveline Moolenaars.

Contact

Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline

29 oktober 2024

Kerkelijk Bureau PGA

Groenmarkt 19

3811 CP Amersfoort

(033) 461 04 41

info@pkn-amersfoort.nl

Open: dinsdag en woensdag 09.00 - 12.00 uur

Scriba: Leo Koffeman, scriba@pkn-amersfoort.nl

Kerkelijk Bureau PGHAN

Hamseweg 40

3828 AE Hoogland

kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl

Open: maandag 09.00 - 14.00 uur

Scriba: Arthur de Bruin, secretaris@inham.net

Diaconaal opbouwwerker

Jennie Harmelink

Adres: zie Kerkelijk Bureau PGA

Bereikbaar van maandag t/m donderdag op

tel: (06) 40 30 73 82

jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl /

jennieharmelink@pghan.nl

Vertrouwenspersonen

Ineke Ruiten: (033) 433 04 74

Rita Buijs: (06) 44 95 41 20

Wiena Bakker: (06) 18 99 82 85

Wijzigingen

Adreswijzigingen graag doorgeven via

info@pkn-amersfoort.nl of bel (033) 461 04 41. Of via

kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank.

Vierklank

Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. Uw gift is van harte welkom.



Vormgeving & opmaak

Ivar van Loen, www.ivarontwerpt.nl

Druk

Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Rekeningnummers & verdere contactgegevens vindt u op kerkpagina's of op www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.



Recht

**O, zachte kracht die 't donker kwam verscheuren,
het duister openbrak door 't rollen van een steen,
daardoor het Licht verrees in nooit gedachte kleuren
en alle nacht uit ons bestaan verdween,**

**waar is die glans, nu door ons toedoen vele eeuwen later,
de aarde en bijna alles wat daarop was, is gesloopt:
de lucht vergiftigd, vervuild en stinkend is het water;
soorten verdwijnen, het werd zo anders dan er was gehoopt...**

**Wij zijn verdwaald want hebben hebzucht te lang liefgehad
en gaan massaal verloren in het woelen van die zee;
baant U in deze wildernis voor ons een goed begaanbaar pad
recht op Uw doel af, neem ons mee!**

Joop