

Mei
2024

Vierklank

Volheid



Hemelvaart en Pinksteren

Aandacht voor de vrucht van de Heilige Geest



Generaties in gesprek

God aan de basis van het leven



Vuur dat nooit meer dooft

Het thema van de PGA-dienst van 26 mei toegelicht



Protestantse Gemeente
Amersfoort



Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort-Noord

Volheid

Beste lezer,

Volheid, een woord dat ik tot mijn verbazing niet kon vinden in het online 'dikke' woordenboek, maar waar de Bijbel vol mee staat. De volheid Gods bijvoorbeeld, een term om het vervuld zijn met de Heilige Geest mee uit te drukken, dat we met Pinksteren vieren. We vonden volheid als redactie daarmee overkoepelend voor de vrucht van de Heilige Geest waar Paulus in Galaten 5 over spreekt.

Al bij het kiezen van dit thema heb ik het liedje van Elly en Rikkert in mijn hoofd. 'Ik wens je liefde, blijdschap, vrede, en een heleboel geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid, dat je jezelf beheersen zult. Dat is de vrucht van de Heilige Geest, die ons eeuwig leven geeft.' Elly en Rikkert zijn meesters in simpele, treffende teksten die je goed kan onthouden, zo blijkt. Anders had ik al die acht (of negen?) kenmerken van de vrucht van de Geest echt even moeten opzoeken. In verschillende vertalingen vonden we varianten, in de inhoudsopgave ziet u voor welke we gekozen hebben.

Ds. Gerard Kansen, aanwezig bij de redactievergadering, hielp ons aan dit goede idee, ere wie ere toekomt. Hij vertelt in zijn column hiernaast over het eerste en essentiële kenmerk liefde. Blijdschap werd vertolkt door Johan de Vreugd (what's in a name), hij maakte een vrolijke tekening over de vreugde van de wet, een vette knipoog naar het Joodse feest Simchat Thora. En zo hebben we in deze Vierklank aandacht voor alle eigenschappen uit Galaten 5 in verschillende vormen: een column, een gedicht, een interview,



Annemarie Stoffer-Brink
Hoofd- en eindredacteur a.i.

een kunstwerk - ga er maar eens voor zitten. Prachtig en zo actueel vind ik ten slotte hoe kleuterjuffen al aan kinderen van vier jaar leren hoe ze vrede kunnen bewaren in een groep. De liedjes van Elly en Rikkert aanleren helpt daar vast ook bij.

Graag vestig ik ook vanaf deze plek uw aandacht op de achterkant van Vierklank waar u de uitnodiging vindt voor de gezamenlijke PGA-dienst voor alle leden van PGA én PGHAN op 26 mei in de St-Joriskerk. Ik zie ernaar uit om de vele vormen van geloven die Amersfoort rijk is samen te zien komen in een dienst waarmee we de Ene God in wie we geloven mogen eren. Laten we hiervoor de vrucht van de Geest, in welke eigenschap dan ook, ten volste gebruiken.

Hartelijke groet,
Annemarie Stoffer-Brink



3

LIEFDE

Column ds. Gerard Kansen



4

BLIJDSCHAP

Tekening Johan de Vreugd



5

VREDE

Met elkaar de vrede bewaren



6

GENERATIES IN GESPREK

Moeder en dochter over diversiteit, dicht bij God en geloven met je hart.

Vrucht: de foto op de voorkant laat een grote kist appels zien die vanwege hun uiterlijk zijn afgekeurd. No Waste Army koopt zo'n partij op en maakt er houdbare producten van zoals appelsap en appelmoes.

- 8 **Lankmoedigheid**
Column Mariëtte Christophe
- 9 **Vriendelijkheid en zachtmoedigheid**
Gedicht Zwerversliefde Adriaan Roland Holst
- 10 **Goedheid**
Interview Dennis Quick
- 11 **Geloof**
Kunstwerk Kea Eschbach
- 12 **Zelfbeheersing**
Interview Tom Segaar
- 13 **Nieuws uit de PGA**
- 14 **Profiel van een kerk**
De Bron, een veelkleurige en gastvrije wijkgemeente in Liendert, met open oog voor de wereld
- 16 - 29 **Nieuws uit alle wijkgemeenten**
- 30 **Leren & ontmoeten**
- 32 **Kunst, cultuur & muziek**
- 34 **Diaconie PGHAN**
Over actie Vakantiegeld Delen
- 36 **Familieberichten**
- 37 **Vrede**
Column Wijnt van Asselt
- 38 **Kerkdiensten**
- 39 **Colofon**
- 40 **Bidden aan de Eem**
Gedicht van Erik Renkema
- 40 **Gezamenlijke PGA-dienst 26 mei**

COLUMN



Vrucht van de Geest: de Liefde als eerst

Dit Pinksternummer gaat over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5: 22-23). Maar wat bedoelen wij daar eigenlijk mee? Wat opvalt is het enkelvoud, vrucht. Het is één vrucht met negen aspecten. Als je de opsomming leest kun je zomaar denken: vriendelijk zijn kost mij weinig moeite, maar met zelfbeheersing heb ik moeite. Dus laat ik mijn best doen om minder opvliegend te zijn en mezelf meer in toom houden. Helaas sluit deze gedachte niet aan bij de ene vrucht.

Het is geen kwestie van het oplappen van enkele zwakke punten, maar het gaat om een geheel. Paulus reikt ons geen boodschappenlijstje aan voor bij een deugdenhandelaar, maar schetst een portret van een unieke persoonlijkheid. De Bijbel gebruikt de vergelijking tussen het dragen van vrucht en het dragen van een kind. Geboorte en oogst zijn aan elkaar verwant en zo is de vrucht van de Geest te vergelijken met dat wat uit de Geest geboren is. Wie wordt er dan opnieuw geboren? Voor Paulus is dat het leven van de levende Christus. Hij schrijft: 'Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij' (2:20) en over 'kinderen in wie Christus gestalte krijgt' (4:19). Hij schetst met de vrucht van de Geest de mens die wij kennen uit het Evangelie. De mens die zachtmoedigheid aan zichzelf toeschrijft: 'Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.' De mens die aan het slot van de gelijkenis van de werkers van wijngaard zegt: 'Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?' De mens die zegt: 'Mijn juk is zacht.' Opvallend genoeg komen wij hier hetzelfde woord tegen als vriendelijk.

Met andere woorden: in het ontvangen van zachtmoedigheid, goedheid en vriendelijkheid ontvangen wij Jezus Christus zelf. Dat is de vrucht die de Geest in de gemeente en in ons leven laat groeien. Hetzelfde maak ik op uit de vredewens van de Opgestane Heer: "'Vrede zij met jullie'. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'" Zijn leerlingen ontvangen zijn adem, het leven van Jezus zelf. Dat is het geheim van Pinksteren, dé vrucht van de Geest. Daarom beveelt Paulus ons geen boodschappenlijstje met goede eigenschappen aan, maar niemand minder dan Jezus Christus zelf. Liefde is als eerste genoemd en dat herinnert aan die andere karakterschets van Jezus uit 1 Korinthe 13. Met minder kunnen wij niet toe. Gezegend Pinksteren.

Blijdschap

Toch zal ik juich en
voor de Heer, jubelen
voor de God die
mij redt!

Hab
5:18

V
R
E
U
G
D
E
D
E
R
W
E
T



Moze, God die ons hoop
geeft, u in het geloof geheel
en al vervullen met
V
R
E
U
G
D
E
Rom 15:13



Met elkaar de **vrede bewaren**

'Vrede voor nu en in de toekomst', klinkt het in veel van onze gebeden. Wat geven we daarin onze kinderen mee? Op basisscholen leren kinderen al op jonge leeftijd hoe ze een sociaal veilige sfeer kunnen creëren. Groepsleerkracht Rinske Pap (Adventkerk) vertelt hoe ze op haar school de kinderen leert hoe ze goed met elkaar omgaan.

Hoe bewaren we de vrede in een groep en op school? Ik herken daarvoor op Het Christal, de school waar ik in een groep met kleuters vanaf vier jaar werk, drie kenmerken: gebed, structuur en de Kanjertraining.

Gebed

Ouders, de oudergebedsgroep, de leerkrachten en ook de kinderen bidden voor de school en de afzonderlijke groepen. We bidden voor een veilige sfeer in de groepen, dat er vrede en rust mag heersen om zo met elkaar te leven en te leren. Gebed als kracht en basis om ons functioneren heen. Onmisbaar, en je weet dat je het niet alleen hoeft te doen.

Structuur

Bij de start van het nieuwe schooljaar maken we als groep afspraken: hoe gaan we met elkaar om en hoe willen we in onze groep

goed werken en leren. Vooral in die eerste schoolweken besteden we daar veel aandacht aan en zetten we met elkaar een basis neer, die doorwerkt in het verdere schooljaar. Die duidelijkheid kan rust en vrede geven in een groep. De kinderen weten waar ze aan toe zijn én ze hebben er zelf in meegedacht, ze zijn 'eigenaar' van hun eigen leefomgeving.

De Kanjertraining

Gelukkig hoef je als leerkracht niet alles zelf te bedenken en mogen we ook gebruikmaken van een methode. De Kanjertraining, op veel scholen gebruikt, is zeer helpend om met elkaar de vrede en rust te bewaren in een groep. De Kanjertraining helpt het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen en zorgt voor veiligheid, rust en wederzijds respect. Mijn groep krijgt elke week één of twee lessen uit de methode. Met verhalen over de kanjerdieren, oefeningen, liedjes en rollenspellen komen de kanjerafspraken aan bod, om de sfeer in de groep preventief goed te houden of te verbeteren. De afspraken zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig.



Welke pet zet jij op?

Door de lessen leren we elkaar goed kennen, doen we vertrouwens oefeningen, leren we handelen of reageren als iets niet leuk is, en wat te doen als iemand niet aardig doet. De kanjerdieren met hun gekleurde petten helpen ons daarbij. De witte pet is van de kanjertiger, die te vertrouwen is. De zwarte pet is van de vogel, die de baas wil spelen. De rode pet van de aap, die iedereen uitlacht. De gele pet van het konijn dat bang blijft. Je kan de kinderen dan vragen: welke pet zet jij op? Welk gedrag wil je laten zien? Hoe willen we dat met elkaar in onze groep? Natuurlijk is het niet altijd pais en vree in een groep, er zijn zeker conflicten of er gebeuren vervelende dingen onderling. Maar met het spreken van de Kanjertaal wijs je kinderen op hun gedrag en leer je kinderen omgaan met een vervelende situatie, om zo met elkaar de vrede te bewaren.



Een vertrouwens oefening: elkaar optillen.



God aan de basis van het leven

Een gesprek met moeder (Alice, 66) en dochter (Merel, 39) over diversiteit, dicht bij God en geloven met je hart.

Hoe zijn jullie bij de Nieuwe Kerk terechtgekomen?

Merel: Ik ben opgegroeid in Lunteren en daar ging ik met mijn ouders naar de Vrije Evangelische Gemeente in Bennekom. Toen mijn man en ik al een tijdje in Amersfoort woonden en in 2012 onze eerste zoon werd geboren zijn we bij de Nieuwe Kerk gekomen.

Alice: Ik ben geboren en getogen in Hilversum. Zodra mijn man Gert zijn studie had afgerond wilden we een huisje kopen, maar dat ging in Hilversum niet lukken. Na heel lang zoeken kwamen we in Lunteren terecht, waar Gert vandaan komt en waar ook wat familie woont. We sloten ons bij de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom aan. En dat is ons 33 jaar lang heel goed bevallen. Ik ben opgegroeid in de Vrije Evangelische Gemeente Hilversum. Daar waren mijn ouders heel actief. Mijn moeder was zondagsschooljuffrouw en mijn vader had de garage naast het huis helemaal verbouwd tot zondagsschoolkerkje. Toen was er nog geen kinderkerk namelijk. Uiteindelijk zijn we nu ook in de Nieuwe Kerk uitgekomen. Een van de dingen die hierin meespeelde was dat we dachten dat het voor de kleinkinderen toch wel leuk is als ze opa en oma elke zondag gezellig in de kerk zien.

Zijn er veel verschillen qua kerk?

Alice: Het heeft me bijzonder verbaasd hoeveel positieve en charismatische mensen er in de gemeente zitten. Al waren we gewend aan een wat uitbundigere dienst. Opwekkingsliederen, lofprijzen, handen in de lucht.

Merel: Ik heb wel het idee dat dat aan het veranderen is. Er zijn meer jonge gezinnen die ook zo'n achtergrond hebben, waardoor het lofprijzen wel meer wordt opgepakt.

Alice: Dat is waar. En de muziekgroep heeft zijn intrede gedaan en er is een prachtig orgel. We hebben fantastische organisten en die maken er echt een feestje van.

Merel: Ik vind het heel mooi dat de diversiteit die nu in de gemeente is ook terugkomt in de dienst. Om zo aan ieders behoefte invulling te geven. Er zijn wel vaste kaders van hoe de liturgie wordt ingericht, maar er kan binnen die kaders nu best veel.

Wat heb je van huis uit meegekregen? Alice:

Dat alles heel dicht bij de Heer was.

En in ons geval dus ook letterlijk, met de zondagsschool van mijn moeder naast de deur. Mijn vader zei altijd: Het komt goed. Krijg je niet wat je wilt, dan komt het toch nog goed, want dan heeft God een ander plan met je.

Merel: En dat is ook wat je ons meegaf. Ik haalde daar als kind veel troost uit.

Alice: Ja en tuurlijk heb ik wel vragen gehad. In de puberteit bijvoorbeeld. Ik ben dus echt ook wel zelf op onderzoek



uitgegaan. Ik ben de Bijbel gaan lezen, maar ik kwam er al vrij snel achter: dit is de waarheid. En zo stond Gert er later ook in. En zo hebben we ook onze kinderen opgevoed: door er letterlijk mee aan de slag te gaan. Het begon met een klein boekje.

Merel: Ik herinner me nog goed dat we een eigen opschrijfboekje hadden waarin we telkens een nieuw bijbelvers opschreven. En die leerden we dan uit ons hoofd. En als we het bijbelvers hadden geleerd kregen we van jullie een mooi stickertje. Het klinkt heel erg schools, maar ik vond het fantastisch. Zo leerde je de Bijbel echt kennen. Pas toen ik naar de middelbare school ging, ging ik ook vraagtekens bij het geloof zetten. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik denk dat ik bij bepaalde dingen grotere vraagtekens heb dan jij. (Kijkt haar moeder aan.)

Alice: Ja.

Merel: Maar ik heb in de loop der jaren ook geleerd dat dat minder een punt is. Ik vond het eerst heel vervelend als ik

bepaalde vragen had en ik kwam er niet uit. Tijdens mijn studie Middeleeuwse Geschiedenis kwam bijvoorbeeld de vraag in me op: hoe kan ik wetenschap combineren met geloof? Maar ik heb geleerd dat je ook met een wetenschappelijke blik naar de Bijbel kunt kijken, zonder dat dat afbreuk doet aan de waarde van de Bijbel en je geloof. Ik denk dat ik daardoor mijn kinderen ook wel anders opvoed dan jij ons. Ik ben minder snel geneigd om, als de kinderen met een probleem zitten, zoals jullie dat deden, te zeggen: weet dat God er ook bij is. Omdat ik zelf vragen heb en het in het dagelijks leven lastig vind God aan de basis te zetten.

Zijn er dingen die je vroeger hebt meegekregen, die je niet hebt doorgegeven aan je kinderen?

Merel: Oh, daar ben ik wel benieuwd naar.

Alice: Nou, als we een uitje hadden van de zondagsschool en we gingen bijvoorbeeld naar de dierentuin, dan stond de dominee bij de bus en die zei: "Heb je nu een broek aan Alice? Dat kan niet hoor." Dat soort dingen - de uiterlijke vormen en het hele strakke liturgische - dat ging er op een gegeven moment bij mij wel af. Gelukkig werd het later allemaal wat lossier,

anders had ik het niet volgehouden. Ik weet nog dat we overgingen van psalmgezangen naar opwekkingsliederen, nou dat gaf een strijd van hier tot Tokyo, zeg. Opwekking was voor mezelf ook wel echt een opwekking. Ik merkte langzaam maar zeker dat ik meer hou van mensen die vanuit hun hart preken. Achteraf denk ik, misschien ben ik wel te streng geweest naar de kinderen, met die lesjes en bijbelverzen, maar het was wel ook vanuit mijn hart. Merel (verbaasd): Ben je te streng geweest?

Alice: Ja dat denk ik wel eens. Ik heb er geen spijt van, maar een beetje meer luisteren en meebewegen heb ik pas laat geleerd.

Merel: Ik had niet het idee dat we veel dingen niet mochten, maar misschien was ik wel veel te braaf als puber. Ik vond het soms wel lastig dat ik bij bepaalde dingen twijfels had en dat jij...

Alice: ...een vat vol zekerheden was.

Merel: Ja.

Alice: Daar was je als kind dus niet bij gebaat.

Merel: Nou, het was niet per se slecht, maar ik merkte wel dat ik mijn eigen gedachten moest vormen over hoe combineer ik wetenschap nu met het geloof. En dat probeer ik nu wel in het gesprek met mijn kinderen naar voren te brengen. Als zij met kritische vragen komen. Ze hoeven de Bijbel van mij niet letterlijk te nemen. Tegelijkertijd wil ik hen wel de basis van het christelijke geloven en de boodschap van de Bijbel meegeven, dat God aan de basis staat van het leven...

"Krijg je niet wat je wilt, dan komt het toch nog goed, want dan heeft God een ander plan met je."

Alice, links op de foto





Lankmoedigheid: de kunst om niet te snel boos te worden

De derde vrucht van de Geest is lankmoedigheid, een wat ouderwets aandoend woord dat beter bekend is als 'geduld'. Mariëtte Christophe zocht naar de oorsprong van deze term en probeerde de volle betekenis van lankmoedigheid te doorleven. Ze deelt in deze column haar gedachten over wat lankmoedigheid voor onze wereld kan betekenen.

De geest van de taal is een opmerkelijk verschijnsel. Woorden die we gedachteloos gebruiken hebben vaak een lange historie. Er zit van alles in een woord. In onze Nederlandse taal hebben we te maken met Romeinse bronnen, Griekse bronnen, een Keltisch en een Jiddisch verleden en ook de straattaal en de afkortingentaal die nu onder jongeren gewoon zijn hebben invloed. Oorspronkelijk komt het woord 'lankmoedigheid' uit de Griekse taal en daar klinkt het als *makrothumos* (makro=lang/groot en thumos=gemoed). In het christelijke Latijn werd het woord *longanimis*, afgeleid van *longus* (lang) en *animus* (ziel, gemoed). In 1450 komt dan het Nederlandse woord *lancmoedich* naar voren. Het is fantasieus om te zien hoeveel eeuwenoude wijsheid van mensen in deze woorden zitten verscholen.

De betekenis van lankmoedig is gevarieerd. Er zijn wel dertien synoniemen: barmhartig, edelmoedig, geduldig, genadig, goedertieren,

longaniem, meegaand, toegeeflijk, toegevend, tolerant, verdraagzaam, zacht en zeer geduldig.

Ook in de Statenvertaling komt het woord enige malen voor. Zowel de lankmoedigheid van God wordt beschreven (2 Petrus 3:15, 1 Timotheüs 1:16 en Joël 2:13), als wel de lankmoedigheid van de mens in haar of zijn relatie met God (Hebr. 6:12, Galaten 5:22 en Colossenzen 3:12). God is barmhartig en geduldig met de mensheid maar de mensheid moet ook verdraagzaam en geduldig zijn in haar rentmeesterschap van de aarde en bij het wachten op de wederkomst van de Messias.

In de Hebreeuwse teksten van de Thora heeft het Hebreeuwse woord voor lankmoedig de betekenis van 'langzaam toornig'. God is toornig maar geduldig, stelt zijn toorn uit, geeft de mensen de kans in te zien dat ze fout zitten en weer tot bezinning kunnen komen, spijt kunnen hebben van hun zonden. In plat Nederlands kun je dan misschien wel zeggen dat lankmoedigheid de kunst is om niet te snel boos te worden, al heb je daar wel reden toe.

En lankmoedigheid als Geesteskracht hebben we wel hard nodig in onze wereldtijd met zoveel grote wereldwijde problemen. Er is reden om boos te zijn op wat er gebeurt in ons en om ons heen. Het leven in een wereld van haast en cancelen van mensen en

reputaties, de hijgerigheid van de media, de leegheid in ons bestaan, onze welvaart die we niet delen. Dit vraagt van ons dat we alle dertien synoniemen van het woord lankmoedigheid ruimschoots moeten gebruiken in ons handelen: met het vertrouwen dat het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen en het bewijs der dingen die we niet zien (Hebreeën 11:1).

Vriendelijkheid en zachtmoedigheid

**De lankmoedigheid Gods
nodigt de bozen tot
boetvaardigheid, zoals ook
Gods roede de vromen
onderwijst in lijdzaamheid.**

Aurelius Augustinus (354-430)

Zwerversliefde

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -
want o, de maatloze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie' in de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotse hoge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder den wind in hulpeloos verdriet.

Wij zijn maar als de blaren in den wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind -

En laten wij omdat wij eenzaam zijn
nu onze hoofden bij elkander neigen,
en wijl wij same' in 't oude waaien zwijgen
binnen één laatste droom gemeenzaam zijn.

Veel liefde ging verloren in de wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom - voor we elkander weer vergeten -
laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

Adriaan Roland Holst (1888-1976)

Uit: *Voorbij de wegen*, 1920.

Foto door: Dunja Bongers

Goedheid

Gedoopt

Je groeit op in een niet-christelijk gezin. Bezoekt wel een christelijke school, maar de bijbelverhalen die je hoort vergeet je weer. Je trouwt en wordt vader van een dochter. Je maakt een scheiding mee en vindt een nieuwe vrouw. En leidt al met al een goed leven. Zonder dat geloof daarin een rol speelt. Maar soms vraag je je toch af: "Wat is eigenlijk de zin van het leven?" Je gaat op YouTube filmpjes kijken wat eraan bijdraagt dat je, een tijdje later, jezelf hoort zeggen: "Ruim een jaar geleden kwam ik geheel onverwachts tot de overtuiging dat U de Schepper van alles bent." Je wijst daarbij met je hand omhoog, staande op het podium van de Nieuwe Kerk van Amersfoort. Je heet Dennis Quick (49) en belijdt daar je gevonden geloof in God en ontvangt de doop. Het gebeurde afgelopen april tijdens de Paasdienst.

Foldertje

Een jaar eerder nog maar kwam Dennis voor het eerst in deze kerk, ook op Eerste Paasdag. Enige tijd daarvoor had hij met een klant, voor wie hij de ramen waste, over de filmpjes die hij op YouTube bekeek, gesproken. Deze vrouw, een christen, gaf hem een foldertje mee. Het verdween ergens in zijn auto. Op een avond vroeg Dennis aan God:

"Als U bestaat, wilt U mij dan een teken geven?" De volgende ochtend opende hij zijn auto en zijn oog viel op het foldertje. Achterop stond een adres. Het leidde naar een Alpha-cursus ('samen met anderen het christelijk geloof ontdekken') van de Nieuwe Kerk.

Dienend zijn

Dennis' leven, ik spreek hem een week voordat hij belijdenis zal doen, heeft een wending genomen. "Ik was dus glazenwasser. En toen ben ik, nadat ik tot geloof was gekomen, vrijwilligerswerk gaan doen in een hospice. Eén keer in de week doe je dan allerlei huishoudelijke werkzaamheden. Maar ook het eten bereiden voor de mensen. En de verpleegkundigen helpen met verzorging. Kort daarna ben ik hetzelfde soort werk gaan doen, maar dan in een woonzorgcomplex voor ouderen. Ja, ik was dus glazenwasser en nu ben ik eigenlijk meer de zorgende kant opgegaan. Geïnspireerd door het gevonden geloof. Dan ga je denken van, wacht even, als christen moet je dienend zijn. Want ja, Jezus wast ook de voeten van zijn apostelen om aan te geven: ik kom hier om te dienen en

hetzelfde verwacht ik van jullie. Dat is wel een vrij stevige vorm van dienen eigenlijk. Dus ja, ik kan mijn ei daar wel in kwijt. Dan doe je toch ook wel iets goeds eigenlijk."

Goede dingen doen

Wat betekent geloven voor Dennis? "Je stelt je vertrouwen op de Heer Jezus. En als je dat doet, dan word je vervuld met Heilige Geest. En dan wil je vanuit dat principe juist de goede keuzes maken in het leven. En is het niet zo van dit zijn de wetten en daar moet je je aan houden. Nee, dat wil je juist. Het is het gevolg ervan. Je wordt niet gered dóór goede dingen te doen, maar óm goede dingen te kunnen doen." De Geest waait waarheen Hij wil. We zien Hem niet, maar wel Zijn vrucht. Die heeft meerdere kanten. Eén ervan is 'goedheid' (Galaten 5:22-23). Ik herken deze kant in de woorden van Dennis.



"Je wordt niet gered dóór goede dingen te doen, maar óm goede dingen te doen."

An abstract painting by Kea Eschbach-Leuvenink, featuring bold, expressive brushstrokes in vibrant colors like red, blue, yellow, and green, set against a dark background. The composition is dynamic and layered, with some areas appearing more saturated than others.

Geloof

Kea Eschbach-Leuvenink, lid van De Brug, zegt over haar werk: "Geloof is moeilijk te verbeelden, we zullen het met de vrucht moeten doen. De kerk is een levend organisme, de kleurrijkste vrucht die er maar is! Dat kan alleen maar voortkomen uit het geloof in de Heer van de kerk."



Zelfbeheersing

De meeste vruchten van de Geest roepen positieve associaties op: vreugde, goedheid, vriendelijkheid, dat kan ieder mens moeiteloos beamen.

Als laatste vrucht van de Geest noemt Paulus: zelfbeheersing. En dat is in onze tijd, gekenmerkt door individuele vrijheid, materiële overvloed en grenzeloze mobiliteit, geen vanzelfsprekendheid meer. De oude Grieken spraken al over hedonisme: de filosofische leer die stelt dat genieten het hoogste goed is. Daartoe roepen tal van reclameslogans op: "Onbezorgd genieten van een all inclusive vliegvakantie." Zelfbeheersing, waarom zouden we?

Daarover sprak ik met Tom Segaar (geboren 1937), lid van de Bergkerk, wiens levensstijl ik bewonder: Tom en zijn vrouw Dorothee hebben al 45 jaar geen auto. Geen smartphone, geen e-bike. Bij een kop thee met appeltaart (want ze kunnen goed genieten!) relativeerde Tom mijn bewondering: hij heeft als ontwikkelingssocioloog in de jaren '70 met Dorothee en hun drie kinderen in Pakistan en Indonesië gewoond en daarna voor Buitenlandse Zaken tientallen projecten in ontwikkelingslanden geëvalueerd. "Door die ervaring zijn wij ons bewust hoe bevoorrecht wij zijn. Die grote tegenstelling tussen arm en rijk schuurt altijd. Zelf zie ik mijn levenshouding dan ook niet als bewonderenswaardig."

Beiden groeiden op in de oorlog. "Die ervaring raak je nooit meer kwijt." Dorothee leerde in het jappenkamp om nooit iets weg te gooien. Duurzaamheid was al haar motto voordat dat begrip algemeen gehanteerd werd. Afval-scheiding, hergebruik van douche- en regenwater is in huize Segaar al jaren goed gebruik. Een belangrijke leidraad

in Toms leven werd ook een gevleugelde uitspraak van zijn vader, die regelmatig tegen Toms lieve, maar altijd druk bezige moeder verzuchtte: "Netty, we moeten vereenvoudigen."

Die uitspraak sloot ook aan bij de Bijbelse waarden die Tom van huis uit meekreeg. "Ik zou Jezus wel eens willen bevragen over het 'genoeg'. Hij maakte zich niet bezorgd over wat zullen wij eten en waarmee zullen wij ons kleden." Maar ook een denker als Jan Tinbergen was een inspiratiebron. "Tinbergen zei: 'Het Noorden moet delen met het Zuiden. Als we dat niet doen komen ze het halen.' Dat is nu dagelijks zichtbaar: het delen is niet gelukt. De Club van Rome bepleitte een economie van het genoeg: anders produceren en consuminderen."

Hun keuze voor een leven zonder auto en (dus) voor een huis nabij het station komt voort uit het besef dat het hebben van een auto in Nederland niet nodig is. Auto's leiden tot milieuschade, ruimtegebrek en verkeersslachtoffers. "Ik ben niet tegen een auto, maar tegen onnodig autogebruik."

Maar ook: door te matigen, door vaker 'nee' te zeggen, ontstaat rust. "Autorijden vind ik leuk, maar je moet voortdurend alert zijn. Dat leidt tot stress. Door lopen, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer kun je onthaasten, en ontstaat ruimte voor reflectie."

Die rust kon Tom omzetten in poëzie. Ook een vorm van matiging: met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk tot uitdrukking brengen. Een in de trein tot op het klokhuis opgegeten appel leidde tot een veelzeggend gedicht (zie kader).

Naar huis fietsend dacht ik: misschien is zelfbeheersing wel een voorwaarde om die andere zes vruchten van de Geest te kunnen ontvangen?

Observatie

Tegenover mij in de trein observeert een bejaarde dame aandachtig hoe ik mijn appel eet

'dat zie je zelden meer' zegt ze wijzend op het afgekloven klokhuis

ik kijk haar vragend aan zij pakt mijn hand: 'u hebt de oorlog meegemaakt'

we raken niet meer uitgepraat.

Uit: Tegenstroom



Wat bezielt je!

Mijn moeder had er een handje van om deze uitspraak te lanceren als we in haar ogen iets grondig verkeerd deden. Kwam de toevoeging 'in hemelsnaam' erachteraan, dan was er iets in overtreffende trap mis. In mijn herinnering volgde er op deze uitspraak geen straf, de spreuk moest zijn werk zelf maar doen. Het was iets geestigs wat mijn moeder in werking stelde.

Wat bezielt je?

Iets geestigs werkte ook toen wij, een jong gezin met drie kinderen, in 1989 in Amersfoort kwamen wonen. Na een niet-kerkelijke periode wilden we de draad weer oppakken en ons bij een gemeenschap aansluiten waar we met bezieling aan mee konden doen. Dat werd de Fonteinkerk.

Of ik pastoraal ouderling wilde worden? Aarzelend ging ik op dit aanbod in. Het werd het begin van een soort van kerkelijke carrière. Gepokte en gemazelde Fonteiners hielpen mij op

weg om zekerder te worden in dit vak. In huiskamers hoorde ik veel over wat geloven kan betekenen. In de jaren hierna volgden meer uitvoerende taken in deze kerk.

Nu ervaar ik dat dit alles een voorbereiding was om te kunnen bijdragen aan een andere vorm van kerkzijn. In 2014 schoof ik aan bij de pioniersplek De Amersfoortse Zwaan en ging mee in het opvolgende project Stadsdominee. Boeiend werk met bezielde mensen die samen zorgen voor een aantrekkelijk programma in de stad.

Ook vertegenwoordig ik nu bijna vier jaar in de algemene kerkenraad de Kerkenraad commissie Stadsdominee. Twee werelden met ieder een eigen dynamiek en doelstelling en ik moet het in deze twee werelden zien te rooien. Wat bezielt me?

Corrie Buitendijk



Welkom ds. Coen Wessel

Sinds 1 april werkt ds. Coen Wessel als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland op het bureau van de Raad van Kerken aan de Koningin Wilhelminalaan in Amersfoort. Als secretaris zal hij de samenwerking tussen de Nederlandse kerken helpen versterken, het spreken van de kerken over maatschappelijke thema's bevorderen en meedoen aan de dialoog met andere godsdiensten.

Voor deze taak krijgt hij op zondag 16 juni een zendingsopdracht en een zegen tijdens een feestelijke verbintenisdienst in de Fonteinkerk, Robert Kochlaan 4, Amersfoort. René de Reuver, scriba van

de Protestantse Kerk, zal voorgaan in het verbintenisgedeelte van de dienst. Mgr. Van den Hende (Rooms-Katholieke Kerk), Martine Versteeg (Missie Nederland) en Rhoïnde Mijns-Doth (SKIN) zullen voorgaan in de voorbeden. Het vocaal ensemble FONS verleent medewerking aan de dienst. De dienst begint om 15.00 uur. Iedereen is welkom.

Coen Wessel (1960) was predikant van de Protestantse gemeentes Heerenveen en Hoofddorp. Hij hoopt een huis te vinden in Amersfoort of omgeving.

Leo Koffeman



De Bron, een **veelkleurige en gastvrije wijkgemeente** in Liendert, met open oog voor de wereld



In de Bron is ruimte om mee te denken, maar ook om zomaar even binnen te lopen. Daar is geloof dat je mag zijn wie je bent. De Bron is een gastvrije kerkelijke gemeente waar niet alleen iedereen welkom is maar waar je je ook echt welkom voelt, wie je ook bent en wat je ook met je meedraagt. Een gemeente met open oog voor wat er in de wereld gebeurt. Waar de krimp van de kerk niet leidt tot kramp, maar onder ogen wordt gezien. Waar samenwerking van harte wordt gezocht. Altijd in beweging, zoekend naar vernieuwing en verbinding ook

buiten eigen kring. Persoonlijke inbreng wordt gewaardeerd, talenten krijgen ruimte. Alleen met elkaar kan je kerk zijn.

Geloof en leven

De basis van de kerk is de Bijbel en hoe we daarin God leren kennen. In de kerkdiensten wordt de Bijbel grondig gelezen, uitgelegd en verbonden met ons leven hier en nu. De Bron kent de waarde van de geloofstraditie en de sacramenten. Er is een zorgvuldig opgestelde liturgie, passend bij de situatie en tijd van het jaar, met inbreng van gemeenteleden.

Krimp: geen kramp noch kop in het zand

We zetten ons in om zo goed mogelijk gemeente te zijn met wie nu bij deze gemeente horen. Nieuwe initiatieven en vormen zijn welkom als er ook vrijwilligers zijn om deze uit te werken. We laten los wat niet meer werkt of waar geen menskracht meer voor is. Hartelijke samenwerking met andere wijkgemeenten en geloofsgemeenschappen lijkt ons noodzakelijk met de krimp in kerkelijk Nederland. We missen gevoel van urgentie waar alle nadruk wordt gelegd op de zelfstandigheid van de wijkgemeenten. Zouden predikanten ook niet meer als team moeten gaan werken? Het lijkt ons niet houdbaar dat alle wijkgemeenten en alle predikanten alles blijven doen zoals het altijd gedaan is.

“Iedereen is welkom.”



De kerk in het kort

Aantal leden

572 geregistreerde leden en
30 betrokkenen/'vrienden'
(419 adressen)

Hoeveel kerkbezoekers per zondag

Gemiddeld 75, op hoogtijdagen
en bij bijzondere vieringen 100

Sinds

Op 1 januari 2010 fuseerden de
voormalige Opstandingskerk en
De Open Hof. Het kerkgebouw
is op 16 september 2012 in
gebruik genomen.

Voorganger

Ds. Rein van der Zwan

Vaste activiteiten

- 12+-activiteiten
- Advent-en passie/paasbijeenkomst
- Allerzielen: voor wie steek jij een kaarsje op?
- Aanbod van diverse kringen/bijeenkomsten
- Inlooppuur wijkpredikant
- Kerstmusical
- Kinderkamp
- (Maaltijd)ontmoetingen door het jaar heen
- Kerkdiensten in woonzorgcentrum de Koperhorst
- Top-2000 dienst
- Vrijdagmiddaginloop (Open Kerk)
- Wekelijkse kerkdienst met oppas, kindernevendienst en regelmatig 12+-kerk
- Zomerbijeenkomsten rond een thema
- Ruimte voor talenten en initiatieven
- Digitalisering
- Fietsclub
- Gemeente- en startzondagen
- Gemeentereizen naar Bijbelse locaties
- Onderling omzien
- Pinkstermarkt
- Scholenproject Mali
- Tuinonderhoud
- ...en meer



Met elkaar aan de praat over De Bron

Wij zijn een veelkleurige kerk: iedereen is welkom. Dat uit zich in het feit dat nieuwe mensen vaak opmerken dat er in De Bron geen gesloten groepjes zijn. Wil je bij het koffiedrinken dan eens aan die tafel aanschuiven en de volgende keer aan een andere tafel, dat is volkomen gewoon.

Ook qua diensten zijn we veelkleurig en leveren suggesties van gemeenteleden soms een dienst op met veel Huub Oosterhuisliederen, maar soms ook liederen uit de evangelische liedbundel of meer traditionele Liedboekliederen.

Een Top2000-dienst met hiphop-nummers of een (black)gospeldienst: het kwam de afgelopen jaren allemaal voor. Wat we horen van mensen die wat minder vaak komen, is hoe bijzonder het is dat je herkend en gekend wordt. Hetero of lgbtiq+, iedereen is echt welkom en voelt zich vertegenwoordigd. De keerzijde van deze open houding zou kunnen zijn dat we geen echte harde keuzes maken, soms lijkt de veelkleurigheid een soort 'alles kan en mag' en 'waar staan jullie nu echt voor?' op te roepen. Maar daar staat weer tegenover dat als we een dienst eens anders doen, iedereen ook echt van harte meedoet. Dus worden alle

“De Bron kent de waarde van de geloofstraditie en de sacramenten.”

“Geen kramp door krimp: samenwerking met andere wijkgemeenten en geloofsgemeenschappen lijkt ons noodzakelijk.”

kleuren een onherkenbare mengelmoes of zijn we die veelkleurige regenboog? Het is maar net hoe je naar de Bron kijkt. We waarderen een actieve kerkenraad, pastoraal team en diaconie en een zeer betrokken en benaderbare predikant, met bijvoorbeeld een inlooppuur op woensdag.

Dit profiel is samengesteld door zeer diverse gemeenteleden; zij reageerden op de uitnodiging aan iedereen om eraan mee te werken.

Stadsdominee/ Amersfoortse Zwaan



4 mei, 16.00 uur: Vesper op 4 mei
Wie wegloopt voor wat gebeurd is, komt nooit vooruit. Daarom komen we op 4 mei bijeen, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking, om alle mensen die het leven gelaten hebben in oorlogstijd en bij vredesmissies in ere te houden. Samen zingen en bidden we om vrede, omdat het nóg harder nodig is dan afgelopen jaren. Aansluitend zullen we een bloem leggen op elke 'struikelsteen' dicht bij de kerk. Die kleine naamplaatjes liggen bij elke voordeur waar Joodse mensen woonden die zijn weggevoerd en na de oorlog niet meer teruggekomen. Hun namen worden niet vergeten. Je mag bloemen uit eigen tuin meenemen, van de markt of uit de kerk, waar ze klaar staan.

11 mei, 16.00 uur: Lutherliederen 1524-2024

De Lutherse traditie staat bekend om het zingen en de kerkmuziek. Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn eerste liedbundel uitgaf. Cees-Willem van Vliet neemt ons daarom mee langs de geschiedenis van deze oude liederen

tot aan Lutherse liederen uit Scandinavië en de VS die de afgelopen tijd zijn ontstaan. Kom zingen, leren en luisteren!

18 mei, 16.00 uur: Muziek na de Markt
Folkgroep Voddemoër zingt liedjes over het leven, oud-Nederlandse folk music met authentieke instrumenten en verrassend: een moderne basgitaar.

19 mei, 10.30 uur: Pinksteren
Het meest enthousiaste feest van de kerk waarin Maria den Hertog 'Veni creator spiritus' (Kom, Schepper Geest...) zingt. Oude woorden die door componist Andries van Rossem in een modern jasje zijn gestoken.

25 mei, 16.00 uur: Viering in de Zwaan
We lezen het fascinerende verhaal van Nicodemus, de man die Jezus van alles te vragen had en moeite had met geloof. Dus schuif aan als je hier herkent. Voxtet o.l.v. Lydia Liefting zingt prachtige muziek en Jan Jansen is onze organist.

1 juni, 16.00 uur: een nieuwe aflevering van de Serie Groen: Wouda Koelewijn



Terugblik op Paasmorgen

Stadsdominee

Diederiek van Loo
(06) 40 70 09 66
diederiekvanloo@stadsdominee.nl
www.stadsdominee.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61
Rekeningnummer
NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA
Voorzitter kerkenraadscommissie
Corrie Buitendijk
(033) 465 01 18
buitendijk.corrie@gmail.com

Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur
Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een half uur onder de hoge gewelven in de stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.

laat zien hoe zij als kunstenaar werkt met wat ze vindt in de natuur. Daarna zet zij iedereen aan het werk met wat gevonden of afgedankt is.

8 juni, 16.00 uur: Kun je God kennen uit de natuur?

De wijde oceaan, de imposante hoge bergtoppen en de verwondering over regendruppels als parels in een spinnenweb: de natuur is prachtig. We kunnen er blij van worden, en soms ook bang. Maar (hoe) kun je God leren kennen uit de natuur? Wat zegt de Bijbel daarover, hoe is erover gedacht door geleerden en hoe ervaren wij dat zelf? Gesprek o.l.v. Diederiek van Loo.

Fotowedstrijd: Geborgen zijn

Je hebt nog een maand de tijd om je mooiste foto op te zoeken of speciaal op pad te gaan om je mooiste foto te maken voor de nieuwe fotowedstrijd: 'Geborgen zijn'. Waar voel jij je veilig en geborgen? Thuis op de bank of onder de oude bomen in het plantsoen? Laat het zien! Een jury van drie fotografen selecteert vijftien foto's voor de zomertentoonstelling in de Amersfoortse Zwaan. Kijk op www.stadsdominee.nl/ foto voor alle informatie over insturen.

Adventkerk



Feestdagen

In de maand mei vieren we Hemelvaart en Pinksteren, de laatste van de twee christelijke feestdagen die de reformatie hebben overleefd. Dergelijke veranderingen horen erbij. Daar worden we ook aan herinnerd als we Leviticus 23 lezen. Beschreven worden de belangrijkste joodse feesten. De sabbat staat voorop, gevolgd door de hoogtijdagen van Pesach, het Wekenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

Deze feesten worden in de christelijke kerk niet gevierd zoals ze hier beschreven staan, wat niet wil zeggen dat ze daarmee ook helemaal verdwenen zijn. Ons Paasfeest is ondenkbaar zonder de wortels van het Pesachfeest. Ons Pinksterfeest op de vijftigste dag is verbonden aan het Wekenfeest. En het ritueel van Grote Verzoendag helpt ons om na te denken over de betekenis van kruis en opstanding. Christenen nemen de geschiedenis van Israël niet over, maar zetten die op hun eigen wijze mede voort. Oudtestamenticus Eep Talstra vergelijkt

dit proces, dat in de Bijbel zelf al is begonnen, met de kringloopwinkel.

Waar gaat het om in deze feesten? Volgens de creatieve verwerking van Anna kan muziek niet ontbreken. Ballonnen stijgen op. De lichten zijn ontstoken en we krijgen zicht op een blauwe hemel. De vreugde van mensen wordt wakker als hemel en aarde weer contact maken met elkaar.

ds. Hendrik Mosterd



Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74
(033) 472 00 31

Predikant

ds. H.S. Mosterd
predikant@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons
(06) 51 44 10 43
scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

Biblejournaling Lev. 23
door Anna

Onzichtbaar werk in onze gemeente

'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.' (1 Kor. 12:12) Een groot aantal van ons zet zich op uiteenlopende manieren in voor de opbouw van onze gemeente. Van vele belangrijke schakels zijn we ons helemaal niet zo bewust. De werker in de kerk die deze maand voor het voetlicht komt is Arja van Velzen van de Open Maaltijd.

Wat is jouw taak?

Met een aantal vrijwilligers hebben we elke derde woensdag van de maand een Open Maaltijd in het Adventcentrum. Vanaf vijf uur komen de gasten al binnen druppelen voor een maaltijd en een uitleg uit de Bijbel. Psalm 23 is bijvoorbeeld bij velen geliefd. De bezoekers kennen de verhalen vaak uit hun kindertijd. Het beeld van de Herder die voor je zorgt

is ontzettend troostend. Dan wordt er genoten van eten, door vrijwilligers gekookt. Ik regel meestal de kokers, bedenk er soms een thema bij, kook zelf, schep op, ruim op en vooral: luister naar de verhalen van de bezoekers. De bezoekers hebben vaak een minder mooi startpunt in het leven gehad dan de gemiddelde Nederlander. Er is veel gebeurd in het leven waardoor ze kwetsbaar zijn en soms niet goed kunnen meedraaien in de maatschappij zoals we zouden verwachten. Dat maakt het luisteren zo belangrijk, er is oog voor ze en een luisterend oor, soms een advies, en vooral de liefde van God die ze mogen ervaren omdat ze welkom zijn.

Wat vind je mooi aan wat je doet?

Het fijnste aan deze taak is het praktisch bezig zijn voor mijn naaste. Samen met een stel mooie vrijwilligers hebben we een open hart naar onze medemens en dat is wat ik graag doe.



Bergkerk



Pinksteren, hemelse tongval

Met Pinksteren krijgt het 'Woord van al zo hoge' de gedaante van een tong, van taal, vurige taal. Taal die licht geeft, ruimte biedt, adem geeft. Het is taal van bovenaf. Pinksteren betekent: de hemelse tongval verdeelt zich en verbindt mensen, doet mensen communiceren, zij verstaan elkaar, zij verstaan zichzelf, zij worden verstaan.

'Ze leunen niet op de zwaartekracht', zegt Willem Barnard ergens, ze staan niet op hun eigen voeten, zij worden overeind gehouden. Dat is Pasen, opstanding, en opstanding is iets anders als voortbestaan, opstanding wil zeggen overeind gehouden worden. Alsof je door een hemelse tongval aan je kruin overeind gehouden wordt en dat is Pinksteren, als je Pasen hoort in je eigen taal, in je eigen bestaan. We zijn blij op Pinksteren in de Bergkerk het feest van doop en belijdenis te mogen vieren.

Informatie- en welkombijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden

Zondag 26 mei na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook op andere zondagen kunt u voor en na de dienst terecht bij de informatie-tafel in de hal van de kerk. Nieuwe leden van het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn - door verhuizing en/of overschrijving - ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.

Een Paasgedicht van ons gemeentelid Tom Segaar:

Lente

*Tegen al het woeden van
boze machten in
blijft de lente onvermoeibaar
uitzien naar een nieuw begin.*

*De lente is een dromer
een dromer van de zomer
van geur en kleur
van bloesem en van knop
van schapen die in vrede
met de wolven praten
van de lijst met zijn lied
tegen de nacht.*

*De lente gaat haar ongekende
gang tegen de klippen op,
ze weet niet van het resultaat
noch wat er mag en kan,
de lente leeft van haar elan
op weg naar hoogseizoen.*

*Haar diepste wens is dat de mens
haar niet langer in de wielen rijdt.*

*De lente is een dromer
een dromer van de zomer
een dromer van een zoen.*

Activiteiten - u bent van harte welkom

- 12 mei 19.00 uur, PGA-jeugddienst in de Fonteinkerk
- 15 mei, na avondgebed 'Meelezen op Zondag'
- 26 mei, na de dienst van 10.30 uur, welkom nieuwe leden
- 28 mei, 10.15 uur, seniorencontactbijeenkomst
- 29 mei, 12.15 uur inloop, Bergkerk-lunch
- t/m 20 mei expositie met werk van Tiny de Graaf (viltkunst)

Alvast voor juni:

- 26 juni, 12:15 uur inloop, Bergkerk-lunch

Bergkerk

Dr. A. Kuyperslaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 461 79 17
www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk
(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr
van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)
predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders
beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl
NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44



Het Brandpunt



Het Brandpunt viert feest!

Op 22 mei 1994 werd het gebouw Het Brandpunt in gebruik genomen en dat betekent dat de oecumenische Brandpuntgemeenschap dit jaar een jubileum te vieren heeft. Op 1 en 2 juni vieren wij dit met een veelkleurig feest. 'We vormen al dertig jaar op een bijzondere wijze een gemeenschap en dat mag gevierd worden,' aldus Desiree van Hoodonk, lid van de feestcommissie. 'Er is veel om dankbaar voor te zijn, er is hier een mooie groep mensen betrokken en actief en we hopen dat dat nog lang zo blijft.'

Het parelmoeren jubileumfeest biedt een uitgelezen kans om oude en nieuwe bekenden te ontmoeten en de banden aan te halen met (oud)leden, voormalige pastores en mensen uit de wijk. 'Een feest kan voor meer verbinding zorgen. Na het afscheidsfeest van pastor Josephine van Pampus zeiden veel mensen: Dit zouden we veel vaker moeten doen. Je leert elkaar anders kennen.'

De feestelijkheden beginnen op zaterdagavond met een verrassend en afwisselend programma voor en door Brandpuntleden zoals muziek, sketches en een quiz. Op zondagmorgen is er een gezamenlijk ontbijt en vervolgens de jubileumviering. Daar hebben de kinderen en jongeren van Het Brandpunt ideeën voor aangedragen, dus het wordt een vrolijke viering voor iedereen. Kinderkoor Gospelkidz o.l.v. Esther Ocheng-Grünbauer komt zingen.

We nodigen op de zondag naast de 'vaste gasten' ook mensen uit die al langere tijd niet meer in de diensten van Het Brandpunt zijn geweest. Het thema van de dienst is 'Ik hoor erbij'. Op deze wijze kan dit jubileum de drempel om weer eens langs te komen verlagen.'

Aan de stamtafel

De stamtafel in de hal van Het Brandpunt is de plek voor zowel gezellige als serieuze activiteiten. De trefwoorden hierbij zijn steeds: ontmoeting, openheid, respect, dialoog en verdieping. Schuif eens aan en doe mee!

Gesprekstafel

Laat hen allen één zijn, Vader.
(Johannes 17:21)

We verdiepen ons samen in de lezingen van zondag 12 mei. Wát lezen we en wat valt ons op als we samen de teksten hardop lezen? Wat irriteert ons, wat ráákt ons hart en waar zien we iets oplichten? Misschien vinden we liederen die hierbij passen. Doe je mee met dit tafelgesprek ter voorbereiding van de viering? Welkom aan de stamtafel op dinsdag 7 mei om 14.00 uur! Miriam

Spe(e)ltafel

Geen gamespel of Wordfeud achter een scherm, maar een leuk bordspel met elkaar. Aan de stamtafel kun je dammen of schaken en patience spelen. Of aansluiten bij Catan of Ticket-to-ride. Nog beter: neem je eigen spel mee en vind medespelers! Breng ook je eigen bammetje mee, wij zorgen voor een heerlijk kopje soep van het huis. Welkom aan de stamtafel op zondag 12 mei van 13.00 - ca. 15.00 uur, Marga en Paul

Bring back memories

Dertig jaar het Brandpunt! Wat is uw meest gekoesterde/favoriete herinnering? Het zou fijn zijn als u deze herinnering met anderen zou willen delen. Misschien heeft u een foto/schildering/tekening of voorwerp wat hoort bij deze herinnering. Neem deze maar mee.

Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma
anna.walsma@hetbrandpunt.net

Kerkelijk werker

Miriam Bierhaus
miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Johan van der Vorm
secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke
koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt

Met alle verhalen brengen we de dertig jaar weer tot leven. Donderdag 23 mei 19.30-21.00 uur. Miriam en Marga

Aanmelden mag:
stamtafel@hetbrandpunt.net

De Bron



We leven met Pasen in de rug en Gods toekomst voor ogen. Dat vierden we op Eerste Paasdag, dat werd prachtig verbeeld in de bloemschikking van een open graf. In deze weken stellen we de vraag wat leven vanuit Pasen betekent in ons persoonlijk bestaan, in onze kijk op en praten over de wereld, in ons doen en laten.

Hemelvaartsdag - dauwtrappen en eredienst

Om 7.00 uur vertrek vanaf De Bron voor een mooie tocht van zo'n 25 kilometer. We (dauw)trappen langs de Eem, langs weilanden en door het bos. Ongeveer halverwege pauzeren we om ons zelf meegenomen ontbijt te nuttigen, voor koffie en thee wordt gezorgd. We zijn op tijd terug bij De Bron waar ook voor niet-dauwtrappers de koffie/thee klaar staat om dan om 10.00 uur de kerkdienst tot eer van de verhoogde Heer te houden. Bij twijfelachtig weer (wel/niet dauwtrappen?) kan vanaf 6.30 uur gebeld worden naar Annelies van Beek (06-82313242) of Gert van Bommel (06-49836097).



Hemels en zweverig of 'down to earth'?

Wat betekent Hemelvaartsdag voor je? Zeg het in één of twee woorden, stuur deze me van tevoren of meld je quote voor de dienst. Deze komt in een woordwolk te staan. Wie alvast in de Bijbel wil lezen: naast de Hemelvaart van Jezus (Handelingen 1:4-14) lezen we ook Kolossenzen 3:1-18. Centrale gedachte: niet omhoog staren, maar om je heen zien!

Pinksteren - één van Geest in grote verscheidenheid

Wat en hoe vieren we met Pinksteren? Allen die een taak hebben in of rond de Pinksterviering nodig ik persoonlijk uit, maar ieder is welkom voor de voorbereiding op vrijdag 10 mei, 19.30 uur in De Bron.

Zondag voor de vervolgte kerk

Open Doors, de organisatie die op de bres staat voor vervolgte christenen, roept al jaren de zondag na Pinksteren uit tot zondag voor de lijdende kerk. Ten behoeve van kerkdiensten en andere activiteiten worden materiaal en ideeën aangereikt. In De Bron houden we deze zondag een week later. Dit jaar is de avondmaalscollecte bestemd voor Open Doors, we vieren het avondmaal op zondag 2 juni. Medewerking wordt verleend door de cantorij. Ook organiseert de diaconie rond deze tijd een bezoek aan het Centrum van Open Doors in Ermelo; nadere informatie via de Nieuwsbrief.

Pinkstermarkt

Een enthousiast team organiseert de markt. Ook de kerkelijke gemeente vindt het leuk om mee te doen, zo blijkt. De bewoners in de wijk worden uitgenodigd. In het Buurtnetwerk is positief gereageerd op dit initiatief om onderlinge verbondenheid te versterken. Het is nog altijd mogelijk om een tafel te huren om eigengemaakte spullen te kunnen verkopen. Contact: pinkstermarkt@debronamersfoort.nl.

De Bron

Vogelplein 1
(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning
(033) 475 99 41 / (06) 36 20 86 62
koster@debronamersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan
(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13
predikant@debronamersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronamersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronamersfoort.nl

Pinkstermarkt
zaterdag 18 mei 2024
van 10.00 tot 15.00 uur

Protestantse wijkgemeente De Bron
Vogelplein 1, Amersfoort

Verkoop van ;
Zelfgemaakte producten
Zoete lekkernijen om mee te nemen
Lente plantjes
Brocante en boeken
Diverse creatieve workshops

POFFERTJESKRAAM

STDELCOMPETITIE

Koffiehoek
Lekkers
Lunch



Protestantse wijkgemeente

De Brug



We naderen het Pinksterfeest. Het feest van de Geest die ons elkaar doet verstaan. De afgelopen maanden heb ik veel van dit soort 'verstaanmomenten' ervaren bij mijn bezoeken aan u, maar ook in vieringen op zondagochtend. Hoe mooi is het als in een gesprek tussen twee mensen er een Derde is die mee resonanceert. En die ons meeneemt in Gods geheimenis. God die ons verstaat in ons mens-zijn omdat Hijzelf mens werd. Gods Geest leert ons niet alleen elkaar te verstaan, maar leert ons ook de taal van God kennen. Deze taal komt tot ons in Zijn Woord, in de profetieën en in Christus, het vleesgeworden Woord. Die taal begeleidt ons een leven lang. Zo wandelen wij Pinksteren tegemoet waarin we samen op weg gaan, bouwend aan een gemeente, groeiend in geloof, en delen we uit van wat we zelf hebben ontvangen. Een Pinksterlied dat mij telkens weer raakt is lied 689 uit het Liedboek:

*Wat altijd is geweest
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
(...) Hij zoekt naar ons, Hij komt in
mens na mens ons tegen
(...) Wij spreken met elkaar een taal van
hoop en vrede.*

Ds. Susanne van der Sluijs

Vanuit de kerkenraad Jeugdwerk en visie missionair

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering spraken we over het jeugdwerk in de Brug. Leantine (jeugdoudster) en Hilly (jeugdwerkcoördinator) zijn vorig jaar september gestart in hun nieuwe rol. Het was mooi om van hen te horen hoe de jeugdwerkers zich inzetten voor onze kinderen en tieners. Het was niet altijd eenvoudig voor hen in de periode zonder jeugdoudster en coördinator, we zijn dan ook ontzettend dankbaar voor hun inzet en volharding. Met Leantine en Hilly hebben we verder gesproken over de plannen

met het jeugdwerk, en nagedacht over de tops en tips in het jeugdwerk. Het groeiplan met de tieners, waarbij tienergroepen dezelfde jeugdleiding behouden van twaalf tot achttien jaar, en laagdrempelige samenwerking met andere kerken zoals het bezoeken van de EO-jongerendag waren voorbeelden die voorbijkwamen.

Na het jeugdwerk spraken we verder met Hella en Dineke over het thema 'de Brug als missionaire gemeente'. In november berichtte ik al over een inspirerende bezinning die we toen hadden met de commissie missionair. De uitkomsten zijn door de commissie verder uitgewerkt tot een voorstel voor een missionaire visie voor de Brug. Hierin staan zowel 'groeien als gemeenschap en in missionaire houding' (de Brug als gemeenschap) als 'missionair zijn in eigen persoonlijke omgeving' (de Brug actief naar buiten) centraal. En vooral ook de interactie tussen die twee, want om met een vurig hart naar buiten te kunnen treden moeten we elkaar voeden, inspireren en toerusten. We danken de missionaire commissie voor hun inzet en kijken uit naar het vervolg.

Leendert Kok, voorzitter kerkenraad

De Brug

Schuilburgerweg 2
(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs
susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkebalans

kerkebalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl



Emmaüskerk



Van kletsbank naar koffiehoek

Zoals eerder al is aangegeven hebben we op woensdagmorgen altijd 'open kerk'. Er is dan de mogelijkheid voor iedereen om een kopje koffie of thee te komen drinken in onze kerk. Vrolijke gesprekken, soms diepgaande gesprekken over alles wat er in de maatschappij gebeurt, komen aan de orde. Meestal komen zo rond de tien tot twaalf mensen langs. Voorheen moesten we steeds slepen met stoelen, maar sinds kort hebben we in één van de zijbeuken een ware koffiehoek gecreëerd, die permanent daar aanwezig is. Op woensdag bent u welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Gedurende enkele jaren heb ik de kletsbank gebruikt om mensen uit te nodigen om plaats te nemen en in de gelegenheid te stellen om even van zich af te kletsen. Ik noemde dit 'pastoraat op de stoep'. De animo hiervoor was wat beperkt, hoewel er zeker leuke en fijne gesprekken hebben plaatsgevonden. De kletsbank heb ik aan de kant geschoven en ingeruild voor een 'open kerk moment' op de vrijdag van 11.00 uur tot 12.30 uur. Ook dan staat de koffie klaar en bent u van harte welkom.
Sierk de Bruin

The Passion

Het is alweer een paar jaar een traditie bij ons in de kerk om samen op Witte Donderdag te kijken naar The Passion. We mochten dit keer ruim dertig mensen van jong tot oud in de kerk verwelkomen. En wat was het een mooie avond! Eerst met elkaar tijdens de vesper het Avondmaal vieren. Daarna hebben we gekeken naar The Passion, met liederen die we allemaal kennen, er werd ook zachtjes meegezongen in de kerk. Thema van dit jaar was: Ik geloof in jou. En zeker in deze tijd, waarin veel gebeurt, thuis, maar ook ver weg, vergeten we vaak dit tegen elkaar te zeggen. Na afloop werd er nog een tijdje nagepraat over The Passion. Mooi om dit samen te beleven en naar paasochtend toe te leven.
Robert Kordes

Terugblik op de Veertig Dagen en de Stille Week

Zoals we inmiddels gewend zijn heeft de liturgiecommissie de vespers in de Stille Week verzorgd. Als thema hadden de leden voor 'Veertig' gekozen.

Op de eerste zondag van de Veertig-dagentijd stonden we ook stil bij dat getal. We lazen over de eerste veertig-dagentijd in de Bijbel: de veertig dagen en nachten dat het stortregende bij de zondvloed en alle levende wezens, die niet in de ark van Noach waren, stierven. In de middag van die zondag kwamen we in besloten gezelschap bijeen om de film 'Noach' te bekijken: aanschouwelijk onderwijs.

In de vespers van de Stille Week gingen de leden van de liturgiecommissie voor; de diakenen deden daarbij de voorbede. Het kwam mooi tot uitdrukking hoe verschillend ieders beleving van de vastentijd is en ook hoe divers de geloofsopvattingen zijn binnen onze kleine gemeenschap. Er kwamen overwegingen langs over verbondenheid, vasten, geliefd zijn, vergeving... Het was heel verrijkend om dat zo met elkaar te delen.

ds. Marjan van der Burg-Los

Emmaüskerk

Noordewierweg 131
(033) 461 39 37

Internet

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant

ds. M. van der Burg-Los
(035) 542 69 53

Verhuur

dhr. H. Tornij
zaalbeheer@gmail.com

Bankrekening

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk
Protestantse Gemeente



Fonteinkerk



Drukte van jewelste bij duurzame ruilbeurs

12 en 13 april was er weer een succesvolle editie van de duurzame Ruilbeurs! vanaf zaterdagochtend 10.00 uur kon men komen winkelen. Al ruim voor die tijd stonden er mensen in de hal te wachten die graag iets moois wilden scoren: van kleren en speelgoed tot plantenstekjes. Het was in onze kerk een drukte van jewelste. Wat een gezelligheid en blijdschap bij het scoren van een mooi item! De plantjes waren weer snel weg. De koek en zopie, gemaakt door onze vele vrijwilligers, was ook weer vertegenwoordigd waarvoor de opbrengst was voor stichting Mikondo, ons project in DRC. Wat een mooie, positieve geluiden over dit evenement en inmiddels weten mensen ook ver buiten onze wijk de Fonteinkerk te vinden! De volgende beurs kan al genoteerd worden in de agenda: 22 en 23 november!

De jeugddienst van het jaar: Waar maak jij je druk om?

Voor alle tieners in Amersfoort en Leusden: georganiseerd door de kerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Zondagavond 12 mei 2024 van 19.00 tot 20.00 uur in de Fonteinkerk. Met dominee Rolinka & pop- en gospelkoor Hatikwa. Zie ook verderop in deze Vierklank.



Pinksterproject KIEM - Welkom

Zondag 19 mei vieren we met jong en oud het Pinksterfeest. De kinderen van KIEM leggen verbinding tussen Pasen en Pinksteren en heten iedereen, met welke taal dan ook, WELKOM. Het gaat in deze dienst om vragen als: Hoe versta je een ander? Wat maakt verstaan van een ander (soms) lastig? Hoe overbrug je taalverschillen? En op Pinksterzondag heten de kinderen ons allemaal in verschillende talen welkom.



De pastoraatgroep heeft Wim Verschoor de paaskaars van 2023 gebracht. Hij was blij verrast en dankbaar dat hij deze kaars mocht ontvangen. Een mooie herinnering aan de Fonteinkerkgemeente.

Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 461 49 95
www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho
(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl

Predikant

Vacature
Consulent: ds. L.J. Koffeman (06) 28 80 72 75
leokoffeman@pkn-amersfoort.nl

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

Activiteiten - Wees welkom

- Zo 5 mei: Speciale dienst over "Waar denk jij aan als je op 4 mei twee minuten stil bent?"
- Zo 12 mei: Jeugddienst "Waar maak jij je druk om?", 19.00 uur (zie ook verderop in deze Vierklank)
- Vrij 17 mei: Samen aan Tafel
- Zo 19 mei: Pinksterproject KIEM: WELKOM
- Zo 26 mei: Muziek&Ontmoeting, When birds come back van Kamerkoor Venus Utrecht
- Woe 29 mei: Interactieve lezing Paul Schenderling n.a.v. zijn boek Er is leven na de groei (meer verderop in deze Vierklank)
- Vrij 31 mei & za 1 juni: Retraite weekend Pleisterplaats, 'het levend houden van de hoop in tijden van wanhoop', begeleiding Marco Last

De Hoeksteen



Communicatie-ouderling



De Hoeksteen heeft al meer dan 5 jaar een 'ouderling communicatie'. Dat lijkt een onbegrensde functie en onbegonnen werk. Dat is het ook, maar ik beperk me vooral tot de hand- en spandiensten voor De Hoeksteen. De meeste vragen komen naar mij toe van mensen die geen nieuwsbrieven en geen kerkbladen lezen. Dat kunnen ook klachten zijn. Mooie vragen krijg ik van gasten of nieuwkomers. Iedereen is welkom in De Hoeksteen en er is aandacht voor iedereen. Op de zondagmorgen is De Hoeksteen toch een sociaal kerkelijk gebeuren. Mensen bezoeken met plezier de erediensten en drinken na afloop van de dienst koffie met elkaar. Zo wordt de kerkelijke verbinding op gang gebracht. Inmiddels heeft De Hoeksteen een kerkapp en is mijn vraagbaakfunctie afgenomen. De agenda, de bijeenkomsten en de activiteiten zijn nu voor iedereen binnen handbereik.

Voor de externe communicatie ben ik voor De Hoeksteen de preekregelaar. Dat is een stevige klus die wekelijks terugkomt. Gemeentelieden verwachten wel dat er wekelijks op de zondagmorgen een voorganger aanwezig is. Het is belangrijk om voorgangers te vinden en ze op tijd aan te schrijven. De liturgie moet op tijd klaar zijn. Daarna worden de medewerkers van de dienst aan het werk gezet. Denk aan de organist, de lector, het beam- en streamteam, de geluidsman en de koster. Ook de

redactie van de nieuwsbrief wordt snel op de hoogte gebracht. Een kerkdienst organiseren vraagt altijd om een degelijke voorbereiding. Soms gaat er weleens wat mis in de communicatie maar dat heeft ook zo zijn charme. Het blijft immers mensenwerk en vrijwilligerswerk.
Arjan Tissink

Het 27ste Pelgrimstochtje: Quotes van hen die erbij waren:

Annelies:

'Super om op te trekken met anderen die ook iets hebben met geloof, vriendschap en natuur. Maaltijden en gesprekken delen, los van verplichtingen, dat is voor mij 't Pelgrimstochtje.'

Bernard:

'De zusters doen alles met veel zorg, ze vernieuwen zich door jongeren te ontvangen. Niet met preken, maar door te tonen hoe ze hier leven. Een eye-opener.'

Twee debutanten:

'We lopen voor het eerst mee en vroegen ons af hoe dat zou mengen, maar we zijn helemaal opgenomen in de groep.'

Nieuwkomer Marjan:

'Ik voel me direct thuis. Het klooster, de begeleiding en hulpvaardigheid doen mij goed.'

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59
3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz
lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl
(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer
voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl

Jan:

'Een stukje samen-op-lopen nodigt uit tot persoonlijke gesprekken.'

Linda:

'Alles komt voorbij, mooie gesprekken, stiltemomenten, uitdagende wandelpaden en... niet onbelangrijk: veel humor en vrolijkheid!' en verder: 'Ik ga altijd voldaan weer naar huis en kijk meteen weer uit naar het volgende Pelgrimstochtje.'

(Zie www.zindex033.nl, redactie.)

Jeroen van der Bijl verzamelde deze quotes.



De Inham



Biodiversiteit

In april was er een themaviering en tentoonstelling in De Inham over biodiversiteit, de verscheidenheid van het leven op aarde. Die is gigantisch. In een handvol aarde kunnen wel 1 miljard bacteriën leven. Onvoorstelbaar! Wij mensen maken deel uit van dat ecosysteem. Maar tegelijk verwoesten we haar met verontrustende snelheid. Nu is 'biodiversiteit' geen Bijbelse term, maar het is wel een Bijbels concept. In de woorden van Psalm 104: "Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde." Bij herhaling bezingt de Bijbel de verscheidenheid, schoonheid en complexiteit van de schepping: van Genesis 1 ("God zag dat het goed was") tot aan het laatste Bijbelboek Openbaring. Daar aanbidden vier wezens die de verscheidenheid van de natuur vertegenwoordigen - vogels, mensen, wilde en tamme dieren - Christus op de troon.

De tentoonstelling 'Biodiversiteit in Amersfoort' bestond uit een kleurrijk half rond paneel met foto's van herkenbare flora en fauna, vier informatiepanelen, een plek om liefdesbrieven te schrijven (of een tekening te maken) aan de aarde en spelletjes voor jong en oud.



Deel paneel 'Biodiversiteit in Amersfoort'

Activiteiten in mei

In uw eigen tuin of omgeving kunt u ook op zoek naar allerlei soorten planten en dieren. Hoeveel kunt u er benoemen? Op naar 1000 soorten! Er is een mooie activiteit van Het Groene Huis in Schothorst: '1000 soorten tellen met Rob Hemmelder'. Datum:

9 mei 19.00 uur t/m 10 mei 16.00 uur. Hoeveel verschillende soorten planten en dieren kunnen we vinden in park Schothorst? Kijk op hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda/1000-soorten-tellen-met-rob. Hopelijk wordt u ook enthousiast hiervan: op 12 mei gaan we met Pim van Oers de tuin van De Inham in, op zoek naar de soortenrijkdom die daar te vinden is.

Vruchten van de Geest

Het Pinksterfeest is ook het feest van diversiteit. Enkele kerkgangers van De Inham is gevraagd hoe men de Geest heeft ervaren of welke associatie men heeft met een van de negen vruchten van de Geest. Dit leverde mooie reacties op.

Liefde

"Geloof, hoop en heel veel liefde."
Gees

Vreugde

"Na al het sombere in de wereld: de zon."
Geerke

Vrede

"Bij vrede denk ik aan Jeruzalem, dat Jood en Palestijn er samen in harmonie en onderling respect mogen wonen."
Anoniem

Geduld

"Ik mis af en toe mijn geduld en ervaar dan dat ik de Geest mis."
Wim

Vriendelijkheid

"Klaar staan voor je naaste." en "Behulpzaamheid."
Mini en Louise

Goedheid

"Wie goed doet Go(e)d ontmoet."
Bert

Geloof

"Vertrouwen dat het goed komt."
Marieke

De Inham

Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij
(06) 41 64 78 10
koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin
secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net

Zachtmoedigheid

"Openstaan voor meningen van anderen, durven zoeken naar het grijze gebied en met zachtmoedigheid benaderbaar blijven."

Anton, Aukje en Arianne

Zelfbeheersing

"Dat je een woord of reactie inslikt die voor op je tong ligt, maar niet zo helpend is voor onderlinge vrede/samenhang."

Gerry



Nieuwe Kerk



Een gesprek in de baarmoeder

"Ik geloof dat er leven is na de geboorte", zegt het meisje tegen haar tweelingbroertje in de baarmoeder. Haar broertje wil er niet aan en zegt: 'Dit is alles wat er is.' Maar het meisje blijft erbij: 'Er moet meer zijn dan deze donkere plek, ergens moet licht zijn en ruimte om te bewegen.' Haar broertje laat zich niet overtuigen. Na een poosje zegt zijn zusje: 'Er is nóg iets, ik denk dat wij een moeder hebben.' Daarop reageert haar broertje geërgerd: 'Hoe kom je erbij? Ik heb nog nooit een moeder gezien!' Het blijft een tijd stil in de baarmoeder, tenslotte zegt het meisje: 'Voel je dan

die pijnlijke samentrekkingen niet?' Ja, die heeft hij ook gevoeld: 'Wat is daar zo bijzonder aan?' 'Nou,' zegt ze, 'ik denk dat die ons voorbereiden op de overgang naar een nieuwe plaats, waar het mooier is dan hier, waar wij onze moeder zullen zien.'"

ds. Gerard Kansen



Tijdens de Paasdienst werden Anouk Steinberger, Philip van Essen en Dennis Quick gedoopt. Het was een indrukwekkende dienst met mooie getuigenissen van de dopelingen.

Nieuwe Kerk

Leusderweg 110 Amersfoort
www.nieuwekerkamersfoort.nl

Predikant

ds. Gerard Kansen
(033) 737 00 10
gerardkansen@nieuwekerkamersfoort.nl

Scriba (contactpersoon kerkenraad)

scriba@nieuwekerkamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@nieuwekerkamersfoort.nl
of bij één van de ouderlingen

Verhuur

Marijke Buis (033) 461 48 57
beheer@nieuwekerkamersfoort.nl

Kopij voor Vierklank

vierklank@nieuwekerkamersfoort.nl

Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit de Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen een taak uitvoert. We leggen deze persoon drie vragen voor. Deze keer is de beurt aan Matty Gijtenbeek. Matty is in 1984 met man en twee kinderen naar de Nieuwe Kerk gekomen vanwege het sluiten van de Ontmoetingskerk. Het gezin had een kleine zelfstandige winkel in levensmiddelen waar Matty ook in meewerkte. Na het overlijden van haar man in 1995 (hij was pas 52 jaar), is ze gestart met vrijwilligerswerk in de Nieuwe Kerk en wel met koffieschenken en helpen bij de bazaar/boekenmarkt. Dat laatste doet ze nog steeds en daarnaast helpt ze bij de maandelijkse maaltijd in de Nieuwe Kerk.

Graag stellen we Matty drie vragen én mag ze de pen doorgeven aan een andere 'uitvoerder achter de schermen'.

1) Wat maakt jou vooral gelukkig of waarover ben je het meest blij?

Ik word blij van mijn vrijwilligerswerk als gastvrouw in een verzorgingshuis. Ik help met koffieschenken en kan een luisterend oor bieden. Dat laatste is heel belangrijk heb ik gemerkt.

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog op de toekomst?

De Nieuwe Kerk is een groeiende gemeente met veel jonge gezinnen. Alle gemeenteleden, jong en oud, hebben hun eigen karakter. Ik hoop dat dit in de toekomst zo mag blijven, die verscheidenheid. Dat het een centrale plek mag zijn voor jong en oud!

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in jouw geloofsleven?

De Nieuwe Kerk is belangrijk voor mij. Het is een plek waar je tot rust kan komen. Een plek om God te dienen en

te aanbidden.

Matty geeft de pen graag door aan Coenraad Hasselaar. De redactie zal contact met hem opnemen!



Nijenstede

Het is niet zo bekend, maar wist u dat Nijenstede eigenlijk om een hervormde kapel heen gebouwd is? In 2001 werd na een verbouwing de huidige Andreas-kapel in gebruik genomen. Deze is nu bijna onherkenbaar als kapel, behalve aan een glas-in-loodraam en enkele andere attributen. Toch was dit een duidelijk herkenbare kapel, gebouwd eind jaren '50. De oude Andreaskapel heeft verschillende jaren gediend als plaats van samenkomst voor de wijkgemeente van Randenbroek, die nu in de Brug samenkomt. Nu komen we elke zondag nog steeds samen met bewoners van Nijenstede, afkomstig uit verschillende kerken. Een mooi voorbeeld van een kapel die meegroeit met de mensen.

Bij de diensten in Nijenstede zingen we vaak wat oudere liederen, die vinden wat meer aansluiting bij wat men kent. Dit is er zo een: 'De kerk van alle tijden, kent slechts een vaste grond. 't Is Christus die door lijden, zijn volk aan zich verbond.' Een lied voor alle getijden van een kapel, voor alle getijden van het leven.



Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)

Geestelijk verzorger

Nel Walet (tijdelijk)
nel.walet@beweging3.nl

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink
bartvandenbrink@kpn-amersfoort.nl

Vrijwilligerscoördinator

Rob Schuitemaker
robschuitemaker@gmail.com

Penningmeester

Bert Blankenstijn
bert.blankenstijn@kpnmail.nl
NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG
Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk

Een mei vol ontmoetingen komt eraan

We beginnen de maand mei met Een ander geluid op zondag. De kunst-commissie bedacht voor 5 mei een aansprekend programma rond het thema Vrijheid en Verbinding - Hoe dan? Deze woorden klinken zo vanzelfsprekend, maar zijn niet eenvoudig. Ensemble Vocabel - vijf prachtige vrouwenstemmen - zingt a capella voor ons. Mooie ingetogen muziek die bij het thema aansluit. Met een gesprek met een gast van De Aandacht aan de Zuidsingel (voorheen DAC) en anderen. Na afloop is er ontmoeting en koffie. Entree is vrij, maar een bijdrage in de kosten wordt gevraagd bij de collecte. Met Pinksteren vieren wij doop en belijdenis van drie gemeenteleden. Het zal een bijzondere dienst worden.

In de loop van mei houden we weer huiskamergesprekken (voorheen

groothuisbezoek). We hebben twee thema's, namelijk troost en trots.

TROOST - Wat is je ervaring ermee? Heb je het nodig? Kun je het elkaar geven? Troost is iets heel persoonlijks. Maar ook universeel. De areligieuze Canadese historicus Michael Ignatieff werd overvallen door troost bij het luisteren naar de psalmen. Hij schrijft er ontroerend over.

TROTS - is misschien iets heel anders. Maar ook universeel. Wat is je ervaring daarmee? Hebben we het nodig? Of hebben we er soms te veel van? Filosoof Martha Claeys (1994) heeft de Socrates-wisselbeker gewonnen met een boek over Trots. Maar je hoeft geen boek te lezen om er iets over te kunnen vertellen. Of om het aan te horen. Uitnodigingen worden in de Johannesbrief verspreid en zijn op de website te vinden.

Alke Liebich



Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com
(06) 28 36 77 49

Predikant

Mw. ds. A. Liebich
(033) 258 36 13
a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere
Aard te Amersfoort

St. Joriskerk



Vanuit de kerkenraad

Met blijdschap en dankbaarheid delen wij u mee dat tijdens de laatste kerkenraadsvergadering het moderamen voor de komende periode is vastgesteld. De zittende leden zijn unaniem herkozen en zetten met enthousiasme hun taken voort.

Het moderamen bestaat uit afgevaardigden vanuit elk gremium binnen de kerkenraad en is verkozen voor een periode van twee jaar. Het moderamen is verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van de kerkenraadsvergaderingen en het aansturen van de werkgroepen en commissies, om zo de gemeente te dienen en te ondersteunen. Het moderamen bewaakt de visie en missie van onze kerk en onderhoudt contacten met andere kerken.

Laten wij als gemeente bidden om Gods zegen over het werk van het moderamen en de kerkenraad. Moge God ons leiden en inspireren in alles wat wij doen, zodat wij als gemeente een getuigenis mogen zijn van Zijn liefde en genade.

Met vriendelijke groet,
Scriba broeder Gerritsen

Vanaf 2023 is de christelijke Somalische gemeenschap een pioniersplek geworden. Hierbij werd de gemeente een zuster-gemeente van de St.-Joriskerk.

'Ik ga mijn Vader ontmoeten'

Via onze Somalische broeder kwam ik in contact met een nieuwe Somalische christen. Laten we hem Ibrahim noemen.

Ibrahim had op een azc (asielzoekerscentrum) een Lukasevangelie in het Somalisch aangetroffen. De boodschap had hem diep geraakt. Maar er waren nog grote vragen. Als moslim word je niet zomaar christen! Hij installeerde een bijbelapp op zijn telefoon en bekeek filmpjes op YouTube. Langzaam maar zeker raakte hij ervan overtuigd dat bij Jezus te vinden is wat hij sinds zijn kinderjaren zocht: vergeving van zijn zonden.

Dat alles wist ik nog niet toen ik hem voor het eerst opzocht. Ik was gewoon benieuwd wat voor persoon ik zou gaan ontmoeten. Ibrahim bleek een levendig persoon, vol van de Heere Jezus. God noemt hij steevast 'Vader'. Moeiteloos noemt hij allerlei Bijbelteksten op die hem aanspraken, met de vindplaats erbij. Hij is in zijn verhalen niet te stuiten. Hij heeft een sterk verlangen dat zijn volk tot geloof in Christus zal komen en dat hij daarin een middel mag zijn.

Vóórdát we mensen naar de besloten bijeenkomsten van de pioniersplek uitnodigen vindt er tenminste één kennismakingsgesprek plaats. Maar Ibrahim uitnodigen naar de bijeenkomst zou geen enkel probleem zijn. Dat werd me al snel duidelijk!

Ibrahim woont ver weg. Voorzichtig polste ik of hij financiën had voor een verre treinreis. Hij antwoordde resoluut: "Ik betaal alles zelf! Ik ga naar het Huis van mijn Vader! En voor het eerst van mijn leven ga ik de kinderen van God ontmoeten!"

Ibrahim was wel een beetje nerveus toen hij voor het eerst Guriga Rabbiga binnenstapte. Maar het werd één van de mooiste dagen uit zijn leven. Voor het eerst samen met andere Somalische gelovigen rondom het Woord van



St. Joriskerk

Hof 1
beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filalethes
Havik 29
beheerder@filalethes.nl

Website

<https://sintjoriskerk-amersfoort.nl>

Scriba

Reinier Gerritsen
scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde wijkgemeente St.-Joriskerk

God! Dankbaar nam hij een complete Somalische bijbel in ontvangst. Liefdevol kuste hij de kaft ervan.

Aan het eind van de avond stelde hij de terugreis steeds langer uit. Het was moeilijk om weer afscheid te nemen! "Dit Huis roept naar mij om langer te blijven!" Tenslotte nam hij de laatste trein. 'Nabad gelyo!' Ga in vrede!

Een groet vanuit Guriga Rabbiga (Huis van God),
Het Pioniersteam



WILT U HEEL SPECIFIEK GEVEN VOOR DE (GEHEIME) GEMEENSCHAP VAN SOMALISCHE CHRISTENEN IN NEDERLAND?

GEBRUIK DEZE QR-CODE



pioniersplek van:



De Veenkerk



Agenda

- Zaterdag 4 mei: Herdenking 4 mei in De Inham
- Zondag 12 mei: Tienerkerk
- Dinsdag 14 mei: Huiskamerkring
- Dinsdag 21 mei: Zinkring
- Donderdag 30 mei: 'Jezus, waarom?'
- Vrijdag 31 mei: Kidzzclub en Chillclub

Tienerkerk

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs is er één keer per maand een eigen viering op zondagochtend. Zij gaan gelijk met de 'gewone' viering naar een eigen ruimte. Aan de hand van een thema discussiëren de jongeren over het geloof en hun beleving daarbij. Eens per jaar organiseren de tieners met elkaar een viering voor alle gemeenteleden.

De Veenkerk presenteert: 'Jezus, waarom?'

Wat gebeurt er als Bas Ragas, entertainer en schrijver, de theoloog Ad van Nieuwpoort tegenkomt? Hoe verschillend ze ook zijn, de verhalen uit de Bijbel vinden ze fascinerend. Hoezo? Wat herkennen ze in die eeuwenoude verhalen? Bas en Ad laten in hun voorstelling aan de hand van verschillende Bijbelverhalen de schoonheid ervan zien. En welke zingeving erin zit. Samen lazen ze vier jaar in de Bijbel en

kwamen ze tot een kern: wat is leven eigenlijk? Waar zou dat over kunnen gaan? Wat geeft ons leven waarde, inhoud en betekenis? En waarom voelen mensen zich in onze tijd verloren, los van de samenleving? Je hebt nou eenmaal winnaars en verliezers, toch? De verhalen in de Bijbel wijzen op iets heel anders. Compassie, menselijkheid en zelfkritiek staan daar voorop.

Bas en Ad schreven het boek *Jezus, waarom? Over God - wie of wat zou dat kunnen zijn? Is de Bijbel een historisch, literair of religieus boek? En: hoe relevant zijn de Bijbelverhalen anno 2024?* In de voorstelling nemen Bas en Ad je mee naar die eeuwenoude Bijbelverhalen. Ze laten zien dat die ook nu van grote waarde kunnen zijn. De voorstelling wordt omlijst door livemuziek van zangeres en gitariste Niki Jacobs, gespecialiseerd in Jiddische liederen en Joodse volksmuziek. Na afloop kunt u met een drankje napraten en het boek *Jezus waarom* aanschaffen en laten signeren.

De lezing is een variant op de theater-voorstelling 'In Gods naam' waarmee Bas volle zalen trekt. 'Er is behoefte aan dit verhaal in onze verweesde samenleving', vertelt Ragas aan

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort

Predikant

Rolinka Klein Kranenburg

(06) 55 87 47 38

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniëlle (voorzitter@veenkerk.nl)

Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

Veenkerk-lid Peter Siebe. 'Want het neoliberale idee "succes is een keuze en als je je best doet, lukt het" klopt van geen kant. In onze samenleving stel je niets voor als je niet produceert, consumeert of communiceert. En vooral dat laatste: je moet communiceren wat je consumeert of produceert. Dat het leven draait om zingeving, menselijkheid, compassie en zelfkritiek, dat zijn we kwijt. En dat haal ik uit de Bijbel. Veel mensen weten wel wat van de Bijbel, maar ze zijn afgeknapt omdat het verhaal hun op een dogmatische of vastgeroeste manier verteld is. Terwijl het om menselijkheid gaat.'



'Jezus, waarom?' is te zien op 30 mei 2024 om 20.00 uur in Theater de Kamers, Wezeperberg 1, 3825 DJ Amersfoort. Met Bastiaan Ragas en Ad van Nieuwpoort, en met muzikale medewerking van Niki Jacobs. Een kaartje kost 18,50 euro en is online te bestellen via <https://www.ticketkantoor.nl/shop/BastiaanRagas>. Het aantal plaatsen en kaarten is beperkt. Wees er dus snel bij! De kaartverkoop dekt alleen de kosten, er zit geen winst op. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden via de QR-code.



De toekomst van de kerk

Kom 25 mei 2024 vanaf 10.30 uur naar de Johanneskerk voor een lezing door Aarnoud van der Deijl in het kader van de jaarvergadering van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) NL. Een leven zonder kerk? Is dat de toekomst? Van 'zeven plannen die de kerk niet konden redden' tot de vraag of we het wel redden zonder kerk. Van rouw naar sprankjes hoop en vragen aan de gehele samenleving.

Adres: Westsingel 30 Amersfoort. Vrij toegankelijk.
Kosten: € 5, aanmelding niet nodig



't Pelgrimstochtje: wandelen, vrolijkheid, goede gesprekken en inspiratie

(zie ook de Hoeksteen-pagina voor quotes van de pelgrims)

Twente: mooie vergezichten, glooiende weilanden, modderige paadjes, samen met goede gesprekken, plezier, stiltemomenten en het Klooster van de Franciscanessen van Denekamp. Ingrediënten van het 27ste Pelgrimstochtje.

De tweedaagse wandeltocht begint op vrijdag 5 april na een busreis, een meditatie in de Oldenzaalse Hofkerk en wat Pelgrimslieiden. Ons wacht een prachtige en afwisselende etappe van zo'n twintig kilometer. Aan het eind van de middag arriveren we bij het klooster. Wij horen van Zuster Christella over het leven in het klooster.

Dag 2 start met een viering, waarin Franciscus van Assisi centraal staat. Na ontbijt, groepsfoto en warm afscheid van de Zusters vertrekken we voor etappe 2. Opnieuw staat ons zo'n twintig kilometer én veel variatie te wachten. Tegen het eind van de middag komt het eindpunt (Vasse) in zicht, waarna de bus ons terugbrengt naar Amersfoort.

't Pelgrimstochtje 2025 vindt plaats op 11 en 12 april, opgeven kan via www.zindex033.nl.

Jeroen van der Bijl



Boekenmarkt

Op zaterdag 25 mei organiseert Inloophuis "De Ontmoeting", De Bekroning 2, een boekenmarkt. De huiskamer is gevuld met duizenden tweedehandsboeken, die soms nog als nieuw zijn. Iedereen is welkom van 10.00 tot 14.00 uur.

Komt u ook een paar mooie boeken scoren over tuinen, reizen, kunst of om lekker te lezen in de komende vakantieperiodes? De opbrengst is bestemd voor de activiteiten van het inloophuis.



INTERACTIEVE LEZING 29 MEI 20.00 UUR
HUIS VAN ZUID/FONTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4



door **Paul Schenderling**

Stoppen met economische groei,
maar groeien in geluk, op een leefbare aarde,
is dat mogelijk?

INLOOP VANAF 19.30 UUR VRIJWILLIGE BIJDRAGE GEWENST

AANMELDEN: VORMINGDOORONTMOETING@FONTEINKERK-AMERSFOORT.NL

VORMING DOOR ONTMOETING



RETRAITE

HUIS VAN ZUID

31 MEI & 1 JUNI

WEEKEND

Een retraite in de periode na Pinksteren waarin je je kunt laten voeden door meditatie, Bijbelteksten, poëzie, kunst, bibliodrama, stilte en de natuur rondom het thema 'Het vuur van de hoop' o.l.v. begeleider Marco Last

PRAKTIISCHE INFORMATIE: WANNEER: VRIJDAG 31 MEI 2023, VANAF 17.30 UUR & 1 JUNI 2024, 18.30 UUR. **KOSTEN:** eigen bijdrage deelnemers: € 50,-. **OVERNACHTING:** Voor mensen van buiten Amersfoort: we gaan er vanuit dat je zelf overnachting regelt. Mochten de kosten en een overnachtingsplek bezwaar opleveren, neem dan svp contact op, dankijken we naar mogelijkheden van logeren bij gemeenteleden. **OPGAVE EN NADERE INFORMATIE:** Vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl. **BEGELEIDING:** Marco Last, ondersteund door het team van Vorming door Ontmoeting Fonteinkerk. Deze activiteit maakt onderdeel uit van activiteiten van de werkgroep Pleisterplaats. www.fonteinkerk-amersfoort.nl

WAAR MAAK JIJ JE DRUK OM?

Jongedienst



Robert Kochstraat 4,
3817 JM Amersfoort

19:00-20:00 Fonteinkerk Amersfoort

12 | MEI | 2024

Georganiseerd door de kerken van de
Protestantse Gemeente Amersfoort

Dé jeugddienst van het jaar voor alle tieners in Amersfoort en Leusden

Waar maak jij je druk om?

- Je familie
- Je uiterlijk
- Je social media account
- Het milieu
- Je huiswerk
- Oorlog
- Geld
- Iets heel anders, namelijk...

Zondagavond 12 mei
praten we hierover
met elkaar. En we
schakelen over naar
Bantang Gebang: de
grootste vuilnisbelt
ter wereld.

Met medewerking van:

- Pop- en gospelkoor Hatikwa (foto voorkant)
- Dominee Rolinka Klein Kranenburg



Orgelconcerten in Joriskerk

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, om 15.30 uur geeft Vincent de Vries uit Seoel een concert op het Naber-orgel. Hij speelt Preludium en Fuga in Es dur BWV 552 van Bach, delen uit de 'Suite in oude stijl' van Cornelis Bute, drie werken van Alexandre Guilmant: Marche d' Ariane, Cantilène pastoral en Verset in F. Verder enkele koraalbewerkingen en aan het slot de variaties over 'Merck toch hoe sterck' van Paul Christiaan van Westering.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, om 15.30 uur verzorgt Rien Donkersloot een concert. Hij doet dat samen met Richard Vos, de winnaar van het amateurconcours van afgelopen oktober. Richard Vos speelt Buxtehude (Magnificat), Bach (Komm Gott Schöpfer) en Vierne (Pastorale uit Symfonie 1). Rien Donkersloot improviseert en speelt Toccata II van Marius Monnikendam. Samen spelen zij een compositie voor twee orgels.

De toegangsprijs is €10, inclusief koffie/thee, vrije toegang tot en met 18 jaar. www.orgelconcertenjoriskerk.nl

God opgraven in een geteisterd hart

In 1981 verscheen "Het verstoorde leven", een bloemlezing uit de dagboeken van Etty Hillesum. De joodse Hillesum schreef de dagboeken tijdens de Duitse bezetting als onderdeel van haar therapie. Ze bieden een blik in de ziel van een zeer intelligente en gevoelige jonge vrouw, die in een tijd van ondergang en terreur de moed had om te kiezen voor een weg van menselijkheid en compassie. In september 2022 kwam de biografie van Etty Hillesum uit, geschreven door Judith Koelemeijer. Ze werpt nieuw licht op de intrigerende en inspirerende figuur van Etty Hillesum. De biografie biedt ook een toegankelijke kennismaking met Etty Hillesum en haar werk.

In deze bijeenkomst verkennen we het leven en het gedachtegoed van Etty Hillesum aan de hand van de biografie en van enkele passages uit haar werk. We gebruiken daarbij de biografie van Judith Koelemeijer: Etty Hillesum, *het verhaal van haar leven* (uitgeverij Balans, 2022).

Dinsdag 7 mei, 19.30 uur, maximaal 15 deelnemers, begeleiding: Anna Walsma, plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31, aanmelding: secretariaatscc@gmail.com, bijdrage: € 5.



MUZIEK & ONTMOETING
ZONDAG 26 MEI 12.00 UUR
FORTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4, AMERSFOORT

WHEN BIRDS COME BACK



KAMERKOOR VENUS
 O.L.V. KRISTA AUDERE

HET CONCERT begint om 12.00 uur, vanaf 11.30 uur bent u welkom.
 Na het concert kunt u npraten met elkaar.
 Om 14.00 uur wordt het programma afgesloten.

Voor info en vragen over Muziek&Ontmoeting: publiciteit@fonteinkerker-amersfoort.nl

Maria in mij, wisseltentoonstelling

De opening van de derde tentoonstelling van Maria in mij is 5 mei van 13.00 tot 15.00 uur in het Spiritueel Cultureel Centrum met Krijnie Beyen. In de tentoonstelling zijn een kunstwerk van Margriet Eyken en emailles van Ina Vader. Ellen Faber (kunstenaar) en Sara Sounds (muziek) verzorgen een meditatie moment en Michiel Buursen een piano- en klankschalenconcert.

Plaats: St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29, Amersfoort. Graag aanmelden: secretariaatscc@gmail.com.



Herdenking 4 mei Soesterkwartier



Juist nu oorlog dichterbij is, willen we op zaterdag 4 mei vanaf 19.00 uur in de Emmaüskerk in het Soesterkwartier bij elkaar komen om troost te zoeken in de wanhoop die je soms kunt voelen. Waar haal jij hoop uit? Dit jaar zullen we het hebben over kleine lichtstraaltjes van goedheid en samenzijn.

In verbondenheid met heel Nederland herdenken we dan de oorlogsslachtoffers in onze stad: oorlogsslachtoffer uit de Eerste Wereldoorlog die op de algemene begraafplaats een gedenkplek hebben en oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die als joodse gevangene uit kamp Amersfoort begraven zijn op de Joodse begraafplaats.

Net als vorige jaar staan we om 20.00 uur stil in een stille tocht bij de Wagenwerkplaats bij de NS Plaquette. Anders dan vorig jaar zullen we bij de bijeenkomst in de kerk graag het woord geven aan wijkgenoten, kinderen met gedichten, ouderen met de verhalen die nog verteld moeten worden. Met wat muzikale omlijsting en aandacht voor Hoop is er een samenzijn in het Emmaüskerk aan de Noordewierweg.

Iedereen is welkom!

Eigentijdse Pinksternoveen 2024

Diverse voorgangers van PKN en OLVA maken een boekje met negen eigentijdse teksten en gebeden voor de Pinksternoveen. Het boekje is bedoeld om je de negen 'verweesde' dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren mee te nemen in de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven. Bij het boekje hoort een kaars die negen dagen lang licht zal geven.

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 7,50. Rond Hemelvaartsdag worden de kaars en het boekje bij je thuisgebracht. Wil je graag zo'n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres op via het e-mailadres pinksternoveen@ziggo.nl. Je kunt je ook aanmelden om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de kaarsen.

Het initiatief Pinksternoveen gaat uit van Oecumene Actief en hierbij zijn behalve de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort actief betrokken: 't Brandpunt, de Inham en de Bron.



Vrijheid en Verbinding - Hoe dan? 5 mei concert met gesprek



Met vrouwenensemble Vocabel
Met interviews over mooie en
ruwe kanten van verbinding
Met ontmoeting bij koffie/thee

5 mei 2024



Johanneskerk Amersfoort, Westsingel 30
Entree vrij, gift na afloop
www.johanneskerk.nl



Uw koninkrijk kome

Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die persoon bidden. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De IZB is daarom een van de initiatiefnemers in Nederland van de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome: tien dagen bidden voor vijf mensen om je heen.

In het gebedsdagboek dat je kunt downloaden op de website van de IZB, wordt dit jaar voor het eerst gebruikgemaakt van Visio Divina: 'godelijk zien'. Visio Divina leert je anders te kijken. Hoe? Door je ziel te laten kijken, zodat een beeld je echt kan raken.

Lees op www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome hoe je kunt meedoen.





De tijd van delen van een stukje **van ons gekregen vakantiegeld** breekt weer aan

Op 1 mei zal de drukker de flyers en posters van de actie Vakantiegeld Delen 2024 aanleveren op het kerkelijk bureau, Groenmarkt 19. Ieder jaar weer een klein feestje voor de werkgroep actie Vakantiegeld Delen. Want de tijd van delen van een stukje van ons gekregen vakantiegeld breekt weer aan. De werkgroep, met leden uit de diverse kerken van de PGA en PG-HAN, heeft al vóór 1 april, samen met administrateur Henk Ruiter, vele adressen verzameld van mensen die in aanmerking komen voor een gift. Deze adressen komen zowel uit de kerken als van organisaties. Dit jaar ontvingen we adressen van Indebuurt033, Voedselbank, Inloophuizen, Kwintes en SOFEE.

In 2024 tellen we alweer het 21e jaar van de actie Vakantiegeld Delen. En helaas blijven we ieder jaar zeggen dat deze actie nog steeds nodig is. Want achter deze groep adressen (de teller staat op 224) schuilen verhalen van verlies en armoede. Maar wanneer mag je spreken van armoede? Er zijn vele definities van armoede te vinden, omdat armoede niet eenvoudig is uit te drukken in woorden. Armoede betekent immers veel meer dan geldnood. Persoonlijk spreekt mij deze definitie het meest aan: *“Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.”* (Bron: SCP, Armoede in kaart 2019)



Als richtlijn voor de armoedegrens wordt een maandinkomen gehanteerd van €1.533 voor een zelfstandig huishouden. Bij het Centraal Planbureau lezen we dat in Nederland in 2023 naar schatting zo'n 830.000 mensen onder deze armoedegrens leefden, onder wie 220.000 kinderen.

Armoede heeft een grote invloed op het leven van mensen, vooral als er ook kinderen in het gezin zijn.

Zorgen, verdriet en schaamte over het niet kunnen

rondkomen, hebben een beperkende - en soms verlammende - uitwerking op het mentaal gezond functioneren van mensen. In eerste instantie proberen mensen zelf tot oplossingen te komen. Ze gaan soms leningen aan bij familie en/of andere instanties. Nog steeds horen en lezen we van situaties waar mensen in geldnood juist in meer problemen zijn gekomen door noodoplossingen. Maar je kunt ook in de problemen zijn gekomen door pech, of door een extra belastingaanslag, onverwachte medische uitgaven, onvoldoende verzekerd zijn, een scheiding met juridische problemen. Je staat ineens rood en je kunt er niet meer uit komen. Voorbeeldsituaties genoeg, die ons allemaal hadden kunnen overkomen. En zouden wij dan om hulp durven te vragen? Weet u bij wie u dan uw nood zou neerleggen?

Een diaconie kan mensen in nood helpen, maar een diaconie kan (helaas) de armoede niet oplossen. Wél kunnen we goed luisteren naar de mensen, met hen meeleven en een klein stukje van de nood helpen te verlichten. En we worden steeds beter in het goed doorverwijzen naar professionele hulp, zodat de financiële nood of een andere zorgelijke situatie niet erger hoeft te worden.

U, als lezer van Vierklank, mag vooral weten dat uw bijdrage meegaat in één van de vele enveloppen met een stukje van ons gezamenlijke vakantiegeld. We zullen dit jaar weer veel mensen blij mogen maken. En die blijdschap betreft niet alleen het ontvangen geld, maar ook hoop op meer vrijheid en op een toekomst met nieuwe kansen.

We vinden het heel erg lief, dat de kerken aan ons dachten

Als werkgroep legden we vorig jaar contact met de leiding van Pitstop. Pitstop is een woonplek van Kwintes waar jongeren zelfstandig, maar met begeleiding wonen. Ze hebben veel uitdagingen gekend om zover te komen. Ze hebben het financieel niet breed en we gunden hen iets leuks voor in de zomervakantie. Het uitdelen van de enveloppen werd gevierd met een gezamenlijke maaltijd. De leiding nodigde een delegatie van de werkgroep uit om samen met de jongeren te komen eten. Van tevoren was aan de jongeren gevraagd waarom zij dachten in aanmerking te komen voor een gift uit deze actie en wat ze ermee zouden gaan doen. Het was bijzonder en ontroerend hoe serieus ze op deze vraag reageerden. Met een persoonlijk bestedingsplan bijvoorbeeld, waarbij de gift weer zou worden gedeeld met jongere broertjes en zusjes omdat er geldzorgen zijn in het gezin waar ze opgroeiden...

Deze jongeren vroegen ons nadrukkelijk om dit aan u te zeggen: "Willen jullie de kerken ontzettend bedanken, we vinden het zo lief dat de kerken aan ons dachten." En een dankbare diaken Jeanine Molleman: "Als diaken van katholieken huize binnen het oecumenisch experiment van Mgr. Simonis ben ik met Vakantiegeld Delen met mijn neus in de boter gevallen. Het geeft diepe vreugde om mensen met zo weinig geld en zoveel zorgen blij te kunnen maken met een bedrag waarmee ze toch een dagje uit kunnen."





Vrede

In de bijbelleesgroep 'Er is eens...' die onze stadsdominee organiseert, lezen we het boek Esther. In dat verhaal staan tot drie keer toe mensen op: de koningin, de oom van Esther en Esther zelf. Ze redden daarmee de levens van de Joodse gemeenschap. Toch proef ik in dat verhaal ook bitterheid, de bitterheid van moeten strijden tegen vooroordelen, tegen rücksichtslos geweld omdat je om niets tot paria kan worden verklaard. Als de macht in verkeerde handen is, kan je zomaar gedood worden als onwelgevallige.

'Elke dode die nu valt, had je kunnen voorkomen.' Dit stelt pacifist Willem de Haan over de oorlog in Oekraïne (Trouw - april 2024). Al bijna zijn leven lang strijdt hij voor pacifisme, voor geweldloos verzet. Maar ook geweldloos verzet roept geweld op.

Sudderend over de betekenis van vrede pakte ik de Dikke van Dale erbij. Vrede hoort bij vrij, las ik op de tweede regel, gevolgd door zes omschrijvingen. Allemaal spreken ze van afwezigheid van twist, stoornis, vijandelijkheden, oorlog of het onderbreken en stoppen ervan. De zesde is een net beetje anders, het is een uitdrukking uit een kinderspel waarbij je niet getikt of gepakt mag worden. Een soort buut-vrij.

Ik dacht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding die een einde maakte aan die inktzwarte periode ging gepaard met ontelbare doden. Ik dacht ook aan hoe Joodse overlevenden die terugkwamen uit de concentratiekampen bruut en honds werden ontvangen. Sommigen werden toegesist dat het jammer was dat ze er nog waren, hun huizen waren bezet, hardvochtige gemeenten inden achterstallige belasting over de periode dat zij niet in Nederland woonden maar in Auschwitz werden gemarteld. Vrede was het, maar gold die vrede wel voor iedereen?

Buut-vrij bestaat niet bij mensen die de macht willen hebben om kwaad te doen. Wel vogelvrij. In Rusland bestaat geen vrede voor de onwelgevallige weten we. Een onwelgevallige wordt gepakt, gedeporteerd en loopt kans om gemarteld en gedood te worden. Hoe verhoudt de dood van Navalny zich tot de uitspraak van De Haan dat elke dode te voorkomen zou zijn? Als hij niets had gedaan of gezegd waren zijn kansen om te overleven groot geweest. Maar vrede behoort bij vrij, zo stond op de tweede regel van het woordenboek. Bereid zijn op te staan, je uit te spreken. Bereid zijn de prijs van de dood te betalen. Dat deed Esther. Dat deed Navalny. Werkelijke vrede kan alleen inclusief zijn. ●

	5 mei 2024	9 mei 2024 Hemelvaartsdag	12 mei 2024	19 mei 2024 1e Pinksterdag
Adventkerk	10.00 uur Ds. C. Fieren, Rhenen 18.30 uur Ds. N.M. Tramper, Cothen	9.30 uur Ds. Hendrik Mosterd	10.30 uur Ds. W.J. van Schaik, Zeist 18.30 uur Ds. J. Overeem, Waddinxveen	10.00 uur Ds. Hendrik Mosterd 18.30 uur Ds. T. Doornebal, Lisse
Bergkerk	9.00/10.30 uur Ds. Leo Koffeman 10.30 uur Schrift en Gebed	9.30 uur Schrift en Tafel Ds. Jan van Baardwijk	9.00 uur Schrift en Tafel Ds. Diederik van Loo 10.30 uur Schrift en Gebed	10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Jan van Baardwijk
Het Brandpunt	10.45 uur Pw. Wim Vlooswijk	Anders vieren	10.45 uur Pw. Miriam Bierhaus	10.45 uur Ds. Anna Walsma
De Bron	10.00 uur Ds I. Smedema	10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan	10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan	10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan
De Brug	10.00 uur Ds. M. Vonkeman	10.00 uur Ds. H. Overeem	10.00 uur Ds. S.M. van der Sluijs	10.00 uur Dr. A. Plaisier
Emmaüskerk	10.00 uur Ds. M. van der Burg-Los	Gez. Viering met de Bron	10.00 uur Ds. P. van der Harst	10.00 uur Ds. E. Idema
Fonteinkerk	10.00 uur Ds. Martin Snaterse		10.00 uur Ds. Neeltje Rietveld	10.00 uur Pinksteren/Viering met en voor jong en oud Dr. Erik Renkema
De Hoeksteen	10.00 uur Ds. Tjeerd de Boer		10.00 uur Ds. Ids Smedema 17.00 uur Vesper Ds. Marijke van de Pol	10.00 uur Ds. Lydia Kansen
De Inham	10.00 uur Ds. Heleen Weimar		10.00 uur Ds. Casper van Dorp	10.00 uur Ds. Martin Snaterse
Johanneskerk	10.00 uur Ds. Alke Liebich		10.00 uur Ds. M. Brok	10.00 uur Ds. Alke Liebich
Nieuwe Kerk	10.00 uur Ds. W.L. Terlouw	10.00 uur Ds. W.P. van der Hoeven	10.00 uur Ds. C. Hoogewerf	10.00 uur Ds. Gerard Kansen
Stadsdominee Amersfoortse Zwaan				10.30 uur Ds. Diederik van Loo
St. Joriskerk	9.30 uur Ds. M.J. Tekelenburg, Monster 18.00 uur Ds. H. Westerhout, Nunspeet	9.30 uur Ds. M. van de Ruitenbeek, Uddel	9.30 uur Ds. A.C. Borsje, Zwartebroek 18.00 uur Ds. G.M. van Meijeren, Zeist	9.30 uur Dr. J. Kommers, Ermelo 18.00 uur Dr. J.B. ten Hove, Nijkerk
De Veenkerk	10.00 uur Rolinka Klein Kranenburg		10.00 uur Rolinka Klein Kranenburg	10.00 uur Rolinka Klein Kranenburg



COLOFON



Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse Gemeente Hoogland - Amersfoort Noord (PGHAN) en de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA).

Redactie

Annemarie Stoffer-Brink (hoofd- en eindredacteur a.i.), Riemke Leusink, Mariëtte Christophe, Gert de Pijper, Wesley Verbeek en Eveline Moolenaars.

Aan deze uitgave werkten verder mee:

Jennie Harmelink, Johan de Vreugd, Kea Eschbach-Leuvenink, Rinske Pap, Gerard Kansen, Corrie Buitendijk, Leo Koffeman, Wijnt van Asselt en Rein van der Zwan.

Contact

Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline

Deadline 21 mei 2024

Wijzigingen

Adreswijzigingen graag doorgeven via info@pkn-amersfoort.nl of bel (033) 461 04 41. Of via kerkelijkbureau@pkn-amersfoortnoord.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank.

Vierklank

Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. Uw gift is van harte welkom.



Vormgeving & opmaak

Ivar van Loen www.ivarontwerpt.nl

Druk

Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Rekeningnummers & verdere contactgegevens vindt u op kerkpagina's of op www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.



 Protestantse Gemeente Amersfoort

 Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

20 mei 2024 2e Pinksterdag	26 mei 2024	2 juni 2024
	10.00 uur Ds. Hendrik Mosterd	10.00 uur Ds. M. Vastenhout, Sliedrecht 18.30 uur Adventure Bart Visser, Houten
	9.00 uur Schrift en Tafel Ds. Jan van Baardwijk 10.30 uur Schrift en Tafel	10.00 uur Schrift en Gebed Ds. Jan van Baardwijk
	10.45 uur Pastor Nico Smit	10.45 uur Dominique de Boer
	10.00 uur Ds. L. Dekker	10.00 uur Avondmaal m.m.v. cantorij Ds. R.G. van der Zwan
	10.00 uur Dr. K. Bom	10.00 uur Drs. L.P. Dekker
	10.00 uur Ds. M. de Goei-Jansma	10.00 uur Ds. A. Baarslag
	10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel Ds. Rein van der Zwan	10.00 uur Ds. Udo Doedens
	10.00 uur Heilig Avondmaal Ds. Jan Wolswinkel	10.00 uur Ds. Lydia Kansen
	10.00 uur Ds. Marianne Vonkeman	10.00 uur Tafelviering Ds. Martin Snaterse
	10.00 uur Ds. Alke Liebich	10.00 uur Ds. Maaïke de Jong
	10.00 uur Ds. B. Bakker	10.00 uur Ds. Gerard Kansen
	16.00 uur Zaterdag 25 mei Ds. Diederiek van Loo	
9.30 uur Ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee	9.30 uur Ds. W.C. Polinder, Kampen 18.00 uur PGA-dienst	9.30 uur Prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg 18.00 uur Ds. A.C. de Kruijf, Rijssen
	10.00 uur Regina Lafeber	10.00 uur Adoptiedienst

Bidden aan de Eem

In deze stad,
Middelpunt van de gordel
vol devotie,
omhelzen muren met eeuwige stenen
woorden die
gepreveld,
gefluisterd,
geschreeuwd
opklinken van de aarde,
de hoogte in.
Engelen
van vlees en bloed,
gevalen aan de Eem,
lezen en zingen
hun verlangen naar
een hemelhoge wereld
boven de ranke
toerspitsen uit,
de hoogte in.
Plaatsen van beschutting,
breekbare ladders naar de hemel,
tienvoudig,
zeven maal zeven,
meer stoelen dan stedelingen,
dragen het leven op
aan de hoogte.

Erik Renkema



Vuur dat nooit meer dooft

Als kerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) bundelen we opnieuw onze krachten met de organisatie van onze jaarlijkse gezamenlijke eredienst. In onze grootste kerk, de St.-Joriskerk, nodigen we op 26 mei om 18.00 uur alle gemeenteleden uit - iedereen is welkom. De koffie en thee met cake staan voor u klaar om de gelegenheid te hebben om elkaar als PGA'ers te ontmoeten. Om 18.30 uur vangt de dienst aan. Rien Donkersloot bespeelt het orgel, verdere muzikale omlijsting wordt nog georganiseerd.

Drie predikanten uit de PGA gaan voor in deze dienst: ds. Rein van der Zwan (De Bron), ds. Susanne van der Sluys (tijdelijk predikant in de vacature van De Brug) en ds. Hendrik Mosterd (Adventkerk). Het thema waardoor het drietal zich laat inspireren is 'Vuur dat nooit meer dooft'. De lezingen zijn uit Exodus 3:1-15 en Romeinen 11:33-36 NBV.

Hendrik vertelt over het gekozen thema: "In de lezingen gaat het over Mozes die een vuur ziet branden en Paulus die in zijn brief de schoenen van zijn voeten doet voor de wonderbare wegen van God. We vonden het passend om op zondag Trinitatis stil te staan bij het geheim van God die zich kennen laat door zijn naam aan ons bekend te maken. Rond dat geheim zijn wij samen kerk en we hebben elkaar nodig om de volheid van dat geheim te kennen."

Mogen we ook op uw komst rekenen?

N.B. Komt u op de fiets? Parkeer deze dan in de gratis fietsstalling Kamperbinnenpoort op de hoek van de Langestraat en Muurhuizen.



Vuur dat nooit meer dooft.

Zondag 26 mei in de Sint Joriskerk een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

Inloop met koffie 18.00 uur met koffie en cake. Dienst vangt aan om 18.30 uur.

Voorgangers

ds. Rein van der Zwan (De Bron)
ds. Susanne van der Sluys (De Brug)
ds. Hendrik Mosterd (Adventkerk)

Organist: Rien Donkersloot
(St. Joriskerk)

Dienst wordt ook gestreamd via de website van de Joriskerk.



**Protestantse Gemeente
Amersfoort**