

April
2024

Vierklank

Jongeren



Reportage

Café Veerkracht, een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen



Wederkerige ontmoeting

Interview met Erik Renkema over jeugd en kerk



Jongeren aan het woord: "Je hoeft niet volmaakt te zijn."



Protestantse Gemeente
Amersfoort



Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort-Noord

Jongeren

Beste lezer,

Op de voorkant staat een foto van een bijeenkomst van Café Veerkracht, waar onze redacteur Riemke Leusink bij aanwezig was. Ze schreef een uitnodigende reportage over deze ontmoetingsplek voor jongeren, waar verbinding, inspiratie en verdieping centraal staan. Eerst duidt ze de verschillende levensfasen van de mens. 'Jongeren' vallen in een categorie waarin het leven heel complex en veeleisend kan zijn. Ook Jezus Christus, zo schrijft ze, had het niet makkelijk toen Hij precies in die levensfase werd verzocht in de woestijn.

Als redactie hadden we voor dit thema de jongeren van, zeg, achttien, twintig, tot dertig jaar op het oog. Hier en daar maken we een uitstapje naar een jongere groep. Ik mag mezelf nu toch echt geen jongere meer noemen en mijn oudste kinderen beginnen nog maar net tieners te zijn. Maar ik weet dat onze jongeren in een kwetsbare leeftijdsgroep zitten. Lees de column van ds. Anna Walsma van vorige maand er nog maar eens op na, jongeren kunnen soms zo worstelen met het leven.

Ik voel daarom ook sterk mee met onze 'kerkdichter' Joop, die het op zijn hart had om het gedicht in te sturen dat u op de achterkant vindt. Heftig, dit gebeurt. Tekenend is ook hoeveel aandacht het beeld Stille strijd van Saskia Stolz kreeg dat een maand geleden op het Eemplein stond. Laten we, als opvoeders en andere mensen die om jongeren heen staan, hen zien en omarmen en oordeelloos ruimte hebben voor gesprek. Dit geldt niet alleen voor de ouders, want *it takes a village to raise a child*.



Annemarie Stoffer-Brink
Hoofd- en eindredacteur a.i.

Gert de Pijper interviewde Erik Renkema uit de Fonteinkerk, een professional op gebied van jeugd, en hij komt tot een conclusie die daarop aansluit: het gaat om wederkerige ontmoeting. Belangrijk is, en dat lees ik ook terug in de interviews op de pagina waar jongeren zelf aan het woord zijn, dat je je twijfel en je eigen 'gekrabbel in het leven' mag laten zien aan jongeren. Wees daarin een eerlijk voorbeeld.

Verderop in deze Vierklank komt een deel van u een oude bekende tegen. Jos van Oord deelt de komende tijd een aantal keer graag zijn mening over bijzondere boeken met ons. Het boek 'Van ver gekomen' intrigeert me en het bezorgt me kippenvel dat alles zo mooi samenkomt... Ik citeer Jos: "Je kunt als mens van ver komen, diep wegzakken, maar er is een weg naar heling, naar vertrouwen." Dat een aantal jongeren rond Pasen belijdenis van hun geloof mocht doen, is dan toch pure dankbaarheid.

Ik wens u veel leesplezier toe en inspiratie om eens in gesprek te raken met de jongeren om u heen, omdat ze het waard zijn.

Hartelijke groet,
Annemarie Stoffer-Brink



4

WEDERKERIGE ONTMOETING

Interview met Erik Renkema over jeugd en kerk.



6

GENERATIES IN GESPREK

Oma Henny en kleindochter Giulia: geloven, inspiratie, bidden en de toekomst van de kerk.



8

REPORTAGE

Café Veerkracht, een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen.



10

JONGEREN AAN HET WOORD

Verskillende interviews met jongeren uit onze kerken.

De foto op de voorkant van Café Veerkracht is gemaakt door Riemke Leusink.
De foto op de achterkant toont het kunstwerk Stille Strijd, van kunstenaar SAZZA van het Power of Art House.

- 12** **Profiel van een kerk**
De Hoeksteen, een levendige wijkgemeente in Schothorst, organiseert activiteiten voor jong en oud
- 14 - 27** **Nieuws uit alle wijkgemeenten**
- 28** **Nieuws uit PGA/PGHAN**
Christiaan Trommel coördinator voor de jeugd in de Amersfoortse kerken
- 29** **Boekbespreking 'Van ver gekomen'**
- 30** **Leren & ontmoeten**
- 32** **Kunst, cultuur & muziek**
- 34** **Kerkrentmeesters PGA**
Een vitale PGA: op welke wijze kunt u daaraan bijdragen?
Column: Kerkbalans, leidt bezielend verbinden tot geven?
- 36** **Familieberichten**
- 37** **Theologische kindervraag**
Kan God niet wat beter voor de mensen zorgen?
- 38** **Kerkdiensten**
- 39** **Column**
Een ontmoeting
- 39** **Colofon**
- 40** **Medeleerlinge(n)**
Gedicht van Joop

COLUMN



Hier is een kleine jongen

Het prachtige verhaal van de broodvermenigvuldiging in Johannes 6 vertelt: *'Jezus dan, de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Vanwaar zullen we broden kopen, opdat dezen eten mogen?'*

Het begint met je ogen opheffen. Hier zijn mensen die gevoed moeten worden. Ook in een diepere betekenis. Dit is zielzorg. Je ogen opheffen, elkaar in de ogen kijken, in het hart zien en dan de broodvraag: *'Vanwaar zullen we broden kopen, opdat dezen eten mogen?'*

Er klinken twee antwoorden. Filippus antwoordt nuchter en correct. Ja luister, dit is een onmogelijke vraag, dit is te veel, dit gaat te diep, de schare is te groot. Het tweede antwoord komt van Andreas, maar is nauwelijks serieus te nemen. Hij wijst op een jongetje, een kind, met vijf gerstebroodjes en twee visjes, veel te weinig, daar kunnen we niets mee. Twee antwoorden die niets oplossen. Hoewel Andreas wijst op een mogelijkheid, weliswaar een onmogelijke mogelijkheid, maar toch, hij verwijst naar het perspectief van een kind. 'Hier is een kleine jongen.' Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde Hij ze. In het Grieks staat daar letterlijk, Jezus viert eucharistie.

U kent het verhaal, er is te veel. Er is ruim over, 'twaalf korven met brokken'. In de uitleggenschap zijn allerlei verklaringen gesuggereerd. Jezus als de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiger. Of toen het jongetje het goede voorbeeld gaf, haalde iedereen zijn eigen proviand tevoorschijn en bleek er ineens veel meer te zijn dan gedacht. Er is perspectief als wij samen delen.

Ik denk dat er onder dit verhaal nog een andere betekenislaag schuilgaat. Het perspectief van Pasen.

Dit is een Paasmaal, Jezus is zelf het brood, dat gebroken wordt en dat rondgaat van hand tot hand en van mond tot mond. Hij deelt zichzelf met ons, in onze blijdschap, deelt in ons verdriet, in ons lijden, deelt in onze dood. En tot je eigen verwondering komt dat dichtbij, dat zo ook jijzelf (ikzelf) gevoed wordt, dat het je troost, dat het je aanraakt, en toch...

Maar het begint bij die jongen of dat meisje met vijf broden en twee vissen. Als een kind jezelf inbrengen, erbij zijn, ergens voor instaan, voor elkaar instaan, altijd speels en voorlopig. Het wordt ons aangereikt door de jongeren. Daarom kan de kerk niet zonder jongeren.

Vijf en twee is zeven, zeven is voldoende voor alle dagen van ons leven.

Wederkerige ontmoeting

Het besef is inmiddels wel doorgedrongen in de kerk, dat we zuinig moeten zijn op onze jeugd. De kerk vergrijst. Hoe blijf je dan aantrekkelijk voor jonge mensen? De Raad van Kerken Amersfoort (RvK-A) heeft zich over deze vraag gebogen. Het leidde tot het plan om een jeugdwerkcoördinator aan te stellen, voorlopig voor drie jaar. Inmiddels weten we dat Christiaan Trommel (28) deze taak op zich gaat nemen.

Ik spreek met Erik Renkema (51) over jeugd en kerk. De echtgenoot en vader van twee dochters heeft ruime ervaring met deze onderwerpen. Hij is lid van de Fonteinkerk en begon zijn loopbaan als leerkracht op een basisschool. Was hogeschooldocent en associate lector Levensbeschouwelijke educatie en diversiteit. Promoveerde op een onderzoek naar identiteit en levensbeschouwing op samenwerkingscholen (een fusie van openbaar en bijzonder onderwijs). En is nu werkzaam als adviseur identiteit bij Verus, een 'vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland' met de missie 'het inspireren, begeleiden en ondersteunen van scholen vanuit het hart'. De website van Verus vult aan: "Geïnspireerd door het christelijke geloof."

Jeugdwerkers bij elkaar laten komen

Gedurende het gesprek blijkt één term regelmatig terug te keren: 'wederkerige ontmoeting'. Erik bedoelt daarmee: nieuwsgierig zijn naar elkaars verhalen en tradities en daarmee elkaar inspireren. En daarin ziet hij ook een rol voor de nieuwe jeugdwerkcoördinator. Dat hij ervoor zorgt dat jeugdwerkers in de Amersfoortse kerken elkaar gaan ontmoeten en inspireren. Een proces dat al op gang was gekomen onder de vlag van de RvK-A. Erik: "We zijn in december 2022 voor het eerst bij elkaar gekomen. Dat was een initiatief van onder andere Gert Hunink en Jacomijn van der Kooij. En van mij en nog een aantal mensen. Om zoveel mogelijk jeugdwerkers van zoveel

mogelijk kerken van de RvK-A, katholiek, evangelicaal, protestants, bevindelijk, vrijzinnig, echt iedereen, bij elkaar te laten komen. En daar staat ontmoeting centraal. Over wat je al doet, waar je tegenaan loopt, waar je trots op bent, welke kansen je ziet. We zijn nu zo'n vier keer bij elkaar geweest en het aantal jeugdwerkers dat daar komt, vrijwilligers dus,

groeit. En van daaruit hebben we ook het plan opgevat om een jeugdwerkcoördinator aan te stellen. Ongeveer 35 mensen hebben zich nu aangesloten



bij dit initiatief. We hebben ook een WhatsApp-groep waarin we informatie uitwisselen en leuke initiatieven. Het beantwoordt dus wel aan een behoefte.”

Ontmoeting buiten kerkgrenzen

“We hebben een keer Vincenza La Porta uitgenodigd. Zij vertelde iets over haar boek *Samen jong*, waarin ze een aantal aanbevelingen doet voor jeugdwerk. Maar een andere keer is het vooral intervisie, ontmoeting. Dat wisselt dus steeds af. Als mensen maar het idee hebben, als ze weggaan, van hé, ik heb iets gehoord waar ik in mijn eigen praktijk wat mee kan. Maar ook, dat we gaan bedenken welke activiteiten we samen kunnen oppakken als RvK-A. Bijvoorbeeld een Taizé-reis met verschillende jongeren of met zestienplussers naar de EO-jongerendag of een cursus Alpha Youth.

Het is mooi als dat boven de eigen kerk uitstijgt zodat, en dat is natuurlijk een achterliggende gedachte, de kinderen of tieners of jongeren elkaar ook kunnen ontmoeten buiten de kerkgrenzen.”

Samenwerken met scholen?

“Het is goed en fijn om af en toe in je eigen bubbel te zijn. Als het daar maar niet bij blijft en je ook de kans hebt om leeftijdsgenoten van andere kerken of misschien buiten de kerk te ontmoeten. De RvK-A vindt dat ook belangrijk. Want waarom zou je je alleen richten op kerkelijk actieve jonge mensen? Dus dat je bijvoorbeeld iets oppakt met scholen, waar echt niet alleen kerkelijke jonge mensen zitten. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Maar in die WhatsApp-groep van vrijwillige jeugdwerkers worden wel al heel veel activiteiten gedeeld.”

Het gaat over God

Kun je in die ‘wederkerige ontmoeting’, die Erik voor ogen staat, ook door een bepaalde bodem zakken? Er zijn toch ook ouders die een bepaalde overtuiging aan hun kinderen willen overdragen? Erik: “Ja, als de volwassenen, de jeugdwerkers dus, in alles wat ze met de jonge mensen doen aan kerkelijke activiteiten het christelijke geloof als niet meer relevant zien. Als jeugdwerkers zeggen: ‘Ach, maar die bijbelverhalen of andere onderdelen uit de traditie, die doen er niet meer toe.’ Dat vind ik een absolute ondergrens. Het gaat wel over God. Alleen niet ‘opgelegd’. Van: op deze manier moet je naar Jezus kijken en op die manier moet je dat bijbelverhaal uitleggen en dan ben je geslaagd. Nee, dat zeker niet.”

Nieuwsgierig naar andermans verhaal

“Maar de tweede ondergrens is - en dat geldt voor de volwassenen, maar ook voor de jonge mensen - daar waar de nieuwsgierigheid ontbreekt. Dus als je zo in je eigen gelijk zit opgesloten, dat je niet meer nieuwsgierig bent naar andermans verhaal of je niet meer wilt spiegelen aan andermans verhaal. Ja, dat is voor mij funest voor die ontmoeting, maar ook voor de ontwikkeling van je eigen club. Dan is er ook geen, denk ik, ontwikkeling van je eigen geloof meer. Dat doe je juist door in contact te komen met anderen, andersdenkenden, maar ook met verhalen die schuren.”

Breng je eigen twijfel mee

“En ik wil nog een derde punt noemen, de ‘religieuze geletterdheid’. En daar komt mijn professie ook wel een beetje om de hoek kijken. Ik merk dat juist kerken of andere religieuze instellingen daar een belangrijke taak in zouden kunnen hebben. Vertel verhalen uit de Bijbel of andere bronnen van, in dit geval, de christelijke traditie. Ik merk bij mijn werk voor het onderwijs dat daar wel een grote behoefte aan is. Kinderen zijn er steeds minder vertrouwd mee. En sommige leraren zelf ook. En daarmee wil ik niet zeggen dat het onderwijs daarom slecht is. Want ik denk ook dat het onderwijs een andere taak heeft dan kinderen inwijden in een geloof. Maar dat juist kerken, of andere religieuze instellingen, scholen kunnen helpen bij die geletterdheid. En ga dan niet naar een school - of kindernevendienst of catechisatie - en vertel alleen een verhaal, punt. Maar breng je eigen geloof - of twijfel - ook mee en wees nieuwsgierig naar een heel ander verhaal. Ja, die wederkerige ontmoeting, dat het verhaal van een ander ertoe doet, dat vind ik fundamenteel.” ●

**“Breng je eigen geloof -
of twijfel - ook mee en wees
nieuwsgierig naar een
heel ander verhaal.”**

Erik Renkema



Verschillende generaties in één kerk

Henny Jonker (74) woont in Spakenburg en gaat in het Brandpunt naar de kerk net als haar kleindochter Giulia van 't Wout (15) die in Zielhorst woont. Ze gaan bij Giulia thuis in gesprek over geloven, inspiratie, bidden en de toekomst van de kerk. Op die manier ontdekken ze van alles over elkaar én over zichzelf.

Zorg voor mensen en dieren

Giulia zit op Yuverta. Dat is een school waar je veel leert over dieren, voeding, natuur en techniek; en over duurzaamheid en milieu. "Een groene school," noemt Giulia het en ze wil later iets met dieren gaan doen, bijvoorbeeld werken op een zorgboerderij.

Henny moest van school af omdat ze thuis nodig was. Later heeft ze een opleiding gevolgd voor verzorgende en heeft ze gewerkt in een verzorgingshuis waar ouderen woonden. Nu werkt ze daar als vrijwilliger. "Wel op een andere afdeling hoor; anders ga ik me overal mee bemoeien."

Allebei hebben ze iets met zorgen voor anderen; Giulia voor dieren en Henny voor mensen. Lijken ze op elkaar?

Henny: "Ja!"

Giulia: "Mmmmm."

Henny tegen Giulia: "Oma was vroeger onzeker, net als jij. En kijk eens hoe oma nu is!"

Giulia: "Daar heb ik nooit over nagedacht."

Christenen

Henny is in Spakenburg komen wonen door het werk van haar man. "Wij zijn katholiek opgevoed en hadden katholieke diensten in een gereformeerd kerkgebouw, maar na veertig jaar is daar tot ons grote verdriet de stekker uitgetrokken. Ik wilde niet iedere zondagmorgen gaan shoppen in allerlei kerken

duus kozen we voor Het Brandpunt waar dochter Ilse en schoonzoon Matthijs heen gingen." Ilse, die ook in huis is, vertelt dat Matthijs protestant is en Het Brandpunt als oecumenische geloofsgemeenschap voor hen een goede plek is.

Giulia vraagt: "Wat ben ik dan? Katholiek of protestant?"

Ilse: "Je bent gedoopt in Het Brandpunt omdat wij jullie christelijk wilden dopen. We zijn christenen. Jij staat ingeschreven in de katholieke kerk."

Wie of wat is bepalend geweest voor je geloof?

Henny: "Mijn moeder, zij was heel gelovig. Maria was voor haar iemand waar ze heen kon met haar vragen. Ik geloofde in God maar de kerk was een drama want de diensten waren in het Latijn. Daar begreep ik niets van. In Spakenburg waren de diensten heel anders, het was begrijpelijk en het ging over God die liefde is. Ik ging meer bidden; dat is praten met God en dat kan ik overal, bijvoorbeeld op de fiets."

Giulia: "Als ik op mijn bureaustoel zit kan ik praten met God. Dat vind ik bidden." Giulia heeft het geloof meegekregen van haar ouders. "Door hen kom ik in de kerk. En ik heb een vriendin op school, Nienke. Samen met haar ben ik nu aan het vasten. Ik eet geen vlees en lekkernijen. Door haar ga ik meer nadenken over geloven en we praten erover. Op de basisschool vonden ze het apart als je zei dat je geloofde terwijl het wel een katholieke school was! Ik schaamde me vroeger als ik zei dat ik gelovig ben. Nu maakt het me niet meer uit; dat moeten mensen maar accepteren."

Voor Giulia is God iemand waar je altijd mee kunt praten als je ergens

mee zit en aan wie je kunt vertellen wat je maar wilt. Behalve met God kan Giulia ook praten met oma. Ze vindt het gezellig om naar dezelfde kerk te gaan. "Het is jammer als opa en oma er niet zijn."

Henny: "Je krijgt een band."

Giulia: "Ik kan alles aan haar vertellen; ze kan goed luisteren.

Net als opa. Wat je aan hem vertelt blijft daar. Bij jou ook, mag ik hopen?"

Henny: "Tuurlijk!"

Toen en nu

Henny heeft het biechten achter zich gelaten. Ze vond het verschrikkelijk. "Je wist niet wat je moest zeggen. Dus zei ik maar dat ik een snoepje had gepakt."

Giulia vraagt zich af wat biechten is. Henny begint uit te leggen dat er in kerken een grote kast staat. Giulia herkent dat van vakanties en is zeer verbaasd als Henny vertelt: "Stel je hebt niets verkeerd gedaan en toch moest je dan wel wat zeggen. Dat is best wel raar."

Giulia gaat de laatste tijd regelmatig naar de Veenkerk. Ze mist in Het Brandpunt andere jongeren. "Ik mis iemand van mijn eigen leeftijd. In de Veenkerk is er tienerkerk en daar waren laatst zeven mensen en toen zei iemand: 'Zo, wat zijn er weinig.' Bij het Brandhoutcafé in Het Brandpunt zijn er minder. Ik vond het grappig dat ze zeven weinig vonden! In de Veenkerk zijn er films en spelletjesavonden en ze zingen vaker liedjes van nu."

Moeder Ilse vult aan: "We willen Het Brandpunt niet loslaten. We hebben daar een geschiedenis. Toen onze zoon ziek was, was er veel aandacht voor ons."



Toekomst van de kerk

Hoe ziet Giulia de toekomst van de kerk? "Moeilijk. Het wordt een kerk met veel oudere mensen; er zijn weinig jongeren. Ik hoop dat jongeren hetzelfde krijgen als ik. Ik gun het anderen om door iemand bij het geloof te komen. Ik vind het fijn om met Nienke over geloof te praten. Samen met leeftijdgenoten is dat helpend." Henny is ziet het somber in. "De kerken lopen leeg. Ik ben blij dat ik een geloof heb. Ooit is het kind van een vroeger buurmeisje verdronken. Zij vroegen zich af waar het kind was. Wat een gemis heb je als je dan niet gelooft. Dat je kracht krijgt..."

"Door te bidden", vult Giulia aan. Henny: "Ja dat je met je vragen naar God kan. Dat had dat buurmeisje niet." Giulia en Henny geven aan dat ze zich gedragen voelen door God. En dat doe je met andere mensen samen. Giulia: "We zijn in de kerk met mensen van verschillende generaties. Ik praat makkelijker met mensen van mijn eigen leeftijd. Het is prima om met ouderen te spreken. Het zou mooi zijn als de kerk qua leeftijd meer gemixt is." ●

"Samen met leeftijdgenoten over geloof praten is helpend."

Giulia, rechts op de foto.



Café Veerkracht, ontmoetingsplek voor jongvolwassenen

Volgens het (4000 jaar oude!) hindoeïsme kent een mensenleven vier fasen (ashrama's). De eerste fase is je kindertijd (van 0-20 jaar). Dan komt de fase (20-40 jaar) waarin je keuzes maakt voor een beroepsrichting, voor een partner, kinderen, voor de manier waarop je je leven inricht en welk moreel kompas daarbij hoort. In de derde fase (ca. 40-75 jaar) zet je je levenservaring in ten dienste van de samenleving, door (vrijwilligers) werk. In de laatste levensfase draag je met contemplatie en gebed bij aan de wereld, en richt je je op je levenseinde waarna je verenigd zult worden met de bron van je bestaan, met God.

Veeleisend

Zo bezien is onze tweede levensfase het meest complex en veeleisend, zeker in de huidige westerse wereld, waarin jonge mensen veel keuzes kunnen en moeten maken. Het evangelie vertelt hoe Jezus na zijn doop ('fase 1') en voor zijn openbare optreden ('fase 3') in de woestijn vastte en daar door de duivel op de proef werd gesteld. Daarin zou je de bevestiging kunnen zien van die oude gedachte dat de tweede levensfase duivelse dilemma's met zich meebrengt, die veerkracht vergen. En je moet nu eenmaal door die lastige fase heen om uiteindelijk tot prestaties te kunnen komen in fase 3.

Veerkracht

En op dit moment zit het economische tij ook al niet mee. Dagblad Trouw kopte begin maart "Twintigers en dertigers van nu zijn slechter af dan eerdere generaties." Want: hoge studieschulden, weinig vaste banen en een uitzichtloze woningmarkt. Onderzoekers zeggen

dat deze generatie zich hierdoor niet uit het veld laat slaan: zij geven hun leven vrij consequent het rapportcijfer 7,8, dus ze beschikken over de nodige veerkracht. Maar die veerkracht moet wel gevoed en onderhouden worden.

Je losmaken

Kerken zijn daarvoor niet de meest voor de hand liggende plaats en dat is ook wel verklaarbaar. Deze leeftijdsgroep is in veel kerken niet prominent aanwezig, want je bent in die fase druk bezig je los te maken van je ouders om te ontdekken wie je zelf bent en wat je wilt en kunt. Je wilt de gebaande paden juist verlaten om onbekende gebieden te betreden. En die zoektocht is intensief en tijdrovend, waardoor je voor de wekelijkse kerkgang en de sociale contacten die daaruit voortvloeien geen tijd hebt.

Levensvragen

Maar de behoefte om in die tweede levensfase samen met anderen na te denken over

de vele levensvragen die zich aan je opdringen is groot. Daarom zijn er in Nederland allerlei initiatieven om twintigers en dertigers met elkaar in contact te brengen om samen na te denken over 'zingevingsvragen': retraites, festivals, boekenclubs, podcasts en tv-programma's als de KRO-NCRV-serie *Food for thought*. Studenten-pastores bieden verdiepende trajecten. En in Amersfoort bestaat sinds dit jaar Café Veerkracht, dat jongvolwassenen een thuis wil bieden met ruimte voor inspiratie, zin en betekenis, levensvragen en verbinding.



Verhalen en ontmoeting

Ik sprak hierover met dominee Alke Liebich, die in 2022 een projectplan heeft geschreven voor deze pioniersplek van de PKN (van harte ondersteund door de PGA). Zij werd daarvoor geïnspireerd door soortgelijke initiatieven elders in Nederland, zoals De Kwekerij in Amsterdam en het Bureau van Betekenis in Leiden. Uit het projectplan: "Café Veerkracht wil een plaats van uitwisseling en zingeving worden, een vindplaats van wijsheid en verbinding. Een stimulerende plek voor geloof en persoonlijke groei. Uitgangspunt is het geloof in Gods aanwezigheid in het leven zelf. Wij hoeven God niet te brengen, maar wij diepen God op uit verhalen en in ontmoeting. De kerk is al enige tijd in de marge van de samenleving terechtgekomen, maar God is niet alleen in die marge vindbaar en bespreekbaar. Daarom wil Café Veerkracht op andere plekken (dan de kerk) aanwezig zijn om daar samen met anderen sporen van

God - geloof,

hoop en liefde - te ontdekken, te benoemen en te vieren."

Basis voor een gemeenschap

Alke wordt ondersteund door een team van vier millennials, o.a. vanuit de Johanneskerk, dat een programma opzet als basis voor een gemeenschap die dus geen kerkelijk karakter zal hebben, maar een open ontmoetingsplek wil zijn voor jongvolwassenen. Zij sluit niet uit dat ook jonge mensen uit andere levensbeschouwelijke hoek zich gaan aansluiten: haar ervaring bij het Platform voor Levensbeschouwingen in Amersfoort leert dat in de moskeeën veel jonge moslims actief zijn, die zich graag samen met andere jonge Amersfoorters willen inzetten voor de samenleving. Want naast 'ontmoeting en inspiratie' zou de kring rond Café Veerkracht wellicht ook actief kunnen bijdragen aan de samenleving. Daarvoor zijn al contacten gelegd met diverse (vrijwilligers)organisaties in Amersfoort.

Een gesprek na de film

Ontmoeting, verbinding, inspiratie en verdieping zijn de kernbegrippen voor Café Veerkracht, dat maandelijks een bijeenkomst organiseert op een donderdagavond, in het gastvrije en gezellige Alma Huis in de binnenstad, Appelmarkt 17. Op 29 februari woonde ik daar de tweede bijeenkomst bij, waar we met negen aanwezigen keken naar de film *Fill the*

void (2012), de leegte vullen.

De film speelt in joods-orthodoxe kring en gaat over een gemeenschap die getroffen wordt door het onverwachte overlijden van een jonge vrouw. De avond werd inhoudelijk ingeleid door filosofiedocent Niels Hexspoor, die na afloop het gesprek leidde over vragen als: wat betekent liefde in deze joods-orthodoxe gemeenschap, hoe gaat men om met rouw en helpen de rituelen daarbij? Dankzij de uitstekende leiding van Niels ontvouwde zich al snel een gesprek met diepgang.

Zinzoekers

De aanwezigen bezochten Café Veerkracht vrijwel allemaal voor het eerst, en kwamen (op twee vriendinnen na) alleen. Ze waren op de avond geattendeerd door Facebook, Instagram, een recent artikel in De Stad Amersfoort of een flyer in de bibliotheek. En allemaal beschouwen ze zichzelf als 'zinzoekers' die liever samen met anderen dan alleen op zoek gaan. Een van de aanwezigen, recent verhuisd van Amsterdam naar Amersfoort, vertrouwde me toe dat hij uit een christelijk gezin komt, maar dat hij geen band met de kerk meer heeft of wil hebben. Maar dat hij wel samen met anderen wil nadenken over levensbeschouwelijke vragen. Met een ironische glimlach zei hij: "Als er een kerk voor ongelovigen was, zou ik daar wel naartoe willen." De behoefte om ergens bij te horen is van alle tijden.

De volgende keer

Op donderdag 25 april (18.30-22.00 uur) is de volgende bijeenkomst, onder de titel *Food for thought* en op 23 mei gaat het gesprek over democratie, zie www.cafeveerkracht.nl/volgende-keer. Mocht u jongvolwassenen kennen die misschien een avond willen bijwonen (de leeftijdsgrens ligt niet scherp bij 'tussen 20 en 40'), bijvoorbeeld een buurvrouw, een neef, een jongere collega, iemand uit uw kerkelijke gemeente of sportclub, attendeer hen hierop. Iedereen is welkom. En via zwaan-kleef-aan kan Café Veerkracht worden tot een gemeenschap waar je bij wilt horen!

"Jongeren worstelen met de vraag hoe zij betekenis kunnen geven aan hun leven."

Jongeren aan het woord

Gesprekken in het Brandhoutcafé

Door: Eveline Moolenaars

"We steken nu ook een kaars aan voor het Brandhoutcafé." Het is zondagochtend in Het Brandpunt en vanuit de kerkzaal gaat een van de gemeenteleden met de brandende kaars op pad naar het Brandhoutcafé in zaal 3. Daar aangekomen gaat de kaars rond in de kring van de gemiddeld vijf à zes tieners die hier iedere maand tijdens de viering bij elkaar komen. Ze vertellen hun naam en soms ook hoe ze erbij zitten: hoe was de week? Wat hebben ze meegemaakt? En dan... gesprekken, iets van een interactieve werkvorm en natuurlijk chocomel, appelsap en koek!

"Op deze manier," vertellen Johan Kruize en Roland Meeuwse van Het Brandpunt, "verloopt eigenlijk elk Brandhoutcafé."

Het café bestaat al heel lang voor de groep van twaalf- tot vijftienjarigen. Samen bereiden ze de cafés voor en begeleiden ze de groep.

Hoe dat in z'n werk gaat? Johan vertelt: "Ik besef nu dat we in 't begin echt volgens een bepaalde methode werkten. Maar nu doen we het eigenlijk altijd zo dat we de lezing van het vieringsrooster aanhouden en die samen voorbereiden." "Want," vult Roland aan, "doordat je de lezingen volgt, pak je ook onderwerpen op waarvan je denkt, 'ho, nou, poeh' en die juist ook goed zijn om langs te laten komen."

"Hoe die gesprekken met de jongeren gaan? Nou, ik geloof er echt in dat het belangrijk is jezelf als begeleider ook te laten zien, zelf present zijn met je eigen gekrabbel en ervaringen in het leven. Als je dat laat zien, heb je eerder openheid in de groep." "Want middelbare scholieren..." deelt Johan, "op die leeftijd wordt geloof gemaakt of valt het weg; ze gaan er echt zelf over nadenken." Altijd op tijd klaar? "Nee, dus," lachen ze.

Met God leven

Door: Mariëtte Christophe

Joost (21) vertelt: "Ik ben mijn hele leven al lid van de Joriskerk en ging en ga iedere zondag naar de kerk. Gewoon omdat dat zo was, je ging twee keer per dag met je ouders mee naar de kerk. Ik woon nu sinds een jaar op mijzelf en blijf toch naar de kerk gaan. Als kind was het belangrijk voor mij dat er momenten voor kinderen in de kerkdienst waren, dan werden onderwerpen soms wat duidelijker uitgelegd. Ik heb ook altijd de bijbelklas gedaan met verhalen en liedjes. En toen ik in de puberteit kwam

Verlag van een schoolopdracht

Tijn, Felix en Hugo van het Farel College kwamen vanwege een schoolopdracht in de Fonteinkerk. Voor het vak godsdienst moesten ze een kerkdienst bezoeken en twee kerkgangers interviewen. Ze vertellen: "Vanaf het moment dat wij in de Fonteinkerk aankwamen hadden wij al het idee dat wij erg welkom waren. Er werd gelijk wat te drinken aangeboden en ook werd ons verteld hoe we het interview eventueel konden aanpakken. De kerkdienst was erg interessant en ook best goed te begrijpen, zelfs voor wie eigenlijk nooit een dienst had bijgewoond. Het zingen tussen door en de voorbeelden met het hedendaagse, zoals de oorlog in Oekraïne of Gaza, hielpen heel erg met het begrijpen van het verhaal, vooral de preek was daardoor goed te begrijpen. Het interview was ook erg leuk, wij hadden een boeiend gesprek en ook hadden we de vrijheid om door te vragen, wat het gesprek nog leuker maakte. Onze ervaring met de Fonteinkerk was geweldig."



ging ik op catechisatie. Daar was mijn belangstelling wel wisselend, de ene keer meer dan de andere keer. Toen ik zestien was ben ik een tijdje met iemand meegegaan naar een wat meer conservatieve kerk. Hier werden andere keuzes gemaakt dan die ik gewend was in mijn eigen gemeente.

In die periode werd ik mij meer bewust over de manier waarop er in de Joriskerk werd gesproken over dingen. In deze periode ben ik erachter gekomen dat er voor mij geen match was met de conservatieve gedachtegang. Hierdoor is mijn geloof sterker geworden. De zondag voor Pasen hoop ik dan ook belijdenis te doen voor de gemeente. Ik vind wel dat meer preken in de kerk zich op jongeren zouden kunnen richten. Er zijn thema's waar jongeren mee struggelen die het onderwerp van een preek kunnen zijn. Gelukkig heb ik in de catechisatie veel met leeftijdgenoten kunnen praten over bepaalde onderwerpen. Mijn vrienden gaan ook naar deze kerk en samen zijn we nu lid van de jeugdvereniging van de kerk.

Vaak spreken we af dat we samen naar de avonddienst in de kerk gaan. We zitten dan bij elkaar en hebben daarna een leuke avond samen. Een reis naar Praag met deze jeugdvereniging heeft voor extra verdieping gezorgd. Soms vlakt het onderwerp kerk en God ook weleens

weg. Maar ik durf wel uit te spreken dat 'ik leef met God.'

Joost van den Bunt (21), lid van de Joriskerk



De kerk als warme omgeving

Door: Mariëtte Christophe

Renske (28) en Yke Zandberg (30) leven mee met de Fonteinkerk.

Renske: "Mijn hele leven ben ik betrokken geweest bij de Fonteinkerk. Ik ben er gedoopt en heb meegedaan met activiteiten van de kindernevendienst en van TOZ (Tieners op Zondag). Op heel jonge leeftijd begreep ik niets van de kerk. Ik zag het vooral als iets saais waar je als kind naar een donkere stoffige ruimte werd gebracht en waar saai verhalen werden verteld. Alleen het verhaal van de ark van Noach sprak mij toen aan omdat het over dieren ging. Na de verbouwing van de kerk werd het veel beter voor kinderen. In mijn tienerjaren ben ik weggevallen uit de kerk. Pas in mijn studententijd

kwam het bezoek aan de kerk weer terug. Ik ging wat vaker naar de kerk, hielp soms mee met Samen aan Tafel en merkte dat er mensen nodig waren voor taken in de kerk. Zo ben ik gaan oppassen op de kleintjes en werd ik ook lid van het streamteam."

Yke: "Ik ervaarde de kerk als een warme omgeving. Onze opvoeding vanuit de kerk is anders dan bij leeftijdgenoten die niet kerkelijk zijn. De kerk is een veilige haven, als je zoekend bent naar houvast bij God en bij de gemeenschap. Bij God voel ik mij altijd welkom. Zonder geloof lijkt het leven mij wat oppervlakkig en leeg. Mijn geloof biedt mij wel meerwaarde. Toch voel ik schroom om bijvoorbeeld naar de Fonteinkerk te gaan, omdat ik er weinig leeftijdgenoten aantref. Er was een tijd een 'Meet and Eat'-jongerengroep bij de Nieuwe Kerk maar die is sinds corona helaas uit elkaar gevallen."

Renske: "Ook ik ervaar wel warmte nu ik vaker naar de Fonteinkerk ga, maar mis ook leeftijdgenoten. Vanaf de middelbareschooltijd verwaterden de contacten al. Natuurlijk is het fijn om gelijkgestemden om je heen te hebben en ook zijn sommige preken erg belangrijke leermomenten voor mij. Ik hoorde bijvoorbeeld onlangs in een preek dat we niet volmaakt hoeven te zijn. Dat troost mij omdat ik wel eens pieker: ben ik wel een goede gelovige of een goed christen, maar je hoeft niet volmaakt te zijn. In de kerk mag je er zijn zonder al te strenge maatstaven. Voor mij is het stimulerend om actief te zijn en een aantal taken uit te voeren. Maar het zou wel fijn zijn als er meer jongeren van mijn leeftijd zouden zijn. Misschien moeten we zelf wel een nieuwe maaltijdgroep voor jongeren in de Fonteinkerk oprichten, maar zover is het nu nog niet."

De Hoeksteen, **een levendige wijkgemeente in Schothorst**, organiseert activiteiten voor jong en oud



“Het voelt als een warm bad.”

De Hoeksteen is een eigentijdse, veelkleurige, open protestantse geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen: jong en oud, op zondag en door de week. We geloven dat we elkaar gegeven zijn om het leven te vieren en vreugde, zorgen en verdriet te delen. Zo kunnen we worden wie wij mogen zijn. In het voetspoor van Jezus Christus, tot heil van onszelf en onze naaste en tot eer van God.

Wat is belangrijk voor jullie als wijkgemeente, waar ligt de focus op?

Wij willen een levendige kerkgemeente zijn met oog voor de medemens die in De Hoeksteen wordt gezien en altijd van harte welkom is. Onze welkomstafel voor en na de dienst wordt druk bezocht. ‘Gewone’ leden zouden zich ook vrijer mogen voelen om met nieuwe mensen, of over de generaties heen, een gesprek aan te gaan.

Werk je veel samen met andere kerken in Amersfoort?

Er is een samenwerkingsverband van de ‘kwartetkerken’ (de Bron, de Fonteinkerk, de Emmaüskerk en De Hoeksteen). De Open Huiskamer is in samenwerking met de GKV Westerkerk en De Lichtkring. Samen met De Bron, de Westerkerk en andere kerken verzorgen wij tweemaandelijks de protestantse viering in de Woonzorgcentrum ‘De Koperhorst’. De vesperdiensten op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week delen wij met De Lichtkring; de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag delen wij met De Bron. Ook in de decembermaand delen wij speciale diensten met De Bron.

“Iedereen is welkom.”



“De Hoeksteen is een buurtkerk. Ontmoetingen vinden niet alleen in De Hoeksteen plaats maar ook in de wijk, in de huiskamers en in het winkelcentrum.”

De kerk in het kort

Aantal leden

Circa 600

Hoeveel kerkbezoekers per zondag

Ongeveer 100 bezoekers

Sinds

Op 1 september 1971 ging de hervormde wijkgemeente Liendert-Schothorst van start. Na een aantal jaren gebruik van ruimte in schoolgebouwen werd op 20 april 1988 het huidige kerkgebouw De Hoeksteen in Schothorst-Zuid in gebruik genomen.

Voorganger

Sinds 1 oktober 2023 is ds. Lydia Kansen-Brasz als predikant verbonden aan De Hoeksteen.

Vaste activiteiten

De zondagse kerkdienst is om 10.00 uur. Een inspiratiemoment op maandagavond om 19.30 uur: een korte dienst in de kring met Bijbellezingen, muziek en stilte. Elke tweede zondag van de maand een vesperdienst. We hebben een cantorij. Deze zingt in de vesperdiensten en incidenteel in andere diensten, zoals in de 'Service of Lessons and Carols' in de kersttijd. We hebben Open Huiskamer op vrijdagochtend. Een Bijbelstudie op zondagavond, eens in de drie weken. Een Alphacursus voor jongeren van 18 tot 23 jaar. En JoKe (jongerenkerk), twee keer in de maand tijdens de zondagsdienst. Elke zondag is er kindernevendienst. Er is een kookclub, die maandelijks een maaltijd kookt waar Hoeksteners en buurtgenoten van kunnen genieten. Een ouderensoos op woensdagmiddag, een keer in de maand. En basiscatechese voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool, tijdens de zondagsdienst, eens per maand. Samen met GKV De Lichtkring organiseren we de Kerstlichtjes-tocht in Park Schothorst in de kersttijd. Er zijn vastenmaaltijden tijdens de Veertigdagentijd. Wandelingen van vijftien tot twintig kilometer, circa vier keer per jaar, en jaarlijks het tweedaagse Pelgrimstochtje met overnachting in een klooster.



“Het is fijn dat er zoveel activiteiten zijn, er is voor ieder wat wils.”

Zes weken in de zomer rouleren wij de kerkdiensten met De Bron (in 2023 ook met de Emmaüskerk). De jeugdactiviteiten worden ontplooid samen met De Bron en de Emmaüskerk, ook bijvoorbeeld het jaarlijkse weekendkamp ('JONA-kamp') voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Wat hoop je voor de toekomst van jullie wijkgemeente?

Samen met onze nieuwe predikant hopen we beleid - en activiteiten - te ontwikkelen voor de vorming en toerusting van gemeenteleden. Dit is door maatschappelijke ontwikkelingen, corona en een wisseling van predikant in het slop geraakt. De kerkenraad leest en bespreekt het boek 'Samen jong', om handvatten te krijgen hoe we een kerk kunnen worden voor alle leeftijden.

Wat is een knelpunt, wat gaat er minder goed of wat zou je anders willen doen?

De Hoeksteen heeft in de toekomst ook vrijwilligers voor hand- en spandiensten nodig. Vele handen maken het werk een stuk lichter en gemakkelijker. ●



Stadsdominee/ Amersfoortse Zwaan



Agenda

- 6 april, 16.00 uur: Koos Dijksterhuis, natuurschrijver en Trouw-columnist
- 13 april, 16.00 uur: Hogere wiskunde in de natuur: de Fibonaccireeks
- 20 april, 16.00 uur: Muziek na de Markt: Karin Jochems, dwarsfluit en Adriaan Dropsie, gitaar brengen Spaanse (tango)muziek
- 27 april: geen viering vanwege Koningsdag
- 4 mei, 16.00 uur: Vesper op 4 mei, het verleden gedenken en bidden voor de toekomst

Crowdfunding professionele muziek-opname in de Zwaan

De Amersfoortse Zwaan is een levend huis in de stad. We laten graag van ons horen. Het uitbrengen van een nieuwe muziekopname, na de cd met de Goldbergvariaties van J.S. Bach gespeeld op orgel die in 2018 uitkwam, ondersteunt de open en cultureel betrokken uitstraling van de Amersfoortse Zwaan. Cantor-organist Cees-Willem van Vliet koos ditmaal voor muziek van Hugo Distler (1908-1942), de belangrijkste vernieuwer van

de Lutherse kerkmuziek in de twintigste eeuw. Hij is bekend geworden door zijn baanbrekende werk en indrukwekkende zelfgekozen levenseinde in nazi-Duitsland. Zijn heldere, 'verkondigende' componeerstijl leent zich goed voor een opname waarin niet alleen het beroemde Bätz-orgel, maar ook de tijdeigen Bechstein-piano en het klavecimbel van de kerk te horen zijn.

U kunt ons steunen door bij te dragen met een donatie via www.voordekunst.nl/projecten/16594, of scan de QR-code. Daar staat alle informatie over het project, compleet met film en foto, de manieren waarop u kunt doneren en wat u als dank van ons ontvangt. Als we het bedrag niet voor 26 april bij elkaar krijgen, dan wordt uw donatie teruggegeven. Zo werkt een crowdfunding. We hopen op gulle gevers, alle beetjes helpen het doel te bereiken!



Stadsdominee

Diederiek van Loo
(06) 40 70 09 66
diederiekvanloo@stadsdominee.nl
www.stadsdominee.nl

Amersfoortse Zwaan

Langestraat 61

Rekeningnummer

NL 88 INGB 0009 2253 67 t.n.v.
Stadsdominee PGA

Voorzitter kerkenraadscommissie

Corrie Buitendijk
(033) 465 01 18
buitendijk.corrie@gmail.com

**Elke woensdag van 9.00 tot 9.30 uur
Stiltemeditatie in de Sint Joriskerk. Een
half uur onder de hoge gewelven in de
stille kerk, tijd voor je eigen gedachten en
gebeden. Vooraf opgeven is niet nodig.**

Thomas en ik

In de week na Pasen staat het Bijbelverhaal van de ongelovige Thomas altijd op de kerklezenaar. En dat is niet voor niets: Pasen is een feest dat aan alle kanten ons bevattingsvermogen te boven gaat. Het geheim van dood en leven, van liefde en lijden, van God en mensen - het kan je zomaar even te veel worden. We hebben gehoord en gezongen dat de Heer is opgestaan, maar wat moet je met die 'wetenschap' als je Hem niet zelf ontmoet?
"Ik wilde dat ik kon geloven zonder vragen, zoals vroeger toen ik kind was," zeggen mensen soms. Maar een kinderlijk geloof is niet passend voor wie volwassen is geworden. Dan horen er vragen, twijfels, gedachten en verlangens bij. Een oude rabbi zei eens: 'Stel, er komt iemand bij je die om hulp vraagt. Zeg dan niet vroom: "Vertrouw op God. Hij zal je helpen!" Nee, het is beter te doen alsof er geen God bestaat. Alsof er maar één persoon op de hele wereld is die kan helpen. Jij!'
De bijnaam van Thomas is Tweeling. Hij is de tweelingbroer van ieder van ons. Ik wens iedereen veel geloof en evenzoveel ongelof. En in beide liefde.

Adventkerk



Maak je geen zorgen?!

Van alle mogelijke tegeltjeswijsheden is dit wel één van de meest ergerniswekkende. Als ik hem lees ben ik meteen boos. Hoezo geen zorgen over eten en drinken? Je zult maar in Gaza wonen en aan alles gebrek hebben. Hoezo geen zorgen over kleding? Je zult maar tiener zijn en in kleding moeten rondlopen waar je om gepest wordt. Als vanzelf komen de tegenwerpingen bovendien.

Maar als ik er iets langer over nadenk besef ik dat dit naadloos past bij al die andere dingen waar Jezus van spreekt. Ik denk aan dat adembenemende woord dat *wie zijn leven wil behouden het zal verliezen*. Overleven heeft voor Jezus niet de hoogste prioriteit. Het eigen belang staat bij hem niet voorop. *Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wordt je erbij gegeven*.

De rechtvaardigen uit Matteüs 25 gaan ons voor in dit zoeken. Zij hebben zich bekommerd om de nood van

hun naaste. Hongerigen hebben zij te eten gegeven en naakten hebben zij gekleed. Als het zo toegaat in de wereld hoef je jezelf inderdaad geen zorgen meer te maken voor de dag van morgen. Het koninkrijk van God is dan nabijgekomen.

ds. Hendrik Mosterd



Onzichtbaar werk in onze gemeente

'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.' (1 Kor. 12:12) Een groot aantal van ons zet zich op uiteenlopende manieren in voor de opbouw van onze gemeente. Van vele belangrijke schakels zijn we ons helemaal niet zo bewust. De werker in de kerk die deze maand voor het voetlicht komt is vertrouwenspersoon Elzeline Strijker.

Wat is jouw taak?

Vertrouwenspersoon ben ik samen met Arnoud Looijen. Wij zijn ervoor om naar je te luisteren en met je mee te denken. Vooral op het moment dat het tussen jou en een ander gemeentelid niet lekker loopt. En waar je zelf of met vertrouwde mensen uit je omgeving niet uitkomt. De vertrouwenspersoon is geen fixer, die het dan wel even oplost voor je. Maar iemand die je kunt benaderen om je uit

te spreken, om je verdriet of je zorg bij neer te leggen. Die samen met jou zoekt naar manieren om wat er is ontstaan tussen jou en een ander gemeentelid weg te nemen, zodat je weer voluit gemeentelid kunt zijn.

Wat vind je mooi aan wat je doet?

Ik vind het fijn dat ik op deze praktische manier inhoud kan geven aan het omzien naar elkaar. Wat mij betreft is de gemeente een plek waar je je veilig en gezien mag voelen. En waar je elkaar mag aanspreken op het moment dat het niet gaat zoals Jezus het ons geleerd heeft. Misschien vind je dat lastig en weet je niet hoe dit aan te pakken. Of wil je graag even sparren over de zorg of het verdriet dat die ander je aandoet. Dan is er iemand die naast je gaat staan, die niet oordeelt, maar luistert. En samen, in Christus verbonden, zoekt naar heling en herstel.

Adventkerk

Ringweg Kruiskamp 74
(033) 472 00 31

Predikant

ds. H.S. Mosterd
predikant@adventkerk.nl

Scriba

Gert Simons
(06) 51 44 10 43
scriba@adventkerk.nl

Bankrekening

NL 59 INGB 0001 632 147

Kopij wijkberichten

Annemarie Stoffer-Brink & Anne Strijker,
vierklank@adventkerk.nl

Website

www.adventkerk.nl

*Biblejournaling Matteüs 6
door Fenna*



Bergkerk



Paastijd

Hoe vier je het moeilijk te vieren hart van Pasen?

De opstanding tegen de dood,
tegen hen die doden,
tegen alles wat dodelijk is,
tegen de machten die dooddrukken.
Pasen als proclamatie van passievol
leven, zinvol leven.

Dat hoort de kerkgebouwen uit te
trekken, in elk geval na Pasen.

(uit: *Marinus van den Berg*, 'De dag
heeft genoeg' 2007)



Amersfoortse Bergrede Vrijheid en gerechtigheid in de Bergkerk

Op dinsdagavond 23 april 2024 houdt Jurriën Hamer de 16de Amersfoortse Bergrede. Hamer is jurist, filosoof en schrijver. Met zijn laatste boek 'Waarom schurken pech hebben en helden geluk' won hij de Socratesbeker.

Jurriën Hamer is stellig in zijn mening dat het idee van de vrije wil een valse is en verstrekkende gevolgen heeft. Voor de een leidt dat tot het vieren van zelfverdiende successen, voor de ander tot eveneens zelfverdiende achterstelling of zelfs opgelegde straf. Vergroot de idee van de vrije wil de toch al sterk vergrote ongelijkheid in onze wereld? Dinsdag 23 april 2024 in de Bergkerk. Zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur, einde 22.30 uur. € 17,50 inclusief koffie/thee, de publicatie van de Bergrede en een afsluitend drankje. Tickets: <https://www.ticketkantoor.nl/shop/Bergrede-2024>. Scholieren/studenten € 5,- (enkel tickets aan de deur).



'Ik en Jij' - Een avond over Martin Buber

In 2023 was het honderd jaar geleden dat 'Ich und Du' verscheen, misschien wel het meest bekende boek van de joods-humanistische wijsgeer Martin Buber (1878-1965).

- Hanneke Meulink-Korf (theoloog en contextueel therapeut) spreekt over Dialogisch leven als actieve toewijding aan de tijd.
- Els van der Wal (classica, theoloog en emeritus predikant) spreekt over het belang van het denken van Martin Buber in het gemeente-pastoraat.

Dinsdagavond 16 april om 20.00 uur in de Bergkerk. Toegang: € 10,- voor de onkosten incl. koffie/thee. Graag opgaven bij predikant@bergkerk.nl.

Dinsdag 9 april, inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. Film: Manchester by the sea (2016).

Tot slot van de reeks van acht films vertonen we de Amerikaanse film 'Manchester by the sea' die in 2017 twee Oscars won. Graag tijdig opgeven via filmopdeberg@gmail.com. Betalen (€ 8,-) kan bij binnenkomst, contant of met een pinpas.



Bergkerk

Dr. A. Kuyperslaan 2, 3818 JC Amersfoort
(033) 461 79 17

www.bergkerk.nl

Predikant

Ds. J. van Baardwijk
(06) 83 95 10 74 (te bereiken ma t/m vr
van 9.00 - 9.30 en 18.00 - 18.30 uur)
predikant@bergkerk.nl

Beheerders/verhuur

Annemarie van den Biezenbos/Dik Sanders
beheerder@bergkerk.nl

Pastoraal meldpunt

(06) 19 94 51 39 (ma t/m vr 18.00 - 19.00 uur)

Scribaat

Dhr. W. T. Peuscher
scribaat@bergkerk.nl

Penningmeester

Dhr. B. de Vries
penningmeester@bergkerk.nl
NL22 INGB 0000 5259 46

Diakonie

NL77 INGB 0004 9582 44

Nieuwe ronde groothuisbezoeken

U kunt zich opgeven voor een van de bijeenkomsten op 11 of 18 april. Aanmelden graag voor 3 april bij Martha Beuckens, e-mail: marthabeuckens@bergkerk.nl met vermelding van de datum van het groothuisbezoek en uw voorkeur voor ochtend of avond.

Nieuwe expositie Re-connect

Tiny de Graaf exposeert van 17 maart t/m 20 mei met viltkunst. Zie voor meer informatie www.tinydegraaf.com.



Het Brandpunt



Spe(e)ltafel

Geen gamespel of Wordfeud achter een scherm, maar een leuk bordspel met elkaar. Aan de stamtafel kun je dammen of schaken en Patience spelen. Of aansluiten bij Catan of Ticket-to-ride. Nog beter: neem je eigen spel mee en vind medespelers! Breng ook je eigen bammetje mee, wij zorgen voor een heerlijk kopje soep van het huis. Welkom aan de stamtafel op zondag 14 april van 13.00 tot circa 15.00 uur, Marga en Paul.

Zorg voor je ziel

We zijn in ons dagelijks leven vaak druk met 'doen' en komen niet altijd toe aan 'zijn'. Zo hollen we, als we niet oppassen, onszelf en onze ziel voorbij. In deze bijeenkomsten nemen we tijd om stil te staan, en ons bewust te worden van wat ons voedt. De thema's zijn:

Bronnen: Wat inspireert mij?

Woensdag 24 april

Stilte: Waar zoek en/of vind jij stilte?

Wat ervaar jij als je de stilte opzoekt?

Woensdag 15 mei

Adem: Als levenskracht en bron van verstillig. Donderdag 6 juni

Verbinding: Waar en met wie of wat voel je je verbonden en wat brengt je dat? Woensdag 26 juni

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. De begeleiding wordt verzorgd door Henrike Elzen en Anna Walsma. Er kunnen maximaal tien deelnemers meedoen. Je kunt je tot woensdag 17 april a.s. aanmelden voor 'Zorg voor je ziel' bij

Henrike Elzen, henrikelzen@gmail.com.
Wees er op tijd bij, want vol is vol!

Vorbereidingen Top 2000-viering gestart

Voor een oproep voor het mede vormgeven en organiseren van een Top 2000-viering eind van dit jaar: zie de wijkpagina van De Inham, blz. 23.



Ontmoetingsplek voor jongeren

Het Brandpunt heeft een kleine maar gezellige 16+-groep. Jongeren van 16 tot ongeveer 22 jaar ontmoeten elkaar maandelijks om samen te eten, bij te kletsen en met een geloofsthema aan de slag te gaan.

Julia Heijboer (foto boven) vindt het belangrijk dat de kerk een ontmoetingsplek voor jongeren heeft. 'Geloof is belangrijk voor mij en het geeft mij houvast. Maar bij mijn studie in Utrecht wordt er weinig of niet gepraat over geloof. In de 16+-groep kan ik met anderen over het geloof praten, horen hoe anderen ermee omgaan en nadenken over de verhalen uit de Bijbel.' Inge Kole vult aan: 'In de 16+-groep hebben we een vergelijkbare achtergrond en gaan we naar dezelfde kerk, dat praat makkelijker. Het is fijn om te sparren over hoe geloof een plaats in je leven krijgt en over wat geloof kan betekenen in de chaos die de wereld op het moment is.'

Jannet van Steenberg (foto onder) zorgt er samen met Roland Meeuwse voor dat de groep een goede balans houdt tussen aandacht voor het - vaak Bijbelse - onderwerp en aandacht voor wat er speelt bij de jongeren zelf.

Het Brandpunt

Laan naar Emiclaer 101

3823 EG Amersfoort

Predikant

Anna Walsma

anna.walsma@hetbrandpunt.net

Kerkelijk werker

Miriam Bierhaus

miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Secretaris Oecumenische Wijkraad

Johan van der Vorm

secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Koster en kerkverhuur

Kees van Dijke

koster@hetbrandpunt.net

Rekeningnummer

NL34RABO00123051800 t.n.v. PG Hoogland/
Amersfoort-N Het Brandpunt

'Er is echt behoefte aan 'vertaling' van bijbelverhalen naar het hier en nu,' zegt ze. Jannet vindt het optrekken met jongeren mooi en waardevol om te doen en steekt er met liefde tijd en aandacht in. Dat wordt gewaardeerd. Julia: 'De bijeenkomsten worden goed voorbereid en de sfeer is goed.' Inge: 'Ik kom elke keer thuis met nieuwe inzichten.'



De Bron



Zomaar een week – veel variatie

Zondagmiddag 10 maart half vier de halfjaarlijkse peuter/kleuterviering in De Bron: liedjes, voorwerpen, een Bijbelverhaal met vertelplaten, spel-activiteiten, gebed en zegen waarbij alle kinderen door de dominee bij naam worden genoemd. Bij limonade, koffie en thee maken de kinderen een verwerking. Ouders ontmoeten elkaar en raken in gesprek. Er zijn kinderen en (groot)ouders uit diverse kerken.

Drie dagen later de passiebijeenkomst voor senioren. Een prachtig inhoudelijk programma waarin met kunst, muziek, liederen en teksten de passiegeschiedenis wordt beleefd. Daarnaast is ontmoeting belangrijk rond de aangeklede koffie en thee en een broodmaaltijd. Er zijn ook mensen die 's zondags niet meer naar de kerk kunnen. Ontroerend om elkaar hier weer even te zien en te spreken.

Weer vier dagen later de kerkdienst waarin het gaat over het persoonlijke in het Evangelie. We krijgen iets mee om ook zelf persoonlijk aan een ander te laten weten dat die er toe doet. Na de dienst gaven Henk Vogel en Fred van den Broek een lunchconcert.

Wat een variatie bij allerlei activiteiten die 'gewoon' doorgaan: kerkenraadsvergadering, overleg jeugdwerk, vrijdaginloop, voorbereiding vespers, bezoeken, nieuwsbrief en overige communicatie. Typerend voor De Bron. Geen gemeente met grote aantallen en spectaculaire verhalen. Wel een gemeente met hart voor ieder, van jong tot oud en alles daartussenin, lid of geen lid, en open voor samenwerking met andere kerken.

Kinderen en jongeren in De Bron

Tijdens kerkdiensten is er opas aanwezig in een kindvriendelijk ruimte. Wekelijks is er kindernevendienst waar de leiding veel werk van maakt, ook al weten zij dat er soms geen kinderen zijn. 12+-kerk is er maandelijks. In de app-groep wordt met elkaar de datum

afgesproken; zo word je als jongere ook serieus genomen!

Met De Hoeksteen en de Emmaüskerk is er de soos. Incidenteel worden activiteiten georganiseerd. Aan kinderen en jongeren wordt individueel veel aandacht geschonken wanneer dat nodig en/of gewenst is.

Tussen Pasen en Pinksteren

Op zondag 7 april verwelkomen we ds. Arjan Plaisier. Op zondag 14 april vieren we de maaltijd van de Heer in een dienst waarin we bij wijze van spreken meegaan naar Emmaüs (Lucas 24:13-35). Zondag 21 april draagt de naam Jubilate, juicht voor de HEER. In de kerkdienst veel zang van paasliederen met korte toelichting daarbij. In de dienst op zondag 28 april gaat ons gemeentelid ds. Lenie Schoonderbeek voor. In de volgende Vierklank meer over Hemelvaartsdag en Pinksteren. Om alvast te noteren: 9 mei dauwtrappen; 18 mei Pinkstermarkt.

Gemeentevergadering

Na de kerkdienst op zondag 21 april

De Bron

Vogelplein 1

(033) 472 81 67, b.g.g. M. de Koning

Koster en beheer/verhuur

Mw. M. de Koning

(033) 475 99 41 / (06) 36 20 86 62

koster@debronomersfoort.nl

Predikant

ds. R.G. van der Zwan

(033) 475 51 58 / (06) 30 42 46 13

predikant@debronomersfoort.nl

Scriba/contactadres

scriba@debronomersfoort.nl

Wijkkas

NL05INGB0005 0407 29 t.n.v. De Bron

Internet

www.debronomersfoort.nl

praat de kerkenraad u tijdens het koffiedrinken bij over de stand van zaken en verdere ontwikkelingen. Onder meer komen financiën, activiteiten en samenwerking met andere wijkgemeenten aan de orde. Welkom met uw vragen, wensen en ideeën én uw aanbod wat u zelf (verder) gaat doen.



De Brug



Op weg naar Pasen

Terwijl ik dit schrijf zijn we met de kinderen op weg naar Pasen. We horen de verhalen over Petrus die veel van Jezus houdt maar Hem niet begrijpt. In het eerste verhaal noemt Jezus Petrus de Rots waarop de Kerk gebouwd wordt. In de volgende verhalen komen we elke keer Petrus weer tegen. Hij wil niet dat Jezus zijn voeten wast, tijdens het laatste Avondmaal belooft hij Jezus nooit in de steek te laten, maar hij valt in slaap als Jezus vraagt om wakker te blijven en voor hem te bidden. Wanneer de soldaten komen om Jezus gevangen te nemen verdedigt Petrus Jezus met zijn zwaard en een paar uur later beweert hij drie keer dat hij Jezus niet kent. En dan komt het grote feest, Pasen. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en Johannes gaan naar het graf omdat Maria van Magdala hun vertelt dat Jezus niet meer in het graf is. Petrus ziet het lege graf en de doeken waarin Jezus was gewikkeld. Hij gelooft dat Jezus leeft.



De kinderen en tieners doen helemaal mee!

Tijdens het afgelopen jaarthemablok Navolgen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten waren de avondgebeden op vrijdagavond. Een moment om even stil te staan na een drukke week en je gedachten

op de veertigdagentijd te richten. De avondgebeden werden iedere week door andere gemeenteleden georganiseerd, van jong tot oud.

Op 1 maart werd het avondgebed door een van de tiengroepen voorbereid en geleid. We dachten na over vergeving. Er waren dilemma's om over na te denken en een prachtig luisterlied. De tienerleiding vertelt: "Wat was dat leuk om te doen en vooral dat de tieners erg enthousiast waren. Voorbereiden was dan ook zo gebeurd en iedereen nam een taak op zich. Van gebed, tot liederen uitzoeken, van een welkomstwoordje tot de paaskaars aansteken. Het was bijzonder om dit zo samen te doen en tof om te zien hoe serieus en betrokken de tieners waren!"

Op vrijdag 15 maart hebben de kinderen van de Bruggenbouwers het avondgebed verzorgd. Het thema was delen. Iedereen deed mee, ook al was het soms best spannend. Het ging heel goed! Gaaf dat ook op deze manier de kinderen en tieners helemaal meedoen in de gemeente.

Na de avondgebeden werden er nog volop spelletjes gespeeld. Zoals een potje nachtwacht in een donkere kerkzaal. De tieners streden in vier teams om de winst tijdens allerlei kleine spellen. Het ging er fanatiek aan toe.

Met dank aan alle leiding die elke keer weer een mooi programma maken, maar vooral ook met zoveel liefde en plezier met de kinderen en tieners oplopen in het geloof.

De Brug

Schuilburgerweg 2
(033) 472 51 09

Predikant

Vacant

Ambulant predikant

Ds. Susanne van der Sluijs
susannevandersluijs@debrugamersfoort.nl

Verhuur en beheerder

verhuur@debrugamersfoort.nl

Pastoraat

pastoraat@debrugamersfoort.nl

Scriba

scriba@debrugamersfoort.nl

Wijkkas

NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v.
wijkgemeente De Brug

Diaconie

NL40 INGB 0005 0360 25 t.n.v.
Diaconie De Brug

Ledenadministratie

(06) 49 84 26 31 of
ledenadministratie@debrugamersfoort.nl

Kerkebalans

kerkebalans@debrugamersfoort.nl

Autodienst

autodienst@debrugamersfoort.nl

Voor overige adressen en informatie kunt u terecht op de website van De Brug
www.debrugamersfoort.nl

Op 24 maart vierden we Palmzondag. We maakten palmpaasstokken en zingen terwijl we de kerk in komen: Hosanna, hosanna de Koning van Israël.



Emmaüskerk



Emmaüskerk

Noordewierweg 131
(033) 461 39 37

Internet

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Scriba

scriba@emmauskerk-amersfoort.nl

Predikant

ds. M. van der Burg-Los
(035) 542 69 53

Verhuur

dhr. H. Tornij
zaalbeheer@gmail.com

Bankrekening

NL97INGB0008001259 t.n.v. Emmaüskerk
Protestantse Gemeente



Grote schoonmaak

Op zondag 17 maart hadden we een gastpredikant. Een goede gast: ds. Rein van der Zwan, die jarenlang één van onze vaste voorgangers was. Hij preekte over de kerk als heilige plek, een plek waar je misschien wel je schoenen voor uit zou moeten trekken. En over hoe zo'n plek ontheiligd kan worden. Hij verwees daarbij naar het verhaal uit Johannes 2, waarin Jezus woedend de geldwisselaars en duivenverkopers de tempel uit jaagt.

Waarom deed Jezus dat eigenlijk? Het wisselen van gewoon geld voor tempelmunten was toch een geaccepteerd onderdeel van het systeem? En het was toch ook de bedoeling dat je er duiven kon kopen, juist voor mensen die geen geld hadden voor duurdere tempeloffers? Rein legde uit dat het systeem als zodanig niet verkeerd was, maar dat het middel was geworden tot het doel: de handelaren zaten daar voor de business, niet voor God. Dat zie je vaker gebeuren: we zien alleen

nog ons eigen belang en hebben geen zicht meer op het grotere plaatje. Het is daarom belangrijk om het systeem af en toe uit te mesten, de bezem erdoor. Zoals vroeger de moeder van Rein dat deed bij de grote voorjaars schoonmaak.

Onwillekeurig moest ik denken aan onze eigen Emmaüskerk, zijn we die niet ook aan het ontheiligen? We hebben de kerk nota bene verkocht aan een projectontwikkelaar! Hebben we gekozen voor het geld? Hebben we ons erfgoed verkwaanseld? Soms kan ik door die gedachten geplaagd worden. Maar dan kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat we dat niet gedaan hebben. We hebben denk ik juist de bezem gehaald door het idee dat je koste wat kost een gebouw moet bezitten om een levende gemeente te zijn.

In plaats daarvan zijn we ons gaan realiseren dat het kerkelijk leven niet in de stenen zit, maar in de mensen die de gemeente vormen en in de betekenissen die zij hebben voor de naasten dichtbij en ver weg. Vanuit die optiek is het beter om de plek waar je kerk bent beschikbaar te stellen voor de ander. Voor het Leger des Heils, voor (jonge) mensen die sociale huurwoningen zoeken, voor een collega-kerkgemeenschap. Dát is het grotere plaatje waar we weer zicht op krijgen, voorbij de gerichtheid op onszelf. Dat is wat een heilige plek in het Soesterkwartier inhoudt - althans dat hoop ik maar. Het voorjaar komt eraan. Gelukkig heeft Robert onlangs met zijn schoonmaakploeg de bezem al even flink door de kerk gehaald.

Koert Jansen

Bedrijvigheid

Sinds kort is onze diaconaal opbouwwerker Jennie verhuisd naar de St.-Joriskerk. Dit had tot gevolg dat er aan de voorkant van onze kerk minder bedrijvigheid was. Ingrid Sparreboom, coördinator van Bij Bosshardt, kwam op het idee om de kleding, die voor een zacht prijsje te koop is, te verhuizen van hun

propvolle huiskamer naar het diaconale steunpunt, met als gevolg: meer bedrijvigheid! Zo gezegd, zo gedaan! Alles ziet er keurig uit en er is ook nog plaats voor andere hulpverlenende instanties. Multifunctionele inzet van het kerkgebouw als centrum voor onze wijk!!!

Sierk de Bruin



Fonteinkerk



De beroepingscommissie is begonnen!

De opdracht is helder, de profielschets ook, de commissie is geïnstalleerd én getraind. Een representatieve afvaardiging van Fontein- en Emmaüsgemeente is klaar voor de zoektocht naar een nieuwe predikant. Een spannende tijd met een grote verantwoordelijkheid. Wat fijn dat onze gemeenteleden deze taak oppakken. In alle vertrouwen lopen we met ze op. Het beroepingsproces volgen? Kijk op fonteinkerk-amersfoort.nl.

Unieke paaskaars 2024

Met een mix van jonge en oudere gemeenteleden heeft Willem van Roozendaal een unieke paaskaars ontworpen. De kaars geeft prachtig weer hoe de Fonteinkerk gericht is op God, op elkaar en op de ander. Gedragen door de scheppende en verzorgende handen van de Heer. Moge het licht van de paaskaars ons verbinden in ons kerkzijn en in ons leven!



Het staat weer bol van de activiteiten

- Wees welkom

- **Za 6 april** Etty Hillesum, een muzikaal theaterstuk, 16.00 uur
- **Do 11 en woe 17 april** Psalmen, lezen en schrijven, 20.00 uur
- **Vrij 12 en za 13 april** Duurzame Ruilbeurs; za vanaf 10.00 uur

- **Zo 21 april** Muziek & Ontmoeting
O primavera! Muziek over lente en liefde, 12.00 uur
- **Tot vrij 23 mei** Expositie Frans Hazelet
- **Zo 26 mei** Muziek & Ontmoeting
- **Woe 29 mei** Lezing door Paul Schenderling
- **Vrij 31 mei en za 1 juni** Retraite-weekend Pleisterplaats

Meer informatie op onze website en elders in deze Vierklank!

De vuurproef brandt los in Bergkerk en Fonteinkerk

Na een inspirerende Taizé-reis in 2023 bedachten we samen met de Bergkerk een verdiepende activiteit: "de Vuurproef". Jongeren gaan in gesprek met gemeenteleden over geloof en kerk met als doel om iets van het vuur dat in ons brandt ook duidelijk te maken aan de komende generaties. De eerste drie gesprekken gingen over Bonhoeffer, een Joodse omgang met de bijbel en hoe je je geloof kunt uiten in kunst. Een tweede reeks is in voorbereiding. Ook een Vuurproef organiseren? Of met jongeren in gesprek? Neem contact op met Erik Renkema of Marnix Ruiter.

KIEM - Kerk In Elke Maat

Na het wonderlijke thema *Lichaam* belicht te hebben, duiken we nu in het thema *Gelijkenissen*. Waar gaat het verhaal van de zaaier eigenlijk over en wat kunnen wij leren van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan? Dat vertaalden we in het sturen van een kaart naar iemand die wel wat aandacht kon gebruiken. En daar konden de kinderen dan toch mooi weer hun handen voor inzetten en zo kwam het thema *Lichaam* weer aan de orde!

Fonteinkerk

Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
(033) 461 49 95

www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Koster

Fahmi Icho
(06) 42 02 84 36
fahmi.icho@hotmail.nl

Predikant

Vacature
Consulent: ds. L.J. Koffeman (06) 28 80 72 75
leokoffeman@pkn-amersfoort.nl

Scriba

scriba@fonteinkerk-amersfoort.nl

Wijkdiaconie

NL08RABO0373710259

Wijkkas

NL59INGB0003814259

Verhuur/zaalreservering

Alleen via verhuur@fonteinkerk-amersfoort.nl

Genderspecial ToZ met Dion

Te gast was Dion van Lambalgen. Hij vertelde over de transgenderontwikkelingen die hij heeft doorlopen en hoe hij daar nu op terugkijkt. Onze tieners gingen in gesprek met Dion, ze pakten de bijbel erbij en deden een Gender Muziekquiz. Het werd zo een heel bijzondere bijeenkomst!



De Hoeksteen



Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van afgelopen 14 maart was speciaal, want we hadden twee bezoekers, jongeren die wilden weten hoe het er nou eigenlijk toegaat op een kerkenraadsvergadering. Wisten jullie overigens dat ieder kerklid het recht heeft om een kerkenraadsvergadering bij te wonen? Het staat in de Kerkorde. Alleen als het over personen gaat, moeten bezoekers misschien even weg.

Het was extra fijn om de jongeren erbij te hebben want onze bezinning ging over hoofdstuk 5 van *Samen jong*: hoe zou het zijn om jongeren veel verantwoordelijkheid te geven en ook leiding te laten geven op allerlei plekken in de gemeente? Eén citaat uit dat hoofdstuk: "Leiderschap kun je vergelijken met het beoefenen van een sport, zoals voetbal. Onze huidige manier van leiderschap doorgeven in de kerk is alsof we jongeren tot hun 25e levensjaar naar voetbal laten kijken en dan verwachten dat ze daarna sterspelers zullen zijn." Herken je onze kerk - en onze maatschappij - daarin? Ik wel een beetje. Ook jongeren moeten de kans krijgen om leiderschap te leren. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, maar ja, ook ik - inmiddels niet de jongste meer - ontdekte tijdens de kerkdienst vanochtend dat ik weer allerlei steken had laten vallen...

We deden mee aan een soort fysieke enquête waarbij we op een lijn moesten gaan staan van één tot tien om onze mening te geven over zekere stellingen over onze houding tegenover onze jongeren. Tot onze verrassing waren de twee jonge bezoekers soms positiever dan wijzelf!

Ineke van Oosten, scriba.

Jeugdouderling



Mijn naam is Dominique de Jong en ben nu anderhalf jaar met veel plezier jeugdouderling in de Hoeksteen. Zo'n zes jaar geleden ben ik begonnen met het oppakken van wat taken in het jeugdwerk. Zo begon ik mee te draaien in de leiding van JoKe, onze jongerenkerk, en ook in de leiding van de 12+ -soos, waarmee we maandelijks leuke activiteiten organiseren voor de jeugd.



Het gaf me enorm veel energie om bezig te zijn met de jongeren in de gemeente, maar ik merkte ook dat er bepaalde taken in het kinder- en jeugdwerk bleven liggen. Er was op dat moment al een tijdje geen jeugdouderling meer binnen onze gemeente. Na het afronden van

De Hoeksteen

Klaartje Donzepad 59
3813 PZ Amersfoort

Predikant

ds. Lydia Kansen-Brasz
lydiakansen@hoeksteenamersfoort.nl
(033) 737 0010

Voorzitter

Tjeerd Grünbauer
voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl

Scriba

Ineke van Oosten
scriba@hoeksteenamersfoort.nl

Bankrekening

NL18ABNA0553217135

Website

www.hoeksteenamersfoort.nl

mijn studie twee jaar geleden heb ik mijzelf aangeboden als jeugdouderling. Misschien een ongewone stap, jezelf aanbieden is toch een beetje gek. Maar het heeft me nog zoveel meer toffe momenten gebracht.

Voor mijzelf betekende het toetreden tot de kerkenraad ineens meedoen met de 'grote mensen' in de kerkenraadsvergaderingen, ouderling van dienst zijn, en overleggen bijwonen met bijvoorbeeld andere jeugdouderlingen/jeugdleiders. Klinkt wellicht saai, maar dat is het zeer zeker niet! Het is nog steeds bijzonder om mee te denken en werken aan nieuwe initiatieven, die je mag zien groeien van vaag idee naar een geslaagd project. Een voorbeeld hiervan is het opstarten van een 17+ -jongerengroep. Spannend, want we hadden geen idee of er überhaupt iemand op af zou komen. Inmiddels neemt een gedeelte van de groep zelfs actief deel aan een Alphacursus. Zo gaaf!

De Inham



De Inham

Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
(033) 480 51 25

Koster en verhuur

Henk Tornij
(06) 41 64 78 10
koster@inham.net

Predikant

ds. Martin Snaterse
martin.snaterse@inham.net

Secretaris

Arthur de Bruin
secretaris@inham.net

website

www.inham.net

Bankrekening

NL84 RABO 0123005892 Protestantse
Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Kopij wijkberichten

vierklank@inham.net

Dodenherdenking 4 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van oorlogen samen. Ook in Hoogland gedenken we, vooral de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Hoogland. Het thema is dit jaar "Vrijheid vertelt: opmaat naar tachtig jaar vrijheid".

De oecumenische 4 mei-viering begint om 19.00 uur in De Inham. Een werkgroep vanuit De Inham, Het Brandpunt, Sint Martinus en de Veenkerk bereidt deze jaarlijkse viering voor. In deze viering gaat ds. Martin Snaterse voor en zal er ook aandacht zijn voor de jeugd die met ons mee herdenkt. Vanuit de St. Josephschool in Hooglanderveen zal er een delegatie aanwezig zijn.

Na afloop van de viering krijgt iedereen een witte roos mee en wandelen we in stilte naar de gedenknaald bij de rotonde aan de Zevenhuizerstraat. Daar volgen we de herdenking en zullen er namens de gemeente Amersfoort en een aantal organisaties bloemen worden gelegd bij de naald. Vervolgens kan iedereen aansluiten om zelf de roos neer te leggen.



Stolperstein aan de Hamseweg, Hoogland

Meer jongeren naar de kerk

Aan tafel zitten de broers Thijs en Dirk Brouwer, die graag willen dat er weer meer jongeren naar de kerk komen. Beiden komen nog niet zo lang in

De Inham, maar hebben nog wel contact met jongeren uit Het Brandpunt. Het doel is om jongeren van achttien jaar en ouder vanuit Het Brandpunt, De Inham en de Veenkerk bij elkaar te brengen. Jongeren moeten niet op hun eigen eilandje blijven, maar met elkaar in contact komen door samen activiteiten te doen, het interessant te vinden om anderen te leren kennen en de verbinding te zoeken. Dit hoeft niet 'zwaar' te worden, maar het moet stimuleren om naar de kerk te komen. De broers denken aan samen eten, naar een tentoonstelling gaan of samen een dienst organiseren. Je hoeft ook niet alleen over het geloof te praten. Er zijn nog zoveel andere dingen waar je het over kan hebben. Samen met Thijs en Dirk wil ook Lennart activiteiten organiseren. De Inham is beschikbaar om bij elkaar te komen.

Ben je achttien jaar of ouder en heb je belangstelling voor deze jongerenclub? Meld je dan aan bij djpd.brouwer@gmail.com.



Vorbereidingen Top2000-viering gestart

Het lijkt nog wat vroeg, maar we zijn al gestart met de voorbereidingen van (opnieuw) een Top2000-viering. Na drie jaar afwezigheid moet het er nu echt weer van komen! We hebben hiervoor zondagmiddag 29 december op 't oog.

Voor wie het niet eerder heeft meegemaakt: in zo'n dienst speelt een liveband overbekende nummers, bezoekers zingen naar hartenlust mee en tussen de liederen door vertellen mensen wat hen raakt in de liederen en waarom ze voor hen van bijzondere betekenis zijn. We hebben nu al jouw hulp nodig, want we zoeken:

- zangers die een nummer in de viering willen zingen
- een toetsenist
- suggesties voor Top2000-hits, die in de viering niet mogen ontbreken.

Reacties graag naar henk.veldhuis@inham.net.
Henriette Kappert, Jan van Straalen, Martijn van Werkhoven, Martin Snaterse en Henk Veldhuis.



Nieuwe Kerk



Queen en Augustinus

Anja Machielse vertelt dat eenzaamheid vooral te maken heeft met de *need to be rooted*. Geworteld zijn is basisbehoefte nummer één. Dat deed mij denken aan Piet, een Einzelgänger. Naar zijn wens luisteren wij bij zijn uitvaart naar *Bohemian Rhapsody* van Queen. 'I'm just a poor boy, I need no sympathy / I'm just a poor boy and nobody loves me'. Piet herkende zich in die tekst. Al jong had hij het gevoel er niet bij te horen. Na een periode van verslaving en isolement raakte hij met God in gesprek. Toen wij elkaar

ontmoetten zei hij: 'Ik wil gedoopt worden'. Wat hem als kind onthouden was, wilde hij herstellen. De doop gaf Piet de bevestiging van zijn bestaan: Jezus houdt van 'poor boys'. Piet las woorden van Augustinus: *Laat heb ik U lief gekregen. Aangeraakt hebt Gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede*. Ook die woorden waren zijn verhaal geworden. Eindelijk ontving Piet de verworteling waar hij naar zocht. Met dank aan Queen en Augustinus!

ds. Gerard Kansen

Even voorstellen ...

Elke maand stellen we iemand uit de Nieuwe Kerk voor, die achter de schermen een taak uitvoert. We leggen deze persoon drie vragen voor. Deze keer is de beurt aan Floris van der Bijl. Floris heeft de afgelopen tien jaar veel bijgedragen op het gebied van ICT, beeld en geluid in de Nieuwe Kerk. Een aantal jaar deed hij dit als kerkenraadslid. Tegenwoordig helpt hij als 'gewoon' vrijwilliger bij diverse activiteiten. Floris is getrouwd met Carolien en vader van Rosalinde, Anne en Friso. Graag stellen we Floris drie vragen én mag hij de pen doorgeven aan een andere 'uitvoerder achter de schermen'.

1) Wat maakt jou vooral gelukkig of waarover ben je het meest blij?

Carolien en ik zijn erg gelukkig met onze drie kinderen. Ik ben blij dat ze zich op een heel eigen manier ontwikkelen, zo krijgen we er steeds

meer plezier van. Je ziet ze als baby geboren worden en dan zit er al zoveel in wat er pas later uitkomt. Dat ze tot hun recht komen vind ik heel belangrijk. Dan komen ze pas echt tot bloei, ieder op zijn eigen wijze.

2) Wat hoop je voor de Nieuwe Kerk met het oog op de toekomst?

Eigenlijk datzelfde: dat mensen tot bloei komen doordat ze wortelen en groeien op een manier die bij hen past. Niet elk plantje is even groot of even mooi. De een doet het beter in de zon, de ander in de schaduw, maar niet een is geschikt om over het hoofd te zien of te verdorren. Ik hoop dat we elkaar altijd zo kunnen blijven zien.

3) Wat is voor jou het allerbelangrijkste in jouw geloofsleven?

Dat we tot rust kunnen komen bij God. Zijn grootheid maakt mij regelmatig



sprakeloos. Mensenmeningen en hun oordelen doen Hem en onszelf regelmatig tekort. Zijn Geest is voldoende voor een geïnspireerd en inspirerend leven, waarin we elkaar niet de maat nemen maar in verwondering mogen ontdekken.

Floris geeft de pen graag door aan Matty Gijtenbeek. De redactie zal contact met haar opnemen!

Nijenstede



Groot Nieuws

Zondag 25 februari was Maarten Bouterse te gast in de rubriek 'Naar de kerk' van Groot Nieuws (Radio 5, EO). Maarten is zelf een tijd diaken geweest in de Andreaskapel van Nijenstede en is nu werkzaam als welzijnscoach bij Beweging 3.0, de zorgaanbieder van onder andere Nijenstede. In deze rubriek wilde Maarten aandacht geven aan de kerkdiensten in verzorgings- en verpleeghuizen in heel Nederland, juist omdat de bewoners die de diensten bezoeken hun stem niet echt meer kunnen laten horen.

Maarten vertelde in de uitzending wat het vrijwilligerswerk rondom deze diensten zo waardevol maakt. 'Het is letterlijk je geloof in de praktijk brengen.

Hier ben je echt bezig een kerkdienst te maken voor de mensen om ze een moment van rust, bezinning, herkenning en - als dat nog lukt - van opbouw te geven.' De rubriek is terug te luisteren op de website van NPO Radio 5, Maarten is vanaf 2:16:00 in de uitzending te horen.

Nijenstede

Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84
(ingang Randenbroekerweg)

Geestelijk verzorger

Nel Walet (tijdelijk)
nel.walet@beweging3.nl

Voorzitter kerkenraadscommissie

Bart van den Brink
bartvandenbrink@kpn-amersfoort.nl

Vrijwilligerscoördinator

Rob Schuitemaker
robschuitemaker@gmail.com

Penningmeester

Bert Blankenstijn
bert.blankenstijn@kpnmail.nl
NL96 RABO 0373 7488 33 t.n.v. CvK PG
Amersfoort inz. Andreaskapel Nijenstede

Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard

Johanneskerk



Expositie Leegte en ruimte

In de maanden maart en april hangen in de kerkzaal werken van het textielatelier van Scholen in de Kunst. In twaalf cirkelvormen geven wij onze associatie bij de begrippen leegte en ruimte. Positieve begrippen vonden wij, omdat ze rust en vrijheid bieden. Na brainstormen en proefjes met vilten, breien en borduren, maakten we elk een werk met als gezamenlijk element een horizontale lijn. Die lijn kan de horizon in een landschap zijn, maar ook de functie van een spiegeling hebben. We kozen voor de

vorm van een cirkel. We werkten er zo'n twee maanden aan. Wekelijks bespraken we de voortgang, inspireerden elkaar en kregen tips van onze docent Marijke Schurink. Laura van Rossum du Chattel

Een inspiratie was deze tekst: *"Ik heb de donkere uren van mijn wezen lief" (Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden), het openingsvers van een gedicht van Rainer Maria Rilke. Of versta het als: "Ik hou van mijn leegte", ik hou van die donkere afgrond, ergens diep in mij, waarin ik alles wat me door de dag heen heeft beziggehouden, kan laten vallen. Na de dag komt de nacht: gelukkig maar. Het is ook wel het verlangen naar verinnerlijking en leegte. Het verlangen naar God. Want naarmate ik me meer op die afgrondelijke ruimte in mezelf concentreer, krijg ik de ware levenszin opnieuw te pakken.*

Johanneskerk

Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort
www.johanneskerk.nl

Beheer

Jan R. Nienhuis
jan.r.nienhuis@gmail.com
(06) 28 36 77 49

Predikant

Mw. ds. A. Liebich
(033) 258 36 13
a.liebich@kpnplanet.nl

Secretaris

Laura van Rossum du Chattel
secretaris@johanneskerk.nl

Penningmeester

NL 59 INGB 0008 0870 12 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente van Bijzondere
Aard te Amersfoort

St. Joriskerk



In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren bereiden we ons voor op de komst van de Heilige Geest. We kijken uit naar de komst van de Heilige Geest met ons hart vol vreugde. Laten we ons geloof verdiepen en ons laten leiden door de Goddelijke Geest, zodat we vol vreugde en hoop het Pinksterfeest kunnen vieren.

Openbare belijdenis van het geloof

Met dankbaarheid delen wij u mee dat op 24 maart drie jongeren hun geloof hebben beleden in onze gemeente. We prijzen God dat zij deze stap hebben gezet. Ook zijn wij dankbaar voor de inzet van dominee Mosterd, die de jongeren heeft begeleid in hun belijdenis. Ze vertellen zelf wat de Joriskerk voor ze betekent en wat ze voor de Joriskerk hopen te betekenen.

Joost van den Bunt (21): "Ik woon op mijzelf in Amersfoort en in de Joriskerk ben ik opgegroeid. Vanaf mijn geboorte ben ik lid en ik voel mij hier thuis. De Joriskerk is voor mij een vertrouwde omgeving, mede dankzij de mooie groep jongeren in onze gemeente. Ik ben blij en dankbaar dat ik belijdenis van mijn geloof mag doen in de kerk. Ik wil graag actief onderdeel zijn van de gemeente. We zijn nu met een aantal jongeren bezig om een sing-in te organiseren, een mooie gelegenheid om God te prijzen en écht gemeente te zijn. Ook sta ik geregeld als hulp-koster in de kerk, zo zie ik iedereen binnenkomen en ook dat is voor mij gemeentezijn. Ik hoop nog meer van God en geloven te mogen leren."

Marije Roos (18): "Ik zit in vwo 6 op de Guido. Ik doe belijdenis van mijn geloof, om de keuze te maken voor een leven met God. Een God die eerst met mij een verbond aan wilde gaan, een God die goed en genadig is. Ik kies ervoor om Hem een leidende rol in mijn leven te geven. Ik hoop dat ik door Gods leiding iets kan betekenen in de gemeente, al weet ik nog niet precies welke rol ik kan spelen. De Joriskerk is voor mij een plek waar ik samen met anderen God mag aanbidden, waar we waarde-

volle gesprekken hebben en waar we meer leren over God. Een plek waar we als gemeente samen mogen groeien in het geloof."

Cil: "Ik ben als het ware geboren in de Joris, ik kom er al mijn hele leven. Toch heb ik pas recent de Joris helemaal leren waarderen. Naar de kerk gaan in zo'n warme gemeente is niet vanzelfsprekend. Hoe meer ik op andere plekken naar de kerk ben geweest, des te kritischer en dankbaarder ben ik geworden op mijn thuisgemeente. Sindsdien is de Joris erg belangrijk voor mij, als plek van ontmoeting, gesprek en als onderdeel van de Kerk met een hoofdletter. Ik geloof dat God ook gaven heeft geschonken en ik heb misschien nog een ietwat jeugdig idealisme en kritische houding. Het liefst wil ik een hand zijn voor de gemeente, en dan hoop ik dat diezelfde gemeente mij tot een voet wil zijn. Mijn belijdenis is naast mijn jawoord voor God, ook een jawoord voor de gemeente."



St. Joriskerk

Hof 1

beheerder@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkgebouw

Filaethes

Havik 29

beheerder@filaethes.nl

Website

<https://sintjoriskerk-amersfoort.nl>

Scriba

Reinier Gerritsen

scriba@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Kopij Vierklank

johannabijvank@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Wijkkas

NL47 INGB 0003 6862 41 t.a.v. hervormde wijkgemeente St.-Joriskerk

De Veenkerk



Agenda

- Zaterdag 13 april: Walking Dinner
- Zondag 14 april: Tienerkerk
- Dinsdag 16 april: Huiskamerkring
- Vrijdag 19 april: Kidzzclub en Chillclub
- Dinsdag 23 april: Zinkring

Huiskamerkring

De huiskamerkring komt maandelijks bij elkaar om de bijbellezing te bespreken van de komende zondag. Deze lente bijt deze kring zich echter vast in 'De namiddag van het christendom' van Tomáš Halík. Ingewikkeld en theologisch, maar ook rijke voeding voor het gesprek.

Voorbereidingen Top 2000-viering gestart

Voor een oproep voor het mede vormgeven en organiseren van een Top 2000-viering eind van dit jaar: zie de wijkpagina van De Inham, blz. 23.



De huiskamerkring

Veenkerk wil financieel op eigen benen staan

De toekomst van de Veenkerk in theater De Kamers is financieel onzeker. Dat komt omdat er meer wordt uitgegeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt. Het tekort bedraagt ruim € 26.000,-, die de kerkgemeenschap Hoogland / Amersfoort-Noord nu jaarlijks bijpast. De Veenkerk wil vanaf dit jaar financieel op eigen benen staan. Dat vraagt veel inzet vanuit de gemeente, die we ook graag met de lezers van Vierklank delen.

Hoe kan er een tekort zijn?

De wijk Vathorst is de jongste grote uitbreidingswijk van Amersfoort, waar veel mensen wonen en nog komen wonen. Toch is de groei van het aantal leden van de Veenkerk gedurende de jaren relatief beperkt geweest en blijft het aantal actieve leden aardig constant. De huur van de kerkruiimte en de kosten van de (deeltijd)predikant zijn de grootste kostenposten. De bijdragen van de leden zijn weliswaar gestegen, onder meer door invoering van een

De Veenkerk

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort

Predikant

Rolinka Klein Kranenburg

(06) 55 87 47 38

predikant@veenkerk.nl

Voorzitter wijkraad

Daniëlle (voorzitter@veenkerk.nl)

Secretaris

Jonine (scriba@veenkerk.nl)

Website

www.veenkerk.nl

Bankrekening

NL29 RABO 0123 0550 91 t.n.v. Veenkerk

abonnement, maar nog niet voldoende om alle kosten te dekken.

Veel enthousiasme om te denken en doen

Daarom is er een werkgroep Toekomst Veenkerk met diverse subgroepen gestart om te zien hoe we ook in Vathorst een krachtige kerkgemeenschap kunnen zijn en blijven. Een bron van mensen en voor mensen, die zich niet meer in de eerste plaats om financiën druk willen maken. Zo wordt er gekeken hoe nieuwkomers zich snel(ler) thuis kunnen voelen, actieve leden meer kunnen worden betrokken, er Vrienden van de Veenkerk komen en de eigenheid van onze kerk meer wordt uitgedragen.

De eerste resultaten dienen zich aan

Zo is de eerste € 4.000,- inmiddels binnen! Dat bedrag is afkomstig van vier Veenkerkers, die ieder € 1.000,- (extra) konden en wilden geven naar aanleiding van de vraag 'Wat is de Veenkerk je waard?'. Als er nog 22 zijn, is het doel voor dit jaar gehaald. Er wordt uiteraard ook op andere acties ingezet. Daarover de volgende keer meer!

Christiaan Trommel coördinator voor de jeugd in de Amersfoortse kerken

Jeugdleiders van veel Amersfoortse kerken hebben het afgelopen jaar de handen ineengeslagen. Doel is om meer samen te werken: met elkaar zinvolle en toffe dingen te doen mét en voor de jeugd van alle leeftijden. En niet alleen voor kerkelijke jongeren. Om dit te realiseren heeft de Raad van Kerken (RvK) Christiaan Trommel (28) aangesteld als coördinator jeugd. Hij heeft veel ervaring met jongeren en heeft op landelijk niveau als jongerenwerker evenementen georganiseerd. Zijn opdracht is de onderlinge samenwerking helpen versterken, en mét en voor de jeugd enkele

stadsbrede evenementen of acties te organiseren. De RvK hoopt bijvoorbeeld plekken te bieden waar jongeren welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en zich gezien weten. Of ze bij een kerk horen of niet.

De jeugdleiders informeren elkaar nu actief in een WhatsApp-community en gezamenlijke activiteiten zijn het afgelopen jaar al opgepakt. De samenwerking tussen de jeugdleiders in Amersfoort is uniek voor Nederland.



Vacature bestuursleden SchuldHulpMaatje Amersfoort

De Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De missie van SchuldHulpMaatje is: bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen, het voorkomen en duurzaam oplossen van schuldenproblematiek, hulp vanuit verbondenheid tussen mensen en vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood. We doen dit met goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals. We zijn op zoek naar versterking en verjonging van de huidige Stuurgroep, nieuwe mensen die met flair en positieve spirit met ons mee kunnen en willen groeien naar de toekomst. Op onze website <https://shm-amersfoort.nl> vind je de volledige tekst van deze beide vacatures.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Angélique Liebens, voorzitter Schuldhulpmaatje Amersfoort (e-mail: angelique.liebens@yahoo.com of tel. 06-22568799).



Vacature secretariaat De Aandacht, diaconaal ontmoetingscentrum

Ben jij op zoek naar een zinvolle invulling van je vrije tijd? En heb je ervaring met secretariaatswerkzaamheden? Dan zijn wij dringend op zoek naar jou! Zes dagdelen in de week zijn wij een aantal uren open om onze gasten te ontvangen voor een 'Bakkie met Aandacht' in onze warme huiskamer aan de Zuidsingel 5 (voorheen het DAC). Met trouwe en gemotiveerde vrijwilligers, die zich soms al jaren als gastvrouw/gastheer inzetten voor kwetsbare mensen, bieden wij onze bezoekers een fijne plek om zich gehoord en gezien te voelen, sociale contacten te hebben en vriendschappelijke relaties te ontwikkelen. Er is een wekelijkse warme buurtmaaltijd en ook zijn er creatieve workshops, computercursus/hulp en activiteiten rond de feestdagen.

Om alle activiteiten goed te organiseren zijn er naast de vrijwilligers en de coördinator ook bestuursleden nodig. Neem voor meer informatie contact op met onze voorzitter Margo Kunenborg, tel. (033) 4729786.



Van ver gekomen

Ik heb nog niet eerder een bekeringsverhaal gelezen waarbij ik me zo betrokken voelde als het verhaal van de bekende romanschrijver Kristien Hemmerechts, opgetekend in haar boek 'Van ver gekomen'. Dat komt denk ik omdat de auteur het niet als een eenduidig, transparant proces neerschrijft. Met een bekeringsdatum en al. Integendeel, het is een weg, complex, en vol met tegenstrijdigheden.

Kristien heeft een pittige katholieke opvoeding genoten, maar na haar puberteit raakte ze de weg naar de kerk en het geloof kwijt. Wat wil je; overal het kruis met de dode Jezus om je heen, schuld en boete doen voor je zondige leven. 'Alles bekleemde me aan de kerk, aan het geloof, aan godsdienst, aan missen. Ik moest het van me afschudden om te kunnen ademen, te kunnen leven. Ik moest uitbreken.' Dat was een zwaar proces. Want er gebeurde veel in haar leven. Twee van haar kinderen overleden op zeer jonge leeftijd, ze had een moeilijke relatie met een zus, die ze later ook verloor. Een scheiding. En overal voelde zij zich schuldig over.

En dan komt er stapje voor stapje die verandering. 'De bocht van 180 graden werd graad voor graad genomen.' Want er was een kind dat bang was voor de hel en later een jonge vrouw die de kerk als een angsthuis ervaart. 'Er was de ijstijd, er was het pantser, en vervolgens ging het ijs aan het smelten en werd het pantser afgelegd.' Er ontstaat een openheid in Kristiens hart en ze leert met andere ogen te kijken. Ze ervaart dat God haar een engel heeft gestuurd: haar dochter. En nog een tweede engel: haar stiefdochter. 'Ze hebben mij leren liefhebben en zij hebben mij de weg getoond.' Want ze gaan vragen stellen over geloof en kerk en dat brengt Kristien uiteindelijk tot een volgende stap: ze woont weer een mis bij en daar voelt het alsof iemand op haar schouder tikt. 'Ik heb God niet gezocht, maar ik ben gevonden.'

Wat zij daarna wekelijks meemaakt bij de Sant'Egidio-gemeenschap in de kathedraal in Antwerpen is als een mantel om haar heen. Kristien ervaart in de viering het loskomen van haarzelf, ze beleeft vreugde die haar hart binnenkomt. Kristien schrijft vol overgave over de liturgie, de eucharistie, de liederen, en vooral over de gemeenschap van mensen die trouw is.

Het boek is een mooi getuigenis, een liefdevolle oproep om het vol te houden, want de wereld heeft mensen nodig die gebeden prevelen en zingen. 'Tussen de brokstukken van de ruïnes van de kerk kiemen nieuwe gemeenschappen, nieuwe vormen van geloofsbelijdenis. De kerk is veel minder dood dan ik had gedacht.' Maar ook - zou ik willen zeggen na lezen van dit mooie boek - je kunt als mens van ver komen, diep wegzakken, maar er is een weg naar heling, naar vertrouwen. 'Misschien moet een mens zo radicaal met iets breken om te kunnen terugkeren.'

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij De Geus.

Jos van Oord was pionier-predikant in Amersfoort-Noord en is nu met emeritaat (maar hij zit nog lang niet stil). ●



Elke donderdag avondgebed in de Oud-Katholieke Kerk

Mensen met boodschappentassen komen binnen, of een jongen met een skateboard. Soms een scholier die een werkstuk moet maken over geloof, maar die geen zin heeft een hele lange kerkdienst op zondagmorgen mee te maken. Er zijn ook mensen die alleen maar even hun hoofd om de hoek van de deur steken en dan weer weggaan. De ene keer zijn er twee bezoekers, de andere keer twaalf of dertien. Het gaat altijd door.

Al veertien jaar is er elke donderdag om 19.00 uur een avondgebed in de Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort (adres: 't Zand 13). Het avondgebed is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken en het wordt nog steeds gedragen voor een kleine groep stamgasten en een brede rand van meebidders eromheen.

Ben je in de buurt? Loop gerust binnen voor een half uur stilte, muziek (op orgel of piano), schriftlezing, zingen en gebed.

Weet dat je welkom bent. Leuk als je komt. Je gaat aangeraakt weer naar buiten.



Ga jij ook mee naar Taizé?

Een groep jongeren uit Amersfoort gaat in de eerste week van de zomervakantie samen onderweg voor een week van ontmoeting en bezinning. Scan de QR-code voor meer informatie of e-mail: taizereis@pkn-amersfoort.nl.

Ars Moriendi

De kunst van het sterven, met als inleider professor Carlo Leget en twee co-referenten.

Zaterdag 6 april 10.30-12.30 uur in Spiritueel Cultureel Centrum Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 Amersfoort.

Bijdrage: € 10,-.

AMERSFOORT GAAT NAAR TAIZÉ! JONGERENREIS 2024



Ben jij tussen 16 en 25 jaar en wil je graag een keer naar Taizé?
Dit is je kans! In de eerste week van de zomervakantie gaan we weer samen onderweg voor een week van ontmoeting en bezinning met duizenden jongeren uit heel Europa. Ga je mee? Wat is Taizé? Scan de QR voor meer informatie of bezoek de website www.taize.fr/nl
CONTACT MET DE ORGANISATIE: TAIZEREIS@PKN-AMERSFOORT.NL

PRAKTISCHE INFORMATIE: WANNEER: 13 TOT 21 JULI 2024
KOSTEN: zullen ongeveer € 100-200,- zijn. Laat de kosten geen belemmering zijn om je op te geven, daarvoor vinden we een oplossing. Wij vragen subsidie aan bij de PGA, zodat kosten zo laag mogelijk blijven. **DEADLINE VOOR AANMELDINGEN: 15 MEI 2024**

ZATERDAG **13 APRIL** 10.00-14.00 UUR

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 2-4

DUURZAME RUILBEURS

RUILEN = EERST IETS INBRENGEN

Als je op zaterdag 13 april wilt komen winkelen, dan is de voorwaarde dat je éérs iets om te ruilen inbrengt. Dat kan op **VRIJDAG 12 APRIL**, tussen **15.00** en **20.00 UUR**.

DE VOLGENDE MATERIALEN ZIJN WELKOM

PLANTJES-STEKJES-ZADEN-SCHOENEN-PUZZLES-ZOMERKLEDING (HEREN,DAMES,KINDEREN)-SPEELGOED-KINDERBOEKEN (TM16JR)

VOOR ALLES GELDT DAT HET SCHOON EN HEEL MOET ZIJN



**PER INGELEVERD ITEM
ONTVANG JE EEN BEWIJS
WAARMEE JE OP ZATERDAG
1 ITEM
MAG KOMEN WINKELN**



RUILEN = WINKELN Op zaterdag kan er dan gewinkeld worden. De kerk wordt omgebouwd tot een markthal met verschillende kramen. Er is een paskamer met spiegels, een boekwinkeltje, bankjes voor het passen van nieuwe schoenen. In een goede markthal is er ook lekkers te drinken en te eten. **We zorgen voor gezellige plekken om wat te nuttigen en bij te kunnen praten.** Koffie, thee en versnaperingen zijn te koop voor een kleine vergoeding.

RETRAITE

HUIS VAN ZUID

31 MEI & 1 JUNI

WEEKEND

Een retraite in de periode na Pinksteren waarin je je kunt laten voeden door meditatie, Bijbelteksten, poëzie, kunst, bibliodrama, stilte en de natuur rondom het thema 'Het vuur van de hoop' o.l.v. begeleider Marco Last

PRAKTISCHE INFORMATIE: WANNEER: VRIJDAG 31 MEI 2023, VANAF 17.30 UUR & 1 JUNI 2024, 18.30 UUR. **KOSTEN:** eigen bijdrage deelnemers: € 50,- **OVERNACHTING:** Voor mensen van buiten Amersfoort: we gaan er vanuit dat je zelf overnachting regelt. Mochten de kosten en een overnachtingsplek bezwaar opleveren, neem dan svp contact op, dankijken we naar mogelijkheden van logeren bij gemeenteleden. **OPGAVE EN NADERE INFORMATIE:** Vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl **BEGELEIDING:** Marco Last, ondersteund door het team van Vorming door Ontmoeting Fonteinkerk. Deze activiteit maakt onderdeel uit van activiteiten van de werkgroep Pleisterplaats. www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Pinkstermarkt

zaterdag 18 mei 2024
van 10.00 tot 15.00 uur

Protestantse wijkgemeente De Bron
Vogelplein 1, Amersfoort



Verkoop van ;

Zelfgemaakte producten
Zoete lekkernijen om mee te nemen
Lente plantjes
Brocante en boeken
Diverse creatieve workshops



POFFERTJESKRAAM



Koffiehoek
Lekkers
Lunch



STOELCOMPETITIE

Bezoekersinformatie

Catering en activiteiten kunnen betaald worden via een QR code of contant

Kraamhuur

Tafel huren voor zelfgemaakte producten of brocante kost 30 euro

Opbrengst verkoop is voor jezelf

Opgeven om een tafel te huren scan de QR code.

Graag voor 1 mei aanmelden



Maria in mij: maandelijkse exposities in de Xaveriuskerk



Er woont in ons allemaal een Maria. Zij is liefdevol, onvoorwaardelijk, vol compassie en zonder oordeel. Die kwaliteiten zijn vaak overschaduwd. Met 'Maria in mij' proberen we Maria weer te ontdekken, met kunst, inleiding en meditatie.

De maandelijkse exposities zijn te zien in de St. Franciscus Xaveriuskerk. Dagelijks in de Mariakapel van 9.00 tot 12.00 uur en bij het Maria Magdalenabeeld in de kerk op zaterdagmiddag. De exposities wisselen op de zondagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober en 3 november. Op die dagen is er van 13.00 tot 15.00 uur een wisselend programma: een interview met de kunstenaar, soms een concert, een ritueel of inleiding.

Informatie en aanmelden: secretariaatscc@gmail.com.

Nieuw orgel in Joriskerk

Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn er, zoals elk jaar, orgelconcerten in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Dit jaar is er een extra concert. Dat vindt plaats om het Strubbe-orgel in gebruik te nemen.

Het Strubbe-orgel is gebouwd voor verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort. Toen het huis sloot, werd het overgeplaatst naar de Sint-Joriskerk. Het werd gerestaureerd en in nieuwe kleuren geschilderd. De Sifflet 1' werd opgeschoven tot 1 1/3'. Het orgel werd gestemd in de zogenoemde Middentoonstemming, waardoor het geschikt is voor het uitvoeren van oude muziek, met componisten als Jan Pieterszoon Sweelinck.

De ingebruikname vindt plaats op zaterdag 20 april om 16.00 uur met een klankdemonstratie en een concert door Jorisorganist Rien Donkersloot. De toegang is vrij.

www.orgelconcertenjoriskerk.nl



Nachtlicht

19 april 19.30 tot 22.30 uur is er Nachtlicht in de Sint Joriskerk. De muziek wordt verzorgd door Mariëtte Budding en Janneke van der Lugt (fluit en harp), afgewisseld met Marit Berghuis (viool).

Een kwartet zangers o.l.v. Alice van Eldik neemt ons mee de nacht in. Zij zingen vanaf 21.30 uur.



THEATERSTUK 6 APRIL 16.00 UUR

FORTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

ETTY HILLESUM

**Haar dagboek is de inspiratie voor
het muzikaal theaterstuk**

is een samenwerking van en wordt uitgevoerd door
het Spiritueel Cultuur Centrum en het combo van De Brug.

Via Etty's dagboekteksten en haar brieven uit Westerbork volgt het theaterstuk
de ontwikkeling van deze jonge Joodse vrouw die in Auschwitz is vermoord.

De teksten worden voorgedragen door twee actrices en een verteller,
afgewisseld door songs van Blaf, Stef Bos, Herman van Veen en anderen.

INLOOP VANAF 15.30 UUR | VRIJWILLIGE BIJDRADE GEWENST

INFO: VORMINGDOORONTMETING@FORTEINKERK-AMERSFOORT.NL OF SCAN DE QR



Spiritueel
Cultureel
Centrum

VORMING DOOR ONTMETING



Protestantse Gemeente
Amersfoort



SCHRIJFVOND 11 EN 17 APRIL 20.00 UUR

HUIS VAN ZUID/FORTEINKERK ROBERT KOCHSTRAAT 2-4

2 MEDITATIEVE SCHRIJFVONDEN TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN

SCHRIJF JE EIGEN PSALM

onder leiding van
Gert Ryokan Bremer

Geen lezing over
de psalmen
of iets voor het hoofd
om te verstaan.
Eerder om stil te worden
voor die stem uit
de diepte en bij geluk iets
van God op het spoor
te komen.

Zijn waar het stil wordt
en waar je jezelf
hervindt in een vermoeden
tot God.

INLOOP VANAF 19.30 UUR
VRIJWILLIGE BIJDRADE GEWENST

INFO: VORMINGDOORONTMETING@FORTEINKERK-AMERSFOORT.NL

VORMING DOOR ONTMETING



Protestantse wijkgemeente
Fonteinkerk

Cartoon Johan

**Twee (hele) kleine gereformeerde
kerken (DGK en GKN) worden weer één...**



"Pff, weer twee scherfjes gelijmd, maar
voorlopig ben ik nog wel even bezig...!"



Een vitale PGA: op welke wijze kunt u daaraan bijdragen?

Levend geld

In begrotingstermen noemen wij als kerkrentmeesters de 'post' kerkelijke bijdrage, plus alle opbrengsten van collecten, wijkacties en giften, bij elkaar opgeteld het 'levend geld'. Deze post vormt met 65% van het totaal verreweg de grootste post van de baten (de inkomsten). Het levend geld zorgt er in hoge mate voor dat we vitaal kerk kunnen zijn, omdat we onze predikanten ermee kunnen betalen, de gebouwen geschikt kunnen houden voor de kerkdiensten en de wijkactiviteiten en andere lasten kunnen dragen. Denk ook aan alle activiteiten inzake het jongerenwerk, die uit deze baten worden betaald.

Daarmee is vastgesteld dat de post kerkelijke bijdrage van groot belang is voor een vitale kerk en PGA. Hoe komt het bedrag tot stand dat we nodig hebben? Er zijn een aantal mogelijkheden voor het geven van een geldelijke bijdrage aan de kerk.

Kerkelijke bijdrage of Kerkbalans

Jaarlijks loopt Actie Kerkbalans, waarbij u als gemeentelid wordt gevraagd een bijdrage toe te zeggen. De gemiddelde werkelijke bijdrage per geveer (per 'pastorale eenheid' oftewel huishouden) bedroeg in 2023 € 556,39. De Actie Kerkbalans 2024 is inmiddels achter de rug en we zijn heel dankbaar dat de toezegging per geveer voor de PGA gemiddeld met 7,4 % is gestegen ten opzichte van 2023. Er zijn wel verschillen per wijk, maar met deze uitslag zijn we als kerkrentmeesters erg blij. Het geeft

ons het vertrouwen dat we in 2024 de begroting gaan halen. Het totale bedrag dat u aan de PGA geeft, kunt u aftrekken voor de belasting. De PGA is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en daarom mag u het totale bedrag dat u via de bank betaalt, als gift aftrekken op uw belastingformulier. Voor dergelijke giften geldt wel een drempel van 1% van uw verzamelinkomen.

Periodieke gift

Het is mogelijk een zogenaamde periodieke gift te doen. Het fiscale voordeel is dat voor deze giften geen aftrek van een drempel geldt. Voor lage inkomens geldt ook de beperking van maximaal 10% giftenaftrek van uw verzamelinkomen niet. De belangrijkste voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang een bepaald bedrag schenkt. Als er sprake is van het schenken door een echtpaar, moeten beide partners tekenen. U kunt dit regelen door bij het kerkelijk bureau per e-mail, info@pkn-amersfoort.nl, een formulier aan te vragen. Vul dit formulier in, onderteken het, dan ondertekent ook de PGA en mag u fiscaal gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Erfenis of legaat

We krijgen als PGA ook regelmatig een legaat of een erfenis. We hebben in de PGA afgesproken dat het legaat naar de wijk gaat die in het testament is genoemd. Indien het testament aangeeft dat het bedrag wordt nagelaten aan de PGA, zonder een wijk te noemen, dan kijken we bij welke wijk het lid dat

het legaat nalaat was ingeschreven. Die wijk krijgt dan 50% van het legaat en de PGA de andere 50%.

Voor erfenissen en legaten geldt ook dat deze zijn vrijgesteld van schenking of successierecht. Vooral voor mensen die geen duidelijke erfgenamen hebben kan het een goed idee zijn om de kerk een bedrag na te laten. Als u niets regelt en u heeft geen duidelijke erfgenamen dan gaat het grootste gedeelte van uw vermogen na uw overlijden naar de belastingen. Middels een testament kunt u regelen dat een bedrag naar de kerk gaat en dus niet naar de belastingen.

Als u dit wilt regelen, moet u naar de notaris. Uw wensen over uw nalatenschap worden dan door de notaris vastgelegd in een testament. De notaris adviseert en maakt een concepttestament op. U kunt dat in alle rust doornemen en eventuele wijzigingen aanbrengen. Daarna wordt het definitieve testament opgemaakt en ondertekend. U kunt uw testament op elk moment laten wijzigen.

De PGA krijgt de laatste jaren gemiddeld zo'n € 50.000,- per jaar uit legaten en erfenissen. In de laatste twaalf jaar hebben we twee keer een legaat/erfenis gehad van meer dan € 300.000,-. We zijn altijd zeer dankbaar voor deze bedragen, omdat we daarmee mede de totale jaarlijkse lasten van de PGA beter kunnen dragen en af en toe ook de middelen hebben om wat extra te doen, zoals het aanstellen van een kerkelijk werker voor een paar jaar.



Kerkbalans, leidt beziend verbinden tot geven?

In november 2023 heb ik mijn reflectie op mijn werk voor de actie Kerkbalans gedeeld, in februari van dit jaar stond een artikel van mij in het licht van 'geven is verbinden'. Nu wil ik met u verkennen of verbinden ook geven is.

Henri Nouwen stelt dat ieder van ons behoefte heeft om zich te verbinden aan een gemeenschap waarin geestelijke verbondenheid en vriendschap in vrijheid kan ontstaan. Die verbondenheid ontstaat als we een hoger doel delen en als we daar open met elkaar over kunnen zijn. De gemeenschap die we vinden in de kerkelijke gemeente is bijzonder. Wij zijn niet noodzakelijk elkaars vrienden, maar zijn wel verbonden in de ontroering, het verdriet, de vreugde, de boosheid die we ervaren en die zichtbaar wordt als we geraakt worden door de liefde van Christus. Dit maakt een kerkgemeenschap zo uniek: we bieden elkaar die verbondenheid. "In de mensen van vrede krijgt Gij een gezicht," zingen we regelmatig in de Bergkerk. Het ontroert me iedere keer.

Die verbondenheid in vrijheid is een eerste stap naar het koninkrijk van God. Als u die verbondenheid ervaart dan vertaalt u dat naar een bijdrage die bij u past. Ook een klein bedrag versterkt uw betrokkenheid. Het helpt mij om daarop te vertrouwen en uw bijdrage vooral in dank te ontvangen voor de kerk. Dat betekent niet dat ik achterover ga leunen en afwacht wat er komt, maar wel dat ik u vanuit die dankbaarheid en gedeelde verbondenheid benader.

Elke euro telt voor de kerk én elke euro drukt op uw budget. U mag verwachten dat er duidelijke plannen zijn voor de zinvolle besteding van de bijdragen. Die vindt u op de websites, in de nieuwsbrieven en in de gemeente-bijeenkomsten.

Kortom, verbinden leidt tot geven en geven leidt tot verbinden. Ik hoop dat zo Kerkbalans ook voor u een inspirerende actie wordt.

Vragen

Dit keer wellicht een wat technisch/fiscaal verhaal maar er is me al vele malen gevraagd om over dit onderwerp te schrijven. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust per e-mail: wimoosterom@pkn-amersfoort.nl of per telefoon: (06) 57 57 16 58.

Wim Oosterom is penningmeester van het Centraal College van kerkrentmeesters van de PGA.

Kan God niet wat beter voor de mensen zorgen?

Een vraag die heel veel grote mensen ook hebben. Want er zijn zoveel mensen die niet fijn kunnen leven. Ze hebben niet genoeg te eten. Of ze kunnen niet naar school. Of ze hebben geen huis en moeten buiten slapen. Waarom zorgt God niet voor ze?

Ik vraag dat ook weleens. Maar dan bedenk ik nog een vraag. Hoe zou God kunnen helpen?

God tovert niet zomaar eten. Er is niet opeens een school voor arme kinderen. En niet een huis voor mensen die buiten wonen.

Andere mensen moeten daar iets voor doen. Mensen die zelf meer dan genoeg hebben. God helpt door andere mensen. Dat zegt God in de Bijbel. Er is genoeg voor iedereen. Maar dan moeten jullie wel samen delen. En goed voor elkaar zorgen.

Als je dat doet, zegt God, dan doe je ook iets voor Mij.

Uit: VraagMaarRaak. Kindervragen beantwoord door ds. Rein van der Zwan, 2014.

Heb jij ook een vraag over God, de kerk of christenen? Of heeft u als jeugdwerker, of als familie eens een pareltje van een vraag gehoord? Stuur 'm op naar vierklank@pkn-amersfoort.nl.

Foto: Unsplash.com



| | 7 april 2024 | 14 april 2024 | 21 april 2024 | 28 april 2024 |
|--|---|--|---|---|
| Adventkerk | 10.00 uur Ds. F.J.K. van Santen (Amersfoort) 18.30 uur Afscheidsdienst Dr. J.A. van den Berg (Amersfoort) | 10.00 uur Dr. W. Dekker (Oosterwolde) 18.30 uur Dr. F.G. Immink (Woudenberg) | 10.30 uur Dr. H. de Leede 18.30 uur Adventure Ds. F. van Velzen | 10.00 uur Ds. H. Mosterd 18.30 uur Ds. A.F. de Fijter (Huizen) |
| Bergkerk | 9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Sytze de Vries | 9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Jan van Baardwijk 16.00 uur Choral Vespers | 9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Jan van Baardwijk | 9.00 uur Schrift en Tafel 10.30 uur Schrift en Gebed Ds. Andre Fox |
| Het Brandpunt | 10.45 uur Pastor Nico Smit | 10.45 uur Pw. Marian Geurtsen | 10.45 uur Ds. Anna Walsma | 10.45 uur Ds. Jos van Oord |
| De Bron | 10.00 uur Ds. A.J. Plaisier | 10.00 uur Maaltijd van de Heer Ds. R.G. van der Zwan | 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan | 10.00 uur Ds. L. Schoonderbeek |
| De Brug | 10.00 uur Ds. G. Kansen | 10.00 uur Prop. C. Visser | 10.00 uur Heilig Avondmaal Dr. K. Bom | 10.00 uur Prop. H. de Vries |
| Emmaüskerk | 10.00 uur Ds. T. Woltinge | 10.00 uur Ds. H. Dekker Hupkes | 10.00 uur Ds. J. Wolswinkel | 10.00 uur Ds. A. Baarslag |
| Fonteinkerk | 10.00 uur Ds. Anna Walsma | 10.00 uur Drs. Jan Greven | 11.00 uur Ds. Titus Woltinge | 10.00 uur Ds. Kees-Jan Rodenburg |
| De Hoeksteen | 10.00 uur Ds. Nel Walet | 10.00 uur Ds. Lydia Kansen 17.00 uur Vesper, Ds. Titus Woltinge | 10.00 uur Ds. Leo Koffeman | 10.00 uur Ds. Lydia Kansen |
| De Inham | 10.00 uur Ds. Erik Idema | 10.00 uur Ds. Martin Snerterse | 10.00 uur Ds. Nel Walet | 10.00 uur Ds. Martin Snerterse 4 mei 19.00 uur Dodenderdenking |
| Johanneskerk | 10.00 uur Mevr. Bernadette van Dijk | 10.00 uur Ds. Alke Liebich | 10.30 uur Ruimteviering | 10.00 uur Ds. Alke Liebich |
| Nieuwe Kerk | 10.00 uur Ds. J. (Taco) Koster | 10.00 uur Ds. Gerard Kansen | 10.00 uur Ds. Gerard Kansen | 10.00 uur Ds. Gerard Kansen |
| Stadsdominee Amersfoortse Zwaan | | | | 4 mei: 16.00 uur Vesper voor dodenderdenking Ds. Diederiek van Loo |
| St. Joriskerk | 9.30 uur Ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf) 18.00 uur Ds. A. Visser (Harderwijk) | 9.30 uur Prop. A. Groothedde (Kampen) 18.00 uur Ds. E. van de Noort (Nijkerk) | 9.30 uur Ds. W.T. Koelewijn (Bergschenhoek) 18.00 uur Ds. A. Schrotten (Gouda) | 9.30 uur Ds. J. Schneider (Hoogblokland) 18.00 uur Ds. J.H. Visser (Amsterdam) |
| De Veenkerk | 10.00 uur Catharinus van den Berg | 10.00 uur Hans Blom | 10.00 uur Rolinka Klein Kranenburg | 10.00 uur Rebecca Onderstal |



Een ontmoeting

Een paar keer per jaar worden er koffieochtenden georganiseerd in ons appartementengebouw. Zo ook die dag. Ik ontmoette een mij nog onbekende jonge vrouw. Wat ze zei bleef me nog lang bij. Het deed me denken aan een uitspraak van één van de beroemdste kerkleraren uit de middeleeuwen: Meister Eckhart. Die schreef eens: 'Sommige mensen willen God met dezelfde ogen bezien als ze een koe bezien, en van Hem houden zoals ze van een koe houden: om de melk en de kaas en de winst die deze hun oplevert.'

Ze stond een beetje apart van de anderen en we raakten aan de praat. We stelden ons voor, want we hadden elkaar nog nooit gesproken, behalve het 'goedemorgen' in de lift. Ze was iets hoogs en technisch bij een grote firma, ze reisde veel, vertelde ze. Ik vertelde over een reis naar China die ik had gemaakt. 'Momenteel werk ik veel met Chinezen,' zei ze, 'maar dat vind ik niet leuk. Ze werken altijd maar door en willen vooral veel geld verdienen.' Net als haar bazen trouwens, voegde ze eraan toe. En als zijzelf, tot voor kort. 'Maar nu weet ik het niet zo goed.' 'Wat bedoel je?', vroeg ik. 'Ik vraag me af waarom ik eigenlijk zoveel werk. Geld doet me niet veel, en ik ben altijd maar aan het werk. Ik wil meer ruimte voor wat anders.' 'Ruimte voor wat?', vroeg ik.

Tja, dat wist ze niet goed. Haar vriendinnen werkten allemaal niet meer dan vier dagen. Maar wat was het nu eigenlijk dat ze miste? Een gezin, een partner? Misschien wel, maar of dat het nu was? Ze vertelde over gesprekken met een yogadocent, met een Jehovagetuige, en met iemand uit een kerk. En allemaal hadden ze het over een soort energiebron, of God, waardoor je gelukkiger zou worden en je leven betekenis kreeg, zo zeiden ze. En ze waren heel overtuigd. Maar juist dat gaf haar een benauwd gevoel, alsof het weer een ander soort bubbel was. Een bubbel die niet om geld draaide maar wel om je eigen geluk. In feite leek het nogal op elkaar, vond ze, alleen steeds in andere woorden. 'Dan gaat het toch weer om jezelf', zei ze. 'Dat is toch niet de bedoeling?' Ze was even stil en besloot toen: 'Volgens mij blijven mensen altijd wel zoeken.' En ze lachte vrolijk.

Door: Marianne Vonkeman

COLOFON



Vierklank is het kerkmagazine van de Protestantse Gemeente Hoogland - Amersfoort Noord (PGHAN) en de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA).

Redactie

Annemarie Stoffer-Brink (hoofd- en eindredacteur a.i.), Riemke Leusink, Mariëtte Christophe, Gert de Pijper, Wesley Verbeek en Eveline Moolenaars.

Aan deze uitgave werkten verder mee:

Ds. Jan van Baardwijk, Gert Hunink, Wim Oosterom, Marianne Vonkeman, Bas van 't Eind, Irene Stok, Jos van Oord, Johan de Vreugd en alle wijkredacteurs.

Contact

Vierklank@pkn-amersfoort.nl

Deadline

Deadline 16 april 2024

Wijzigingen

Wijzigingen Adreswijzigingen graag doorgeven via info@pkn-amersfoort.nl of bel (033) 461 04 41. Of via kerkelijkbureau@pkn-amersfoortnoord.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale editie van Vierklank.

Vierklank

Vierklank kan niet bestaan zonder uw steun. Uw gift is van harte welkom.



Vormgeving & opmaak

Ivar van Loen www.ivarontwerpt.nl

Druk

Drukkerij Torendruk, Nijkerk

Rekeningnummers & verdere contactgegevens vindt u op kerkpagina's of op www.pkn-amersfoort.nl en lopendvuur.net.



Protestantse Gemeente
Amersfoort



Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort-Noord

Medeleerlinge(n)

**-'Wat een gek, wie stapt er nou zomaar voor een trein!
ik heb altijd wel gedacht dat ze niet spoorde.'**

**-'Vannacht werd ik weer gillend wakker
ik zag die trein, zij loopt er zo op af!
Voor haar is het voorbij, wij zitten met de stukken.'**

**-'Ik heb er wel aan meegedaan, maar ze was ook zo'n tut!
Dat steile haar, die zelfgebreide truien
daar mag je zeker toch wel wat van zeggen?
Maar of dat pesten is...'**

**-'Nou ja, ik bedoel maar, ze hóefde niet te springen
dat was haar eigen keus, bij mij moet je niet zijn ik ga
straks lekker shoppen met vriendinnen
ergens iets drinken, misschien wat kleren kopen, fijn!'**

**-'Lief kind, waarom? Waarom heb jij niets tegen mij gezegd?
Ik dacht dat het wel goed ging, laatste tijd
want je zat beter in je vel, dacht ik;
je vroeg zelfs wel eens wat ik precies bedoelde
als ik iets uitgelegd had aan je klas.**

**Hoe zwart moet alles in jouw hoofd geweest zijn
toen jij die laatste stappen zette,
en je leven veil gaf aan dat stalen monster?
Jouw wanhoop spatte op je tas die ik bewaren zal
en de bestuursvoorzitter overhandigen
als na het persmoment
het onderzoek begint naar de
werking van het pestprotocol.'**

Joop

Voer jij een stille strijd en voel je je eenzaam? Weet dat je gekend bent door onze Vader. En weet óók dat praten helpt, hoe dan ook. Raap je moed bij elkaar en zoek contact met iemand in je omgeving, dat kunnen je ouders zijn, een echte vriend/vriendin, een jeugdleider, een huisarts of iemand anders die je vertrouwt. Wil, kan of durf je dat niet, kijk dan op www.113.nl.

En volg, voor een rustpunt op vrijdagavond midden in de stad, [@nachtlicht.amersfoort](https://www.instagram.com/nachtlicht.amersfoort) op Instagram.

Vierklank

